

# 2013 ŐEHİTLER ALBÜMÜ

1



**PKK ŐEHİT ÇALIŐMALARI KOMİTESİ YAYINLARI 2022**

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

## **2013 ŞEHİTLER ALBÜMÜ**

**Basım Yeri:** Azadi Matbaası

**Basım Tarihi:** 2022

**Basıma Hazırlayan:** *PKK Şehit Çalışmaları Komitesi*

## İçindekiler

Bizim Yaşamımız, Şehidiyle Birlikte Var Olan Bir Yaşamdır	5
Sunum	7
Ön Söz	9
Ocak Ayı Şehitleri	15
Şubat Ayı Şehitleri	225
Mart Ayı Şehitleri	285

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





***Bizim Yaşamımız, Şehidiyle Birlikte Var Olan Bir Yaşamdır***

*Bizim yaşamımız, şehidiyle birlikte var olan bir yaşamdır; şehidi ve geride kalan dava arkadaşlarıyla iç içe olan bir yaşamdır. Bu iç içelik o kadar belirgindir ki, kimin şehit düştüğü ve kimin geride kaldığı ayrımı bile öyle pek anlamlı olmamaktadır. Çünkü biri diğeri içindir. Biz şehitlerimizi tamamen içimize alarak yaşıyoruz. Bu PKK'de kesindir. Dolayısıyla ne bir arkadaşımız şehit düştüğünde kaybolup gideceğini düşünebilir, ne de geride kalan tek başına kaldığını söyleyebilir. Hayır, bizde birin bütünde ve bütünün birde gerçekleşmesi esastır. Egemen olanı budur. Buna özen göstereceğiz. Şehitlerin anısına yapabileceğimiz en büyük hizmet, yaşamımızı daha da özgürlüğün bedeli ve somutlaşmış ifadesi haline getirmek olacaktır. Bu biçimde kaynaşmış bir yoldaşlar topluluğu haline geldikten sonra, katlanamayacağımız hiçbir zorluk olamaz. Yoldaşlar topluluğu olarak bu temelde ne kadar dürüst, samimi ve sonuna kadar bağlı olursak -ki öyleyiz- erişemeyeceğimiz ve zapt edemeyeceğimiz hedefler de o denli azalacak ve kalmayacaktır. Biz kendi görevlerimizi istediğimiz*

## **Rêber Apo: “Şehit Yaşamadır”**

*biçimde yaptığımız zaman, ölüm nereden gelirse gelsin, vız gelecektir. Gerçekte her PKK'li bu slogana ulaşabilmelidir. Buna ulaşamazsa zafer yakalanamaz. Bu zorluklar karşısında tam sonuca ulaşır ve bunun kişiliğini kazanırsak, amaca ulaşmışız demektir. Neye mal olursa olsun, buna çok sınırlı bir temelde ulaşılsa bile, PKK'nin edinebileceği en anlamlı kazanıma ulaşmış olacaktır. Bir kez daha, gerek son şehidimizin ve gerekse bütün şehitlerimizin anılarına yüksek bir değer biçerek ve gerekirse yaşamlarını yeniden araştırıp inceleyerek özümsemeye, onların büyüklüğünü yüreğimize ve beynimize nakşetmeye, bunun için yoğun çaba harcamaya ve onların anısına layık olmaya çalışacağız. İlk şehidimizin anısını hala yaşamaya çalışırken zorlanıyoruz. İlk şehit verişimiz Haki Karer yoldaş ile başladı, Hasan Bindal yoldaş ile bu noktaya vardı. Ama araya neleri sığdırmadık ki? Bundan sonrasını da bu esas dahilinde yürütürsek, kuşkusuz bu bizi en anlamlı bir zafere götürecektir. Haki'nin şahadetini karşısında çökmedik. Hala çok iyi anımsarım: Direnmek için tek bir olanağımız yoktu; bir tabancamız bile bulunmuyordu. Yerine neyi koyacağımızı bilmiyorduk, ama inancımız ve anıya samimi bağlılığımızla ondan destan yarattık. Hem de bir değil, birçok destan yarattık. Şimdiye kadar şehit düşen yoldaşlarımızın anılarına böyle karşılık verdik. Yine içimizdeki yetmez kişiliklerden kaynaklanan ve onun bir sonucu olarak ortaya çıkan bütün kayıplara büyük bir çözümlemeyle karşılıklı bulunduk. Her çözümleme büyük kazanımlara yol açtı. Dolayısıyla yetmezliklerimizin sonucu olan kayıpları da iyi telafi ediyoruz. Bu kayıplarımızı kazanç kaynağına dönüştürebiliyoruz.*

**Rêber APO**

## Sunum

Yarım asrı bulan Kurdistan özgürlük mücadelesi anı anına büyük direnişler ve büyük bedeller sonucu bugünlere kadar ulaştı. Günümüzde Önder Apo'nun öngördüğü demokratik, ekolojik ve kadın özgürlüğüne dayalı toplumsal sistem PKK etrafında somutlaşan mücadele, zihniyet dönüşümü ve savaş kapasitesiyle tüm dünyada kapitalist modernitenin dayattığı toplum dışı yaşamın aşılabileceği umudunu geliştirmiş, Kurdistan'da yükselen demokratik ulus devrimi dalgasına ilgileri yöneltmiştir. Kuşkusuz bu kolay ve acısız olmamıştır. Yarım asırlık zamanın her gününde destansı kahramanlıklar, büyük şehadetler vardır. Tüm bu kahramanlıkları görünür kılmak, her şehadetin oluş zamanına ulaşmak tarihin bizlere kesin emri olmaktadır.

Nasıl ki insanlık en başından kutsalları etrafında anlamsallıklar oluşturmuş ve toplumsallığı bu anlamsallıklar etrafında geliştirmişse günümüzde de bu böyle olmak durumundadır. Kapitalist modernite sömürgeciliği, gerici erkek egemenlikçi ulus devlet işgalciliğinin kutsala dönük saldırıları bu denli yoğunlaşmışken ancak kutsallar etrafında daha güçlü bir buluşmayla bu saldırılar boşa çıkarılabilir, kendi hayatlarından geçerek bize yaşanılabilir bir ülke, dünya bırakmak için başta işgalci Türk devleti olmak üzere gelişen saldırılar karşısında özgür yaşam abidelerine dönüşen şehitlerimizi bir nebze de olsa yaşamsallaştırebiliriz.

2013 Şehitler Albümü daha çok Rojava Devrimi Şehitleri'ni içermektedir. Kurdistan'ın dört parçasından Rojava'ya akan sayısız kahraman Önder Apo'nun özgür yaşam paradigmasının hayat bulması için yüksek bir adanmışlıkla imha saldırılarına karşı yenilmez bir iradeyi açığa çıkardılar. Kuşkusuz 2013 yılında sadece albümde yer alan arkadaşlar şehit düşmedi, nice ülkesine, onuruna, halkına ve toplumsal değerlerine bağlı genç,

## *R ber Apo: " ehit Yaşamdır"*

yaşlı, çocuk ve kadın insanlık düşmanı kapitalist modernite beslemesi çete ve işgalci Türk devletinin saldırıları sonucu şehit düştüler. Biz hepsini bu çalışma kapsamında değerlendiremedik, ancak tüm şehitlerimizin bıraktıkları direniş ve yaşam miraslarına ulaşmak temel amaçlarımızdandır. Çok iyi gör lmeli ki hepsinin ortak paydası  nder Apo'nun ideolojisini benimsemiş olmaları ve bu uğurda şehit düşmeleridir. Onları devrimin hafızası olarak anmak ve öyle yaşamsal kılmak geleceđi daha mümkün hale getirir. Bugünü anlamak ve nasıl olması gerektiđine karar vermek için dön p 2013 şehitlerine bakmak gerekir. Yüksek adanmışlık ve kararlılıkları olmasaydı o koşullarda kurtuluşu sağlamak mümkün olmazdı. Hiç ş phe yok ki biz layıkıyla ifadeye kavuşturamadık, 2013 Şehitler Albümü'nün eksik kalan birçok yönü vardır. Direnişleriyle Rojava Devrimi'ne ruh olmayı başarmış her canı yeterince tanıtmak istemişsek de bunu sağlayamadığımızı bilmekteyiz. Ancak ş  bir gerç k; şehadet aynı ruh ve amaca akan bir toplumsal hakikatin adıdır. O halde tam da şimdi Şehitlerimizi daha fazla anmalı, Onlar'ı yaşamımızın her anına rehber kılmalıyız.

### **PKK Şehit Çalışmaları Komitesi**

## Ön Söz

Benden 2013 Şehitler Albümü için bir ön söz yazmam istendi. Ön söz türü yazılar yazmak pek başarabildiğim bir husus değildir. Fakat konu Şehitler olunca yazmayı her zaman en büyük görev biliriz.

Kuşkusuz elinizdeki albüm çok yoğun bir emek ve çabanın ürünü olmuştur. Hatta birçok yazı, Şehitlerimiz'in Şehitlerimiz için yazdıklarıdır. Örneğin Şehit Azat Sîser yoldaşın 7 Ocak 2013 Karataş eylemi şehitleri için yazdığı anma yazısı böyledir. Bu durum albümün içindekileri çok daha anlamlı ve değerli kılmaktadır.

2013 yılı Şehitler Albümü beş cilt olarak hazırlanmıştır. 2013 yılı Newroz'undan itibaren ateşkes ilan edildiği, adına "Çözüm Süreci" denen yeni bir süreç geliştirilmeye çalışıldığı ve hatta Kuzey Kurdistan'daki gerilla güçlerinin üçte birinin Medya Savunma Alanlarına geri çekildiği dikkate alınırca, yine de beş cildi dolduracak kadar şehit verilmiş olması elbette hayret uyandırıcıdır. Bu durumda aktif savaşın yaşandığı diğer yıllarda verilen şehit sayısını tahmin etmek bile zordur. Kurdistan varlık ve özgürlük mücadelesi işte böyle çok ağır bedeller ödeme temelinde ancak geliştirilebilmektedir.

Elbette 2013 yılını anlamak ve şehitlerini anlamlandırabilmek için, ondan önceki yılların durumunu da bilmek gerekir. "Artık demokratik siyaset yürütme koşulları kalmamıştır" diyerek 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Önder Apo'nun İmralı görüşmelerinden çekilmesinden sonra PKK, 1 Haziran'dan itibaren devrimci halk savaşı stratejisini ilan etmiştir. 13 Ağustos 2010'dan 14 Temmuz 2011'e kadar yeniden kısmi bir ateşkes ve yeni bir arayış süreci yaşanmışsa da, o tarihten sonra ve 2013 Newroz'una kadar TC ordusu ile PKK gerillası arasında çok yo-

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamadır"*

ğün ve amansız bir savaş sürmüştür. 2011 ve 2012 yıllarında yaşanan bu amansız savaşın da elbette çok sayıda kahraman şehidi olmuştur.

2013 yılına girerken Kurdistan'daki siyasi ve askeri durum işte böyledir. Kurdistan'da göğüs göğse süren bir çarpışma durumu söz konusudur. 19 Temmuz 2012 tarihinde başlayan Rojava Özgürlük Devrimi Kürt cephesini daha da genişletip güçlendirirken, dönemin sömürgeci-soykırımcı AKP yönetimini de adeta çılgına çevirmiştir. AKP yönetimi, böyle çılgınca bir gözü dönmüşlükle "katliam listeleri" hazırlayıp PKK'ye saldırmıştır. Söz konusu faşist-soykırımcı saldırılarını TC sınırları içinde yoğun olarak yürüttüğü gibi, bu saldırıları sınır dışına ve Avrupa'ya kadar da taşırılmıştır.

Yaptığımız bu belirlemelerden şu temel sonucu çıkartabiliriz: 2013 yılının başında Kuzey Kurdistan'da ve Medya Savunma Alanları'nda savaş yoğunken, yılın ortalarından itibaren ve esas olarak da sonunda savaş Rojava Kurdistan'da yoğunudur. Albümdeki şehadetler gerçeğine bakıldığında söz konusu bu durum açıkça görülebilir.

Nitekim Albüm'ün ilk sayfaları açıldığında 7 Ocak 2013 tarihli Karataş eylemi şehitleri ve 9 Ocak 2013 Paris katliamı şehitleri ile karşılaşılacaktır. Karataş eylemi Kurdistan Özgürlük Gerillası'nın saldırısını, Paris katliamı ise faşist TC'nin ve AKP yönetiminin saldırısını ifade etmektedir. HPG ve YJA-Star gerillaları kış ortasında ve karın en çok yağdığı Hakkari'nin Çukurca ilçesinin dağ başındaki sınır karakoluna saldırırken, AKP yönetiminin görevlendirdiği Türk istihbarat örgütü MİT ise Fransa'nın başkenti Paris'teki Kürt derneğine saldırmaktadır. Yaşanan savaşın düzeyini ve içerdiği dehşeti anlamak için herhalde bu bilgiler yeterlidir. Çünkü mevcut yapılanlar olağan savaş sınırlarını fazlasıyla aşmaktadır.

Çok açık ki, yaşanan savaş yoğunluğu nedeniyle kış ortasında, 7 Ocak günü Kurdistan Özgürlük Gerillası TC karakoluna saldırmak durumunda kalmıştır. Bu durum kar kış dinlemeden gerillanın stratejik görevlerine ve zafere bağlılığının açık kanıtıdır. Çünkü devrimci halk savaşı stratejisi yaz kış demeden her mevsimde savaşmayı emretmektedir.

Açık ki 7 Ocak 2013 Karataş eyleminde gerilla hedeflediğini tam gerçekleştirememişse de, kış ortasında eylem yapma kapasitesini ortaya koyarak ve TC ordusuna önemli bir darbe vurarak gereken mesajı vermiştir. Aslında eylem sırasında gerillanın fazla şehidi de yoktur. Eylemde iki şehit, iki de yaralı vardır. Esas şehit sayısının çoğalması geri çekilme sırasında ve iki yaralıyı ısrarla kurtarmak isterken olmuştur. İki yaralıyla birlikte onları kurtarmaya çalışan on gerilla da düşmanın teknik gücü sonucunda şehit düşmüştür.

Burada gerillada yaşanan derin yoldaşlık bağı ve yaralıya karşı gösterilen tutumu görmek gerekir. Bu temelde de gruba komuta eden Şehit Cesur ile Şehit Sorxwin'i her zaman daha büyük bir tutkuyla anmak gerekir.

Gerillanın Hakkâri'deki saldırısından iki gün sonra Türk MIT'i de Paris'te saldırmıştır. Avrupa'nın merkezinde ve Paris'in göbeğinde saldırmaması, aslında TC devleti ile AKP yönetiminin Kürt gerillasına karşı savaşta ne kadar zorlandığının kanıtıdır. Hem de bu saldırı üç Kürt kadın militana karşı yapılmıştır. Savaşta zorlanmayan ve başarılı olan birisi hiç böyle çılgınca bir saldırı yapar mı?

Bu görüşü doğrulayan diğer bir kanıt da şudur: AKP yönetimi bir yandan Paris'te üç Kürt kadın devrimcinin katledilmesi emrini verirken, diğer yandan da İmralı'ya gidip ateşkes için Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüşme yapmaktadır. Bu da AKP yönetiminin savaşta ne kadar sıkışmış olduğunun açık kanıtıdır.

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

9 Ocak 2013 günü Sara, Rojbin ve Ronahi yoldaşlar MİT saldırısı ile Paris'te şehit düştüğünde ben, Karasu ve Ronahi Serhat arkadaşla birlikte Garê'de PKK'nin 11. Kongre Programı'nı hazırlama çalışması yürütüyordum. Karasu arkadaş şehadet haberini verdiğinde biraz şaşkınlık yaşamış olsak da o zaman da yine aynı değerlendirmeyi yaptık.

Tabi daha sonra olayın çok daha boyutlu olduğu gerçeği de açığa çıktı. Sara, Rojbin ve Ronahi yoldaşların şehadeti sadece AKP yönetiminin savaşta zorlandığını göstermekle ve 2013 yılına damga vurmakla kalmadı, Kürt soykırımını kararlaştırmış olan küresel kapitalist modernite sisteminin Kürt özgürlük mücadelesi karşısında ne kadar zorlandığını ve olayda soykırımcı sistem güçlerinin tümünün parmağı olduğu gerçeğini de açığa çıkartarak adeta yeni bir süreç başlattı.

7 Ocak Karataş eylem şehitleri ve 9 Ocak Paris katliam şehitleri ile başlayan 2013 yılı şehitler kervanı, yıl boyu devam ederek 28 Aralık 2013 Til Hemis şehitlerine ulaştı. 19 Temmuz 2012'de başlayan Rojava Devrimi çok fazla kan dökülmeden gerçekleşen bir devrimdi. Fakat devrimin birinci yıldönümünden itibaren başlayan çok yönlü çete saldırıları, devrimin ikinci yılını ve sonrasını adeta kan gölüne çevirdi. Başlangıçta Serêkanî'de yoğunlaşan çete saldırıları ve bunlara karşı devrimci direniş, 2013 yılı boyunca Halep'ten Qamişlo'ya, Efrîn'den Dêrik'e, Kobanê'den Til Hemis'e ve Çilaxa'ya kadar Rojava Kürdistan'ın her tarafına yayıldı.

İmkânın yok denecek kadar az ve saldırının çok olduğu ortamda gerçekleşen bu direniş ve onun kahraman şehitleri, derin bir bağlılık ve inançla Özgürlük Devrimi'nin her koşulda savunulacağına şehitleri oldular. Şehadet çizgisindeki bu direnişe çok sayıda ulustan gencin katılımı oldu. Dört parça Kürdistan'ın devrimci gençliği Rojava Özgürlük Devrimi'ni savunma savaşında birleşti. Arap gençler direnişe katılıp çetelere karşı yiğitçe



savaştılar. Önder Apo'yu çocukken tanıyan, Önder Apo'nun küçük generalleri silah kuşanıp direnişe katıldılar. Kuzey-Doğu Suriye demokratik ulusunun ve Demokratik Ortadoğu Konfederalizmi'nin temelleri böyle bir direnişle atıldı.

Genelde ateşkesin yaşandığı 2013 yılında bile Kurdistan varlık ve özgürlük mücadelesi yüzlerce kahraman şehidin büyük çabası ve kanı ile gelişme sağladı. Bu da Kürt varlığı ve özgürlüğünde şehidin ne kadar hayati önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koydu. "Şehitler doğru yaşamın kendisidir" derken, Önder Apo da işte bu gerçeğe parmak basıyordu.

Çok açık ki, her şey şehadet çizgisindeki yaşam ve mücadele ile var oluyor ve kazanılıyor. Her türlü bilinç, örgüt ve eylemi şehitlerin gücü yaratıyor. Şehitler her zaman ve her yerde en temel güç kaynağımız oluyor. Aslında özgür Kürt varlığının ve demokratik uluslaşmasının çekirdeğini 'kahraman şehitler ordumuz' oluşturuyor. Şehit veremezken, şehadet çizgisinde yaşayamazken Kürtlerin varlığı yokluğu bile belli değildi. Açık ki her şey şehitlerin emeği ve kanıyla, şehitler öncülüğünde verilen mücadeleyle oluştu. Doğru yolu ve doğru yaşamı bize şehitlerimiz gösterdi. Her türlü işbirlikçiliği ve ihaneti şehitlerimiz açığa çıkartarak toplumumuzun içinden büyük ölçüde temizledi. Özgür Kürt birliği ve mücadelesi için gereken irade ve inancı kahraman şehitlerimiz yarattı.

Bu bakımdan şehitleri doğru anlamamız ve doğru sahiplenmemiz çok önemlidir. Şehide doğru yaklaşım namuslu insan olmanın esasıdır. Şehitlerle mesafeyi fazla açmamak, şehitler çizgisinden hiçbir zaman kopmamak gerekir. Her zaman şehitlerimize olan borcumuzu ödeme bilinci ve sorumluluğu ile yaşamalı ve çalışmalıyız. Önder Apo'nun deyiimiyle 'Yaşamda özgürlük ve savaşta zafer düzeyini yükselterek' kahraman şehitlerimize sahip çıkmalı ve amaçlarını başarmalıyız.

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Şehit Sara, Rojbin ve Ronahi yoldaşlar şahsında 2013 yılı şehitlerimizi ve Onlar'ın şahsında da tüm özgürlük mücadelesi şehitlerimizi derin saygı, sevgi ve minnetle anıyor, amaçlarını başarıya sözümlü yineliyorum. Daha fazla meşgul etmeden, Albümü okumak isteyen herkesi kahraman şehitlerimizle baş başa bırakıyorum. Her zaman şehitlerle olun, her zaman şehitler çizgisinde yürüyün!..

**3 Temmuz 2022**

**Duran KALKAN**

## OCAK AYI ŞEHİTLERİ

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

*"Şehitlerimiz onur ve insanlık sözüdür, başarı ve zafer yürüyüşümüzdür."*

*Rêber Apo*

**7 Ocak 2013 Tarihinde Colemerg'in Çele Bölgesindeki  
Karataş Karakolu Üzerine Yapılan Eylemde Şehadete Erişen  
Ölümsüzlerin Anısına**

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

## **Karataş Eylem Şehitleri Her Koşul Altında Sürece Ve Şehitler Çizgisine Bağlılığın En Keskin İfadesidir**

7 Ocak 2013 tarihinde Çelê 'ye bağlı Karataş karakoluna yapılan eylemde şehit düşen 14 yiğit yoldaşın şahadetlerinin 1. Yıldönümünde Cesur Gabar, Cigerxwin Mardin, Sorxwin Koçer, Jiyan Batman, Harun Torî, Fırat Amed, Rohat Marinos, Merwan Amed, Bahoz Urmiye, Ahmet Silopi, Sidar Dirbesiye, Eriş Mahabad, Kurtay Colemerg ve Lezgin Maku arkadaşları saygı ve minnetle anıyor, kahramanlıkları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu yoldaşlar şahsında tüm mücadele şehitlerine verdiğimiz zafer sözünü yeniliyoruz.

2012 yılında Önderliğimizin ve halkımızın özgürleştirilmesi temelinde yürütülen Devrimci Halk Savaşı Hamlesinde kapsamlı bir mücadele yürütüldü. Düşmanın saldırılarına karşı başta Önderliğimiz, halkımız ve gerilla güçlerimiz amansız bir direniş içerisinde oldu. Geliştirilen kapsamlı direnişle birlikte düşmanın tüm saldırıları bertaraf edilip Önderliğimizin ve halkımızın özgürlüğüne her zamankinden daha fazla yaklaştığımız bir dönem oldu. Bu sürecin mücadele tarihimizin önemli dönemlerinden biri olduğu da açıktır. Yerine getirilen görevler, yürütülen kapsamlı mücadele ve düşman saldırılarının bertaraf edilmesi bir gerçeklik iken yerine getirilmeyen görevler, başarısız hedefler ve verilen yersiz kayıplar da üzerinde durulması gereken bir gerçekliktir. 2012 yılının yazına kadar düşmanı ciddi anlamda zorlayan Şemzinan, Çele, Cilo, Çarçella Beytüşşebap, Bingöl, Amed, Serhad devrimci harekâtları yıl boyunca tümüyle bizden kaynaklı ve öngörülü olamamamızdan dolayı sonbaharda sürdürülemedi. Sonbahar hamlemiz birçok alanda taktikte tekrarı yaşadığımız, gerilla hareket ve yaşam tarzını tam uygulamamızdan dolayı kapsamlı planlamamız deşifre olmuş ve hamle yetersiz yürütülmüştür. Büyük bir çaba, emek ve bedel verilmesine rağmen yerine getirilemeyen görevler, yaşanan şahadetler, devam eden süreç bizi 2012-2013 kış sürecinde

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

de kapsamlı eylem ve hareket arayışına götürmüştür. Sonbaharda pratikleşmeyen planlamalar, yine bu süreçte yaşanan öncü komuta düzeyinde yaşanan şahadetler özellikle Reşit Serdar, Kerim Şırnak, Mehmet Guyi arkadaşların şahadetlerine cevap olma istemi, yine Amed Eyaletinde Numan arkadaş komutasında 10 arkadaşın 31 Aralık-1 Ocak arası şehit düşmeleri var olan eylem hazırlıklarımızı hızlandırmamıza ve pratikleştirmemize yol açmıştır.

Tüm bu yaşananlara cevap olma istemi arkadaşlarda var olan fedai ruh ve kararlılık, şehit yoldaşların intikamını alma iddiasının üst düzeyde olduğunu belirtmek mümkün. Yani hamleyi kışın da sürdürmek için onca gerekçemiz vardı. Yapılacak eylemin başarılı olması süreçte Önderliğin elini güçlendirecek Amed'te şehit düşen 10 arkadaşın intikamı olacak ve yerine getirilemeyen görevlerin bir özeleştirisi olacaktı. Başarısız olması durumunda da sürece zarar vereceği açıktı. İşte bu temelde büyük riskler de göz önüne alınarak tüm bu gerekçe ve nedenlerle Karataş eylem planlamasına gidildi. Eylem kışın hava koşulları da gözetilerek sürpriz bir şekilde planlandı. Üzerine gidilecek hedefin tümünden imhası öngörüldü. Bu temelde eylem hazırlıkları günlerce büyük bir çaba ve fedakârlıkla tüm arkadaşlar tarafından yürütüldü. Kötü hava koşullarına rağmen tüm yoldaşlardaki azimli çaba, başarma arzusu görülmeye değerdi. Özellikle bu eylemde şehit düşen arkadaşların hazırlık sürecinde göstermiş olduğu emek, ısrar ve sonuç alma isteminin sürece denk bir çaba olduğunu açıkça belirtmek gerekir. Eylem planlaması da birçok açıdan farklı alternatiflerle günlerce tartışıldı, provalar yapıldı. Üzerine gidilecek hedef zor, dezavantajları olduğu kadar avantajları da olan bir hedefti. Tüm hazırlıklar ve tartışmalar tamamlandıktan sonra eylemin pratik uygulama aşamasına geçildi.

Fakat bu uygulama aşamasında ciddi yetersizlikler yaşandı. Bazı grupların yerlerini çok önceden almaları, bazı grupların



yerlerini geç almaları, bazı arkadaşların aceleci ve disiplinsiz hareketleri, gizliliğe dikkat edilmemesi sonucu eylem düşman tarafından erken fark edilmiş ve eylem inisiyatifimiz dışına çıkmıştır. Eylem deşifre olduktan sonra saldırı gruplarında yer alan bazı grupların ısrarlı tutumları sonucu saldırı devam ettirilmiş ve eylemin uzun sürmesine yol açmıştır. Özellikle karakol grupları her şeye rağmen saldırıda ısrarlı ve çabacı olmuşlardır. Eylem deşifre olduğundan ve çatışmaya dönüştüğünden düşman mevzilerine yerleşmiştir. Arkadaşların hem tepede hem karakolda birkaç mevziyi imha etmelerine rağmen düşmanın ateş yoğunluğu kırılmamıştır. Bazı gruplarımızın yerini almaması, savunma grubunun işlevli olmaması, hava koşullarının aleyhimize dönmesi sonucu geri çekilme kararı alınmıştır. Geri çekilme kararı alındığında tepe saldırı kolunda Kurtay arkadaş şehit düşmüş, iki arkadaş da yaralanmıştır. Karakol saldırı grubunda da Fırat Amed arkadaş şehit düşmüştü. Yani bir saatten fazla süren eylem ve çatışma süreci boyunca 2 arkadaş şehit düşmüş, 2 arkadaş da ağır yaralanmıştı. Daha sonra arkadaşların yaralı arkadaşları getirme ısrarı ve çabası arkadaşların geç hareket etmelerine, yaralı arkadaşların etrafında birikmelerine, duygusal yaklaşımlarına yol açmıştır. Koordinenin zamanında bilgilendirilmemesi sonucu da eklenince eylemde hak etmediğimiz kayıplara yol açmıştır. Yani 2 yaralı arkadaş getirmeye çalışan 10 arkadaş da düşmanın yoğun teknik saldırıları sonucu şehit düşmüştü.

7 Ocak'ta yapılan eylem ağır kış koşullarında olmasına rağmen arkadaşlardaki fedai ruh, kararlılık, irade, şehit yoldaşlara bağlılık ve intikam ruhu düşman güçlerini şoke etmiştir. Eylem başarılı olmasa da düşmana gerekli mesajları vermiştir. Özellikle kış sürecinde yapılan operasyon ve yaşanan şahadetlere karşı yapılan bu eylem her koşul altında ve her zaman gerillanın düşmana cevap olma iradesini göstermiştir. Sonbahar ve kış sü-

recinde yaşanan şehitlere Reşit, Kerim, Mehmet ve Numan arkadaşlarının anılarına bağlılığın ve intikam almanın bir çabası ve arayışı olmuştur.

Özellikle iki yaralı arkadaşı kurtarmak için başta Cesur ve Sorxwin arkadaş olmak üzere 10 arkadaş kendini feda etmiştir. Bu PKK'nin yoldaşığa yaklaşımını, sahiplenmesini gösteren somut bir örnektir. Bizde yoldaşlık ruh ikizliğidir. Hangi koşulda ve bedeli ne olursa olsun yaralı bir yoldaşını geride bırakmamak bir ilkedir. İşte Karataş eyleminde de ortaya çıkan budur. Birçok kişi bunu bilmeyebilir, yanlış yorumlayabilir ve anlamayabilir. Fakat hakiki yoldaşlığı yaşayanlar ve bu işin içinde olanlar iyi bilir ve buna anlam verirler.

Eylemin başarılı olmaması ve yaşanan şahadetler düşmanın güçlülüğünden değil bizim hata ve yetersizliklerimizdendir. Pratik uygulamada yaşanan yetersizlikler bize bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir ki gerillanın taktiğinde hareket tarzında eylem ve yaşam tarzında derinleşmesi ve yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Özellikle bu işi yürütmekle sorumlu olan bizler bu gerçekliği iyi görüp anlama gücünü gösterebilmeliyiz. Önderliğimizin bu ve benzer eylemlere dönük eleştiri ve değerlendirmelerini doğru anlayıp gerekli sonuçlar çıkarabilmeliyiz. Savaş olgusuna birçok defa kaba, duygularımızla, mekanik yaklaşıyoruz. Hâlbuki dünyada en fazla ciddi yaklaşacağımız olgu savaş olgusudur. Bu kadar tecrübe, birikim ve bedele rağmen bu işin ehli olmamız gerekirken birçok defa duygusal yaklaşım içinde oluyoruz. Bunları aşmalı ve gerçekçi bir yaklaşım sergilemeliyiz.

Karataş eyleminde şehit düşen arkadaşların 1.Şahadet yıldönümünde onları saygı, minnet ve sevgiyle anarken onların kişiliklerini, yaşamlarını, duruş ve özelliklerini anlatmak onları yakından tanıyan, onlarla birlikte yıllarca yaşayan, birçok acıyı-sevinci birlikte paylaşan hakiki bir yoldaşları olarak kendime bir görev ve borç olarak gördüğümü belirtmek istiyorum

Karataş eylemi ve geri çekilmesinde şehit düşen 14 yoldaşı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum ve bu kahraman yoldaşları kendi hata ve yetersizliklerimizin sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyor ve bu arkadaşların mücadelelerini zafere taşıma sözümüzü, kararlılığımızı yeniliyoruz.

Karataş şehitlerinin anısına...

Yaşama bağlılığımız, yaşama tutkumuz, çok derin işliyor tarih sayfalarına

Yaşamı bizim kadar kimse sevemiyor, uğruna bizim kadar kimse kendini feda edemiyor

Yaşamı sevmek için o kadar gerekçemiz var ki

Yaşamı güzelleştiren, zihnimizi geliştiren onca sebebimiz var ki

Yaşam kavgamızda günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı güzelleştiren onca anılarımız var ki

Yaşam mücadelemiz, zorluklarımız, acılarımız ve değerlerimiz

Evet, bu yaşam gerekçelerimizin hepsi ayrı bir tat bırakıyor yüreğimizin derinliklerinde

Yoldaşça selam ve saygılarımızla

**15 Aralık 2013**

**Şehit Azat Siser**

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



*Kod Adı: Cesur Cudi*  
*Adı Soyadı: Selim Özalp*  
*Doğum Tarihi ve Yeri: 1980/Şirnex*  
*Anne Adı: Hediye*  
*Baba Adı: Derviş*  
*Katılım Tarihi ve Yeri: 1991/Şirnex*  
*Şehadet Tarihi ve Yeri: 7.1.2013/Çelê*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Bir Kürdistan Hikayesi: Cesur Cudi**

7 Ocak günü saat 18.30'da Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı Karataş karakolu ve güvenlik tepesi, Çele Tugayı ile Gire askeri üssüne yönelik gerillalarımız tarafından bir eylem gerçekleştirilmiştir. Bu eylemlerde şehit düşen 14 yoldaşımızdan biri de Cesur Cudi yoldaşımızdır.

Cesur Cudi kod adlı Selim Özalp yoldaşımız Şirnex'te doğup büyümüş, 1991 yılında gerillaya genç yaşlarda katılmış bir yoldaşımızdır.

Cesur Cudi yoldaşın öyküsü tek başına Kürdistan özgürlük savaşının tüm nedenleri ve gerekçelerini kendi içinde barındırmaktadır.

"İnsanlar, hiçbir şeyden, keder duymaksızın ayrılmazlar; kendilerini en çok mutsuz eden yerleri, şeyleri, insanları bile acı çekmeksizin bırakmazlar" derler. Ancak "İnsan, biyolojik değil, biyografik bir varlıktır. Bir kişi olmak, anlatılacak bir hikâyeye sahip olmaktır."

Cesur Cudi yoldaşın hikâyesi aslında tüm Kürt halkının ve onun evlatlarının hikâyesidir.

Henüz küçük yaşta ailesinde şahadetleri görecektir. Babası, abisi ve daha sonra niceleri faşist devletin kontraları tarafından katledileceklerdir. O yıllar devletin JİTEM'li ve kontrgerilla yapıları Kürdistan'da dehşet saçtığı yıllardır. Cesur yoldaşın hem en yakınlarının canlarını alacaklar hem de yakın çevresinde çok sayıda akrabasını, yakınını katledeceklerdir.

Cesur Cudi böylesine vahşetin yaşadığı bir ortamda büyüyerek gerilla saflarına gelecektir. Onun gibi yakın çevresinde de bu dehşeti gören onlarca genç dağlara çıkıp bu uğurda canlarını ortaya koyacaklardır. Oldukça yurtsever ve onuruna düşkün bir aile ve çevreye sahip olan Cesur Cudi yoldaşın akrabaları faşist uygulamalara karşı kin ve intikam hırsıyla, Kürt halkının bu faşizan uygulamalardan kurtulmak için dağlara çıkacaklardır.

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Cesur yoldaşımız genç olmasına rağmen dağlara erkenden alışacaktır. Erkenden komutanlaşacaktır. Birçok kez ağır yaralansa da o her zaman yeniden savaş sahasına dönerek düşmandan intikam almak için mücadelesine kaldığı yerde devam edecektir. Özellikle 1998 yılında çok ağır yaralansa da onun moral ve motivasyonunu etkilemeyecek, tam tersine tedavisini görür görmez yeniden mücadele ortamlarına dönecektir.

Genç ve boyu küçük olsa da yüreği büyük ve ateş gibi bir gençtir. Bir müddet gerilla alanlarının dışında bulunan çalışmalarda yerini alır. Ancak buralarda kalmayı kendisine yedirmez. Ayaklarında ciddi sorunlar olsa da yeniden kavganın en sert verilen ortamlarına kendisini dayatır. Partisi bu önerisine sıcak bakmasa da sonunda onun yeniden dağlarla buluşmasının önüne geçemeyecektir. Ve bu kez HPG saflarında bir gerilla komutanı olarak mücadelesine devam edecektir. Özelde Zap alanında uzun süre çeşitli çalışmalarda yer alarak en son olarak Tabur Komutanlığı görevini terfi ettirilir.

Kişilik olarak oldukça güleç, sempatik, sıcak, cana yakınlığı ile bilinen Cesur Cudi yoldaş birde yaşamda mütevazı duruşuyla tanınacaktır. Pratik zekâsı güçlü olan Cesur yoldaş savaşta ismi gibi cesur bir komutandır.

Savaşımızın; Botan, Zagros, Mardin, Rojhilat, Güney Kürdistan, Zap gibi birçok alanında pişip kendisini geliştiren Cesur yoldaş yoldaşları tarafından hem saygın kişilik özelliklerinden hem de savaşçılığından dolayı sevilecektir.

En son Amed eyaletinde TC devletinin savaşın ahlak ve ilkelere ayaklar altına alarak 10 yoldaşımızı şehit etmesi tüm gerilla gücünde olduğu gibi heval Cesur'de de büyük bir öfkeye neden olur. Onca tecrübenin ardından 7 Ocak 2013 günü Cesur yoldaşımızın komutasında gerillalarımızın intikam için gerçekleştirdikleri eylemde şehitler kervanına katılmıştır.



Halkımızı böylesine yiğit ve cesur bir gerillası olan şehit Cesur Cudi yoldaşımız şahsında tüm şehitlerimizin etrafında kenetlenmeye çağırıyor, onun gerilla yoldaşları olarak her zaman onun iyi birer takipçisi olacağımızın sözünü halkımıza ve demokratik kamuoyuna yeniden veriyoruz.

Devrimci selam ve saygılarımızla

**HPG Ana Karargâh Komutanlığı**

**12 Ocak 2013**

Eylem yıldönümünde Ş. AZAD SİSER heval Cesur arkadaşın hakikatini şu sözlerle dile getirecektir: “Cesur Gabar arkadaş yurtsever bir ailede yetişmiş olup, 1991 yılında gerillaya katılan eski ve tecrübeli bir arkadaştır. Yıllarca Botan’ın her alanında, Zagroslar’da, Zap’ta mücadele yürüttü. Onlarca eyleme katılıp birçok saldırıda yer aldı. Eylem ve çatışmalarda birçok defa yaralandı. Yaralanmalar sonucunda ayağında sakatlıklar oluştu. Ama tüm bunlara rağmen hiçbir zaman gerilladan, savaştan ve dağdan kopmadı. Geçen yıllar Cesur arkadaşta tecrübe, birikim, irade ve kararlılık oluşturmuştu. Kişilik olarak dürüst, bağlı, emekçi, mütevazı özellikleriyle tanınırdı. Mücadele yaşamı içerisinde birçok görev ve sorumluluk üstlenmişti. En son tabur komutanı düzeyinde görevliydi. Komutan olmasına rağmen küçük-büyük tüm işlere gönülden katılıp öncülük yapması arkadaş yapısı içerisinde sürekli sevilip sayılmasına yol açardı. Bu duruşuyla herkese örnek oluyordu. Yaşamda emekçi, girişken ve aktifti. Birçok defa yaralanmasına ve yıpranmasına rağmen zorlu alanlarda ve zorlu görevlere talip olurdu.

Zorlukları sever, zorluklar içerisinde pişmeyi esas almışlardandı. Arkadaşlarla özellikleri ne olursa olsun ilgilenmeyi esas alır, zorlanan arkadaşlara yardımcı oluyordu. Siyasal ve teorik olarak da kendisini geliştirmiş ve bunu kendisinde süreklileşen bir yaklaşıma dönüştürmüştür. Komuta tarzında geçmişte yaşadığı süreçler kendisinde büyük bir tecrübe yaratmıştı. Bundan

dolayı tecrübelerini pratikleştirmek için sürekli istek ve ısrar sahibiydi. Söylediğini yapan, yaparken de öncülük eden arkadaşları etrafında birleştiren bir komutandı. Geçmiş süreçlerde mücadelemizde yaşanan ihanetçi eğilimlere karşı belli bir tavır sahibi oldu. Tüm zorluklara rağmen mücadeleden kopmadı ve kendini mücadele gerçekliğiyle bütünleştirdi. 2003-2004 sürecinde yaşanan ihanetçi eğilimlere karşı bir duruş ve mücadele içerisinde oldu. Cesur arkadaş kişiliği, yaşamı, komuta tarzı ve ihanetçiliğe karşı duruşuyla parti içerisinde sevilen, sempatik özellikleriyle dikkat çeken, tüm arkadaşların gönlünde taht kuran bir yoldaşı.

2011-2012 Devrimci Halk Savaşı sürecinde de pratiğe aktif bir katılımın sahibi oldu. 2011 yılında yapılan büyük Çelê eyleminde de bir eylem cephesinin yönetiminde yer aldı. 2012 yılı içerisinde yapılan ve yapılamayan birçok planlamanın içerisinde yer aldı. Özellikle bu yıl içerisinde istek, iddia ve eylemlerde, saldırılarda yer alma kararlılığı tüm arkadaşların dikkatini çekmişti. Yapılan bütün planlamalarda en önde yer alma istemini dayattı. Bu yıl içerisinde yapılan bütün planlamalara aktif bir şekilde katılım sağladı. Fiziki olarak yaşadığı zorlanmaları ve rahatsızlıkları hiçbir zaman bu çalışmaların önünde engel yapmadı ve bu yönüyle de devrime inanan bir kişiliğe sahipti. En son yapılan Karataş eylem ve düzenlemesinde yer almıyordu çünkü sonbahar sürecinde yorulmuş ve yeni görevden dönmüştü. Ondandır dolayısı genel eyalet yönetimimizin görüşü Cesur arkadaşın eyleme katılmamasıydı. Eylem hazırlıklarını yürüttüğümüz bir sırada Cesur arkadaşın başında bulunduğu Şehit Rüstem taburundan bir grup arkadaşı eylem için istedik. Bu durumdan bilgisi olan Cesur arkadaş da izinsiz bir biçimde daha sonra eylem alanına geldi ve eylem alanında eyleme girmek için kendisini dayattı. Birçok dayatmasına rağmen bu istemini yönetimdeki arkadaşlar kabul etmedi. Fakat buna rağmen eyleme girebilmek

için elinden gelen her şeyi yaptı. Biz de arkadaşın bu dayatmalarına boyun eğerek kabul ettik. Yaptığımız bu hata yapılması gereken ciddi bir duygusal yaklaşımdı. Cesur arkadaş isteğini elde etmişti. Eylemde bir saldırı kolunun komutasının sorumluluğunu üstlenmişti. Eylem esnasında tepeleri düşürecek saldırı gruplarının komutanıydı. Büyük bir moral, coşku ve heyecanla eyleme katıldı. Eylem deşifre olup çatışmaya dönüştükten sonra geri çekilme esnasında yaralı arkadaşları getirmek için grubun yanında kalıyor. Bazı arkadaşları orada bırakabilecekken bunu yapmayıp kendisi orada kalıyor ve arkadaşları getirmek için çok fazla ısrar ediyor. Bu esnada düşmanın yoğun teknik saldırıları sonucu yanındaki bir grup arkadaşla şehit düştü. Cesur arkadaş bu duruşuyla yoldaşını sahiplenmenin, yoldaşını geride bırakmamanın bir emsali oldu. Adı gibi cesur olan inançlı, iradeli, yoldaşlık ruhuyla dopdolu, düşmana karşı büyük bir kin, öfke ve intikam ruhuyla hareket edip Adillerin, Reşitlerin, Delillerin, Şayanların, Viyanların takipçisi oldu.”

### **Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Ahmet Cudî*

*Adı Soyadı: Egid Şengil*

*Doğum Tarihi Ve Yeri: 3.21.1993/Şırnak*

*Anne Adı: Şirin*

*Baba Adı: Ali*

*Katılım Tarihi Ve Yeri: 21.9.2011/Şırnak*

*Şahadet Tarihi: 7.1.2013/Çukurca Karataş*

*Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



Ahmet Cudî arkadaş 1993 yılında Silopi’de doğar. İçine doğduğu aile ortamı yurtseverdir. Ahmet heval doğduktan bir yıl sonra babası Türk sömürgeci rejimince tutuklanır. Aileden mücadeleye katılan ve şehit düşenler vardır. Silopi genel anlamda da yurtsever bir karaktere sahiptir, dolayısıyla bu Ahmet hevalin duygu ve düşünce yapılanmsında büyük etki yaratır. Bir yandan okula giderken, bir yandan da inşaatlarda çalışarak ev ekonomisine katkı sunan Ahmet heval 2006 yılında özgürlük mücadelesiyle tanışır. Her geçen gün özgürlük mücadelesi daha fazla dikkatini çekecektir. 2011 yılına gelindiğinde artık Ahmet Cudi heval yerinin gerilla safları olduğuna karar verir. Gerillaya katıldıktan sonra kısa sürede önemli tecrübeler edinen Ahmet heval bulunduğu alanlara renk ve güç katan bir pratiğin sahibi olur.

Bu noktada Ş. AZAD SİSER heval Ahmet Cudi arkadaş için şu gerçekliği tarihe not edecektir:

“Ahmet Silopi arkadaş 2012 katılımlı, yurtsever bir ailede doğup büyüyen mücadele ruhuyla dopdolu genç bir arkadaştı. Çok yeni olmasına rağmen katıldıktan sonra kısa süre içerisinde yaşamı, örgütü, pratiği öğrenen ve adapte olan bir duruş sergiledi. Bulduğu alanlara morali ve coşkusuyla renk katardı. Çalışkan, fedakâr ve pratikçi özellikleriyle öne çıkan Ahmet arkadaş, bu özelliklerinden dolayı 2012 yılında yürütülen Devrimci Halk Savaşı sürecinde birçok eylemde yer alarak tecrübeler kazandı. Kişilik olarak pratikte kendisini değiştiren, dönüştüren Ahmet arkadaş bulunduğu her ortama güç katan, moral aşılaman, sorgulayan, çözümleyen bir duruşun da sahibiydi. Zap’ta saldırı eylemlerinde şehit düşen Karwan Tatwan arkadaşını kendisine örnek almıştı. Karwan arkadaşın ataklığı, cesareti ve intikam ruhunu adeta kişiliğine

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

yedirmişti. Karwan arkadaşın bir yoldaşı olarak bütün eylemlerde ve pratik çalışmalarda ön saflarda yer alarak partinin militan özelliklerini esas aldı. Kış sürecinde yapılan eylemde de saldırı grubunda yer alan Ahmet arkadaş eylemin geri çekilme aşamasında yaralı arkadaşları getirmeye çalışırken kendini feda ederek şehit düştü."

Anıları mücadele ve zafer sözümüzdürler.

**Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Bahoz Bahar*

*Adı ve Soyadı: Aram Xelili*

*Doğum Yeri: 1992/Colemêrg*

*Anne Adı: Sosin*

*Baba Adı: Mehmet*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 10.7.2010/Colemêrg*

*Şahadet Tarihi Ve Yeri:*

*7.1.2013/Çukurca-Karataş Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **“Kürt Halkına Yapılanlar Gerillaya Katılımı Zorunlu Kılmaktadır”**

Bahoz Bahar arkadaş 1992 yılında Colemerg 'in Gever ilçesine bağlı Tilora köyünde dünyaya gelir. Sınır köyü olduğundan Rojhilat ile yoğun bir ilişkilene söz konusudur. Sınır köylerinde ailenin bir kısmı Rojhilat'ta iken bir kısmı da Kuzey'de kalmaktadır. Bahoz heval de bu ilişki yoğunluğu içerisinde büyür. Gever'de doğmasına rağmen Urmiye 'de yaşamaktadırlar. Aile çevresi yurtsever, Kürt toplumsal geleneklerine bağlıdır. Dayısının oğlu ve kızı, amcakızları Bahoz hevalden önce gerilla saflarına katılmışlardır. Bu Bahoz hevalin gelişmesinde etkili olur. 12 yıl İran sömürgeci devletinin okullarında okuyan Bahoz heval 2010 yılında, 18 yaşında iken Urmiye' den gerilla saflarına katılır.

Genç yaşta mücadele saflarına katılması Bahoz hevali hızlı bir gelişim sürecine sevk eder. Kısa sürede önemli deneyimler kazanır. Gerillaya katılma nedenini “Kürt halkına yapılan haksızlıklar” olarak belirten Bahoz heval eğitim yoğunlaşmalarını olumlu temelde sonuçlandırır ve pratik alana her yönden kendini hazırlamayı esas alır. Gördüğü tarih derslerini kendi tarihiyle buluşturacağını, Önderliğin zindanda sergilediği direnişe layık olacağını, şehitlere her koşul altında bağlı ve layık olmayı kendisine esas alacağını belirtmektedir. Bu temelde Kurdistan gençlerine de gerilla saflarına katılım çağrısında bulunan Bahoz heval, “ dört parça Kürdistan'daki gençlerin yerlerini gerilla safları olarak belirlemeleri gerektiğini” vurgular. Özgürlüğe adanmış her yaşam gibi Bahoz heval de düşmanın imha saldırıları karşısında nasıl bir tutum sahibi olunması gerektiğinin perspektifini sunar.

Şehadetinin yıldönümünde Ş. AZAD SİSER Bahoz Bahar arkadaş ilişkin şunları not edecektir:

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

" Bahoz arkadaş Rohhilat'ın Urmiye kentinde büyür ve 2010 yılında gerilla saflarına katılır. Katıldıktan sonra Zap'ın şehit Rüstem taburunda çalışmalara katıldı. Yeni ve genç olmasına rağmen kısa süre içerisinde yaşam ve pratik içerisinde gelişme kaydetti. Pratiğe katılma isteminden dolayı alanda yapılan birçok eyleme katılarak tecrübeler kazandı. Özellikle kullandığı B-7 silahına hâkimiyet sağlayarak silahının hakkını verdi. Yine birçok eylemde saldırı grubunda yer aldı. Düşman üzerinden silah kaldırdı. Bu kendisine var olan güvenini pekiştirdi. Kişilik olarak melek gibi özellikleri olan Bahoz arkadaş saf ve temiz bir arkadaştı. Yaşamdaki katılımı mütevazı ve olgun, katılımcı bir temeldiydi. Bahoz arkadaş bu kişilik özellikleri ve yaşama katılımıyla Zap alanında sevilen, saygı duyulan ve öne çıkan bir arkadaştı. Kış sürecinde yapılan eylemde de tepe saldırı grubunda yer aldı. Geri çekilme esnasında yaralı arkadaşları geri getirmeye çalışan grup içerisinde şehadete ulaştı."

Anıları zafer ve bağlılık sözümüzdür.

### **Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Cigerxwin Qoser*

*Adı-Soyadı: Vedat Anğay*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1.4.1987/Qoser*

*Anne Adı: Huri*

*Baba Adı: Abdal*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 13.1.2010/Isparta*

*Şahadet Tarihi Ve Yeri: 7.1.2013/Çelê*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Kompo Tümnden Boşa Çıkarılmalıdır**

2010 yılı Önder Apo'ya dönük gerçekleştirilen komplonun farklı biçimlerde yürütüldüğü bir yıldır. 1998'de başlayan kompo 2010 yılına ulaştığında binlerce fedai oluşturmuş, Önder Apo üzerindeki kırım politikası amacına ulaşmamıştır. Cigerxwin heval de bu siyasal atmosferin aktif bir takipçisi olarak özgürlük mücadelesindeki yerini alacak ve Önder Apo'ya dayatılan imhanın karşısında feda çizgisinde katılımını sağlayacaktır.

Mardin'de doğan Cigerxwin heval Kürdistan'a uygulanan kırım politikalarının yakından tanığı olur. Mardin sömürgeci Türk devlet faşizminin en zalimane gerçekleştiği alanlardandır. Cigerxwin hevalin tüm yaşananlar karşısında tutumsuz kalması özgürlük potansiyeline aykırı olacaktı. Bundandır Kürdistan'dan uzaklaşsa da Kürt ve Kürdistan'a dayatılan kırım halkasının dışına çıkamamakta, nihayetinde direniş safalarına katılmaktadır. Isparta gibi faşizmin güçlü hortlatıldığı Türk kentinden yüzünü ezeli özgürlüğün aktığı Kürdistan dağlarına verir.

Kompo özgürlük tutkusuyla dolu her yürekte büyük bir öfke yarattığı gibi, güçlü bir toplumsal bilinç de oluşturur. Cigerxwin heval uluslararası kompo karşısındaki tutumunu şu sözlerle dile getirmektedir: "Önder Apo'ya dönük gerçekleştirilen komplonun karakterini iyi çözmek gerekir. Öncelikle neden bölgedeki dört devlet, Türkiye-İran-Irak-Suriye'nin ve uluslararası güçlerin ortaklaştığını doğru okumak lazım. Bombalı suikastla başaramadıklarını kompo ile başarmak istediler. Bunda belirleyici güç İngiltere ve Amerika'dır. Her ne kadar Amerika ön plana çıksa da aslında belirleyici gücün İngiltere olduğu ortadadır. Afrika gibi yerlerdeki sömürgeciliğe baktığımızda da benzer şekilde İngiliz etkisini görürüz... Kompo amacına ulaşmadı, ancak tümnden boşa çıkaracak ve Önderliğin özgürlüğünü sağlayacak atılımlar yapmak şarttır. Bir HPG gerillası olarak bu noktada üzerimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Herkes bilmeli ki,



## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

bu dağlarda özgürlük mücadelesi veren gerillalar olarak sonuna kadar sorumluluklarımıza sahip çıkacağız."

Bu güçlü hissiyat ve tarihsel bilinçle özgürlük yürüyüşüne çıkan Cigerxwin heval düşmanının tüm saldırıları karşısında amansız direnmekten geri durmaz, yoldaşlarıyla birlikte destansı bir direnişle kahramanlık çizgisinde şehadete ulaşır.

Karataş eyleminden sonra şehit düşen arkadaşları yakından tanıyan Ş. Azad Siser Cigerxwin heval için aşağıdaki duygularını kaleme alacaktır:

"Cigerxwin Qoser arkadaş 2010 yılında gerillaya katılan Kızıltepeli yurtsever bir ailede yetişmiş, üniversite okumuş dürüst, bağlı ve temiz bir arkadaştı. Gerilla pratiği Zap eyaletinde geçen Cigerxwin arkadaş kısa süre içerisinde olgunluğu, katılımcılığı, örgütlü ve planlı yaşamı ile arkadaşlar içerisinde sivri ve komutanlaşan bir yoldaşımızdı. Bu yıllar içerisinde Zap'ta yapılan bütün eylemlerde yer alıp tecrübeler kazandı. Gerilla ve savaşa erken adapte olan Cigerxwin arkadaş sürekli ön saflarda ve zorlu alanlarda mücadele etme istemi olan yaşama, pratiğe, örgütsel çalışmalara aktif olarak katılan bir duruş sahibiydi. Arkadaşlar içerisinde mütevazı, disiplinli, yoldaşına bağlı, girişken özellikleriyle bilinen Cigerxwin yoldaş Zap eyalet yapısı içerisinde sevilen ve arkadaşlarının gönlünde taht kuran bir kişiliğe sahipti. Kısa süre içerisinde takım komutanı düzeyinde görev yapan bu arkadaş eylemler içerisinde soğukkanlı ve metanetli duruşuyla düşmana karşı büyük bir kin ve öfkeye sahipti.

2012 sonbaharında Tepe Ortê'ye yapılan baskın eyleminde saldırı gruplarında yer almış, bu eylemde düşmana ağır darbeler vurulmasına rağmen Cudi Koçer, Erdal Serekani ve Helo Soran arkadaşlar şehit düşmüştü. Bu şahadetler, bu arkadaşların duruşu ve özellikleri Cigerxwin arkadaşta büyük bir etkilenmeye yol açmış ve düşmana karşı intikam ruhuyla dolup taşmıştı.

En son Karataş eylemi hazırlık ve planlamasında en fazla çaba sarf eden, öncü düzeyinde rol oynayan arkadaşlardan biri oldu. Eylem esnasında da bir saldırı grubuna komuta eden Cigerxwin yoldaş geri çekilme esnasında yaralı arkadaşları getirmeye çalışan grupta yer almıştı. Cigerxwin arkadaş kısa süreli mücadele yaşamındaki durumuyla gelişmeye açık, örgütün görev ve sorumluluklarını üstlenebilecek, zafer komutanı olabilecek bir arkadaştı. Bu arkadaşı koruyamamanın ve erken kaybetmenin acısını taşımaktayım.”

Cigerxwin hevalin işaret ettiği fedai çizgi, binlerce şehidimizin bize bıraktığı ışık yaşam ve direniş azmidir. Anıları önünde saygıyla eğiliyor, hayallerini gerçekleştirme sözümüzü yineliyoruz.

### **Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Eriş Mahabad  
Adı ve Soyadı: Keywan Xalandi  
Doğum Tarihi ve Yeri: 1989/Mahabad  
Anne Adı: Nesrin  
Baba Adı: Süleyman  
Katılım Tarihi ve Yeri: 2008/Mahabad  
Şahadet Tarihi ve Yeri: 7.1.2013/  
Çelê-Karataş Eyleminde*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

### **Mahabad'tan Çelê'ye Bir Coşku Seli**

Eriş Mahabad 1987 yılında Mahabad'ta dünyaya gelir. Mahabad kenti Kürdistanî olma yolunda güçlü bir geçmişe sahip olsa da, Eriş hevalin ailesi yurtsever değildir. Babası İran molla rejiminin ordusunda bir rütbelidir. Eriş heval 2006 yılında bir grup dağcıya katılır. Yeni dâhil olduğu grubun Özgürlük Hareketiyle ilişkili olduğunu daha sonra fark edecektir. Özgürlük hareketiyle ilk teması bu grup üzerinden sağlayan Eriş heval giderek Kürt gerçekliği, Önderlik etkisine girer, İran devletinin uyguladığı politikaların farkına varır. 2008 yılına kadar grupta kalan Eriş heval İran devletinin istihbarat örgütü olan İtlaat tarafından fark edilir ve Özgürlük Hareketinden uzaklaşması için tehdit edilir. Artık kentte kalamayacağını anladığında ise katılım kararına ulaşır.

2008 yılında parti saflarına katılan Eriş heval PKK yaşamından oldukça etkilenir. Komünal bir yaşama dâhil olduğunda yaşadığı hissiyatı şu sözlerle dile getirir: "Partiye katıldığımda en çok komünal yaşamı dikkatimi çekti. O güne kadar bireysel bir yaşamın peşinden koşmuştum. PKK'de ise her şey komünaldi, birlikte yapılıyordu. O zaman şu sonuca vardım; şu ana kadar yaşadığımız yaşam değildi. Apocu yaşam tarzıyla tanıştığında geride bıraktığının yaşam olmadığı kararına hemen varabiliyordun. Önderlik kitaplarını okudukça bu gerçeği daha iyi fark edebiliyor insan."

Gerilla yaşamına dâhil oldukça kendi kökleriyle yeniden buluşan Eriş heval kısa sürede coşkusu ve neşesiyle yaşama renk verecek, Apocu yaşam tarzının güçlü bir militanı olacaktır. Her geçen gün kimlik bilinci derinleşen Eriş heval genelde devlet sistemine, özelde de İran devlet sistemine ve Kürt halkına dönük uygulamalarına daha güçlü tespitler getirir. Bireyciliğin şahlandırıldığı, kendi kültüründen uzaklaşmanın erdem olarak belletildiği bir ortamdan özgür dağlara akan Eriş heval kendini anlattığı



## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamadır"*

konuşmasında şöyle devam eder: "İran devleti çok ince politikalarla yaklaşmaktadır. Özellikle bunu mollalar eliyle yapmaktadır. Sana hissettirmeden seni senden uzaklaştırıyor. Sana kendin olma olanaklarını sunmuyor, aksine kendi olmaktan çıkmak için her türlü yönteme başvuruyor. Örneğin; sen İran'da her kötü şeyi yapabilirsin ama siyasete bulaşmamalısın. Politik bir bilinç edinmemelisin. Tüm bunları çok ince yöntemlerle yapmaktadır. İnsan Önderlik kitaplarını okudukça daha fazla bilgi edinebiliyor."

Dağlarda, komünal bir yaşamın içerisinde Önderlik felsefesiyle yaşama katılan Eriş heval giderek tecrübe kazanmakta, düşmanına etkili darbeler vurmanın yollarını aramaktadır. Özellikle Kürdistan'ın doğu kentlerindeki halkımıza ve gençlerine PKK saflarında buluşmaları gerektiğini, kültürün ancak PKK mücadelesiyle korunabileceğini hatırlatır. Kürt gerçeğinde iki kardeşin bir araya gelemediğini söyleyen Eriş heval, Önder Apo felsefesiyle dört parça Kürdistan'da insanların bir araya geldiğini, birlikte komünal bir yaşamın inşa edildiğini, dolayısıyla her Kürt gencinin PKK saflarına katılması gerektiğini söyler. "Gençlerimiz İran devletinin askerliğine gitmekte ve kendi halkına karşı savaşırılmaktadırlar. Gençler uyuşturucu maddelerle düşünemez hale getirilmektedirler. Kendi kültürlerine yabancılaşmakta, düşmanının hizmetine girmektedirler." diyen Eriş heval Kürt halkının düşmanları neredeyse onlara karşı konulması gerektiğini salık verir gibi Türk devlet sömürgeciliğinin Çele'deki Karataş karakoluna dönük planlanan eyleme fedai bir ruhla katılıp düşmana büyük darbeler vurmayı bilmiştir. Kahramanlık çizgisinde direnen Eriş heval on beş yoldaşıyla birlikte şehadete ulaşır.

Şehadetinin yıldönümünde Ş. Azad Siser Eriş hevale ilişkin sunuları yazacaktır: "Eriş Soran arkadaş Rohhilat'ın Mahabad şehrinde doğup büyümüş, sonrasında 2008 yılında gerillaya katılım sağlamış bir arkadaştı. Katılıp yeni savaşçı eğitimini gördükten

sonra Zap alanında birçok taburda çalışmalara katılım sağladı. Eriş arkadaş örgüte katıldıktan sonra, düşünsel ve kişilik olarak belli bazı zorlanmalar yaşamasına rağmen her zaman zorluklardan pes etmeyen bir irade ve duruş sergiledi. Emekçi ve pratik özellikleri ile öne çıkan arkadaş pratik eylemlere katılarak tecrübeler kazandı. Bulunduğu Çiyayê Reş alanına çok bağlandı. Farklı alanlara düzenlemesi yapılmasına rağmen bu alanda şehit düşen arkadaşlara bağlılığından dolayı bu alanda kalmaya ısrar etti. Duygusal ve hassas bir kişilik yapılanmasına sahip olan Eriş arkadaş pratik çalışmalara aktif katılarak eylemlere katılma istemi gelişkin olan arkadaşlardandı. Alanda yapılan birçok eyleme katılım sağlayan Eriş arkadaş saldırı eylemlerinde de yer alıp kişiliğini daha iyi tanıyarak, çözümleyerek gelişmeler sağladı. En son yapılan kış eylem sürecinde de moralli ve coşkulu katılımı ile arkadaşların sevgisini kazanan Eriş arkadaş geri çekilme sürecinde Cesur arkadaşın grubuyla birlikte şehit düştü.”

Kürt kimliğine sahip çıkma ve Önderlik paradigmasının etkisini görmek açısından güçlü bir örnek olan Eriş ve diğer yoldaşları saygı ve minnetle anıyor, amaçlarını gerçekleştirme sözmüzü yineliyoruz.

### **Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Fırat Dicle*

*Adı ve Soyadı: Faruk Barut*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 6.12.1989/Amed*

*Anne Adı: Zini*

*Baba Adı: Hasan*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 9.10.2010/Amed*

*Şahadet Tarihi ve Yeri:*

*7.1.2013/Çelê-Karataş Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



### **Komploya Cevap Olmak Gerillaya Katılımla Mümkündür**

Fırat Dicle arkadaş 1989 yılında Amed'in Pasur ilçesine bağlı Barne köyünde dünyaya gelir. İçerisine doğduğu ve büyüyüp şekil aldığı aile ortamı genel ölçülerde yurtseverdir. Ancak düşmanın işkenceleri, baskıları nedeniyle korkutulmuş, dolayısıyla iç çekilen bir ailedir. Bunlara rağmen Önder Apo ve Özgürlük Hareketinin yürüttükleri mücadeleye inançlarını yitirmeyen, çocuklarını "gerilla öyküleri" ile büyüten bir ailedir. Fırat heval de gerilla öykülerini dinleyerek büyür. Büyük komutan Egid ve Beritanların direniş öykülerini çocukluğunda dinler. Bu, Fırat hevalde bir yurtseverlik duygusunu geliştirir. Özgürlük hareketinin yayınlarından Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerini okumaya sempatisi gelişir. Dergilerde gerilla öykülerini kendi okumaya başlar.

2006 yılında Amed serhildanlarında düşmanın uygulamalarına yakından tanık olur. Sonrasında gençlik faaliyetlerine katılır. 2010 yılında gözaltına alınır fakat tutuklanmaz. Çalışmalarını sürdürmeye devam eder. Ancak artık yaptığı çalışmalar onu tatmin etmemekte, potansiyelini karşılamamaktadır. Daha fazla çalışmak ve kendini geliştirmek ister. Artık kentlerin duyduğu mücadele isteğine cevap olamadığını hissetmektedir. Bunun üzerine gerillaya katılma kararını alır. Yaşadığı güçlü yoğunlaşmayı katılım kararını uyguladığı günün seçiminde de görmek mümkündür. Önderliğin esaretine karşı büyük tepkisi vardır, cevap olma ve gerillaya bu temelde katılım sağlama isteğini uluslararası komplonun başlangıcı olan 9 Ekim'e denk getirir. Uluslararası komploya en büyük cevabın gerillaya katılım olduğuna inanır. Fırat heval bunu yaşam öyküsünü anlattığı kısa konuşmasında şu sözlerle dile getirmektedir: "Uluslararası komplonun başladığı tarih olan 9 Ekim Kürt halkı açısından da kara bir gündür. Buna cevap olmak katılımımda esastı. Dolayısıyla katılım tarihim 9 Ekim olarak belirledim. Tüm Kürt gençleri şunu

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamadır"*

çok iyi bilmeliler; Önder Apo'ya yönelik gerçekleştirilen komploya cevap olmak ve özgürlük mücadelesinin içerisinde yer almak istiyorlarsa bunun tek yolu gerillaya katılımdır. Gerillaya katılma dışında cevap olunabilecek bir yol yoktur."

Gerillaya katılan Fırat heval gerilla yaşamında da büyük duygular yaşar. Kendisi duygularını şu şekilde ifade etmektedir: "Bir Müslüman için cennet ne ise benim için de gerillada olmak öyledir. Gerçeği, hakikati yaşamaktır. Önderlik gerçeğini anlamaktır. Gerilla olmak çok güzel bir duygu. Maddi ve manevi gücünün hepsini halktan almaktadır. Bu yüzden yenilgi tanımamaktadır. Düşman ne kadar imha etmek istese de halktan aldığı güç ve inançla, Önderlik 'ten aldığı güçle hep başaracaktır. Türk devleti tüm tekniğine rağmen gerilla gücüne karşı duramamaktadır."

Karataş eyleminin yıldönümünde Ş. AZAD SİSER heval şunları kaleme almaktadır:

"Fırat arkadaş Amed'in Pasûr ilçesinde yurtsever bir köyde yetişmiş, 2011 yılında gerilla safplarına katılmış genç bir arkadaştı. Zap alanına düzenlemesi olduktan sonra kısa bir süre Karargahta kalan Fırat arkadaş daha sonra Ağır Silah Bölüğü olan Şehit Cuma Bölüğüne geçer. Burada çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlara ve yaşama adapte olur. Birçok ağır silah, katyuşa, bomba atar ve havan silahını eylemlerde kullanıp tecrübe kazanır. Pratiğe katılma istemi önde olan, öğrenme ve tecrübe kazanma merakı olan Fırat arkadaş kısa zamanda arkadaşlar içerisinde sevgi-saygı duyulan bir konuma gelir. Kişilik olarak dürüst tavırlarıyla, yoldaşlık ilişkilerindeki yaklaşımıyla dikkat çeken Fırat arkadaş yaşam içerisinde de her türlü göreve koşan, olgun, katılımcı özellikleriyle gelişmeye açık arkadaşlardandı. Yaşanan sorunlara karşı yapıcı, çözümlayici tavırlarla hareket eden, hiçbir koşul ve zorluktan kendisini geri çekmeyen coşkulu bir arkadaştı. Devrimci Halk Savaşı sürecinde yapılan birçok eylemde en ön saflarda yer aldı. Eylemlerin başarılı olması için çaba sarf etti.

Amed'e gidip mücadele etme hayali ön planda olan bir arkadaşı. Eylem sürecinde de saldırı grubunda yer aldı. Karakolun nizamiyesinde birkaç mevzi imha etmelerine rağmen ağır yaralandı. Yarasının ağır olmasından dolayı arkadaşlar eylem alanından uzaklaştırmaya çalışırken şehit düştü."

Katıldığı ilk andan şehadetine kadar hep büyük duygular yaşayan Fırat heval, 2013 yılının amansız kış koşullarında güçlü bağlılık ve inançla bir grup yoldaşıyla Türk sömürgeci devletinin Çele'deki karakoluna düzenlenen eylemde saldırı grubunda yerini alır, kahramanca direnerek şehit düşer. Zafere ulaşmanın ve Önder Apo'ya cevap olabilmenin yegâne yolunun Önderlik çizgisinde gerillalaşmak olduğunun örneği olan Fırat Dicle ve tüm devrim şehitlerini saygıyla anıyor, inançlarına bağlılık sözümüzü yineliyoruz.

### **Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Harun Agir  
Adı ve Soyadı: Metin Baran  
Doğum Tarihi ve Yeri: Mersin  
Anne Adı: Seve  
Baba Adı: Nezir  
Katılım Tarihi ve Yeri: 2008/Adana  
Şahadet Tarihi Ve Yeri:  
7.1.2013/Çelê-Karataş Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



### **PKK Adanmış Yaşamların Adıdır**

Harun Tori arkadaş aslen Mardinli olan, daha sonra metropollerde büyüyen yurtsever bir ailedendi. Küçük yaşlardan itibaren yurtsever bir mücadele ortamında şekillenen Harun arkadaş, bir süre kırsaldaki arkadaşlara milislik yaptıktan sonra 2008 yılında gerilla mücadelesine katılır. Temel eğitimini Garê'de gördükten sonra Zap eyaletine düzenlemesi olur. 5 yıla yakın bir süre Zap alanında birçok bölük ve taburda çalışmalarda yer alır. Bu süreçler içerisinde pratiğe aktif katılır, eylemlerde yer alır ve önemli tecrübeler kazanır. Ağır silahlar konusunda da belli bir hakimiyeti gelişir.

Önderliğe ve partiye bağlı, mücadele değerlerinden taviz vermeyen Harun arkadaş enerjik yapısı, coşkulu katılımıyla, sempatik özellikleriyle de dikkat çeken, öne çıkan ve arkadaş yapısı içerisinde sevilen arkadaşlardandı. Yaşamdaki canlılığı ve her koşul altında tüm zorluklara rağmen sürekli yüzünde tebessümü eksik etmemesiyle arkadaşlar içerisinde moral ve güven kaynağıydı. Tebessümü ve güler yüzülüğü ile her zaman yaşam dolu olan, tebessümü hiçbir zaman yüzünde eksilmeyen bir yoldaştı. Devrimci Halk Savaşı sürecinde yapılan tüm hareketlerde yer aldı. Büyük Çelê eylemi, Rındikê eylemi ve diğer yapılan birçok eylemde en ön saflarda yer alarak tecrübeler kazandı ve sorumluluklar üstlendi.

Arkadaş ve yaşam canlısı olan Harun arkadaş Rındikê karakol eyleminde yaralanıp daha sonra şehit düşen Brusik Serhat arkadaştan çok etkilendi. Binlerce yoldaşı gibi Harun heval de PKK'nin fedai çizgisinde derinleşmiş, her anıyla kendini adayan bir militan olduğunu ifade ediyordu. Eylemden sonra sürekli Brusik arkadaştan bahseder ve intikam için farklı eylem önerilerinde bulunurdu. Alanda şehit düşen arkadaşları yakından tanıyan, onlarla yaşayan Harun arkadaş sürece ve arkadaşlara layık olmak için yerinde durmuyor, sürekli arayışlar içerisinde olan

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

bir arkadaştı. Kışın yapılacak eylemlerde yer alma ısrarı ve önerisi üst düzeydeydi. Karargahta bizim yanımızda bir süre kaldıktan sonra Çiyayê Reş alanına düzenlendi. Yapılan eylemde karakol yakınlarında en riskli yerlerden olan pusu grubunda yer aldı. Geri çekilme esnasında yaralı arkadaşları geri getiren grup içerisinde şehit düştü.

Mücadelelerini zafere taşıma sözümüzü, kararlılığımızı yeniliyoruz.

**15 Aralık 2013**

**Şehit Azad Siser**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Jiyan Amara*

*Adı ve Soyadı: Semar Tunç*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 21.9.1990/Batman*

*Anne Adı: Gülistan*

*Baba Adı: İzzettin*

*Katılım Tarihi ve Yeri: .10.2009/İstanbul*

*Şahadet Tarihi Ve Yeri: 7.1.2013/Çelê-Karataş  
Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Hesabı Mutlaka Sorulacaktır**

Batman güçlü bir siyasi geçmişe sahip çok kültürlü bir Kürdistan kentidir. Kürdistan'ın direniş tarihinde önemli örneklere beşiklik etmiştir. Rindêxan'ın direnişi bu toprakların ürünüdür. Öncü kadrolardan Mazlum Doğan'ın derin bilinciyle yoğrulmuş, büyük komutan Mahsum Korkmaz'ın sokaklarında eylem yaptığı bir kenttir. Güçlü siyasi kişilikler, savaşıların yetiştiği bir direniş ve yaşam alanıdır. Jiyan Amara da bu kentin çocuğudur. Sırtını kentin direniş mirasına verip savaşmayı seçen bir Kürt kadınıdır.

Jiyan Amara 1990 yılında Batman'da dünyaya gelir. Kürt gerçeğinin temel özelliklerinden olan çok çocuklu bir ailede büyür. On bir kardeşe sahip Jiyan Amara orta okula kadar sömürgeci Türk devletinin eğitim programlarına dahil olur. Aile çevresi genel olarak yurtsever bir karaktere sahiptir. Bu, Jiyan hevalin erken yaşlarda özgürlük mücadelesiyle tanışmasına vesile olur. Akrabalarından mücadelede şehit düşenler vardır. 2009 yılına gelindiğinde Jiyan heval artık özgürlük mücadelesine katılma kararlılığındadır.

Ekim 2009 olduğunda Jiyan Amara Türkiye metropolü İstanbul'dan yüzünü Kürdistan'ın özgür dağlarına verir. Modernitenin şatafatlı yaşamını gerisinde bırakarak Özgürlük Hareketinin saflarında yer alma kararı alan Jiyan heval artık bir özgürlük savaşçısıdır. Katılma kararını pratikleştirdiği ay aynı zamanda Önder Apo'ya dönük gerçekleştirilen komplonun yıl dönümüdür. 2009 yılı Türk sömürgeciliğinin Kürdistan'da siyasi soykırım operasyonlarını yoğunlaştırdığı, Önderlik üzerindeki tecridi derinleştirdiği bir yıldır. Jiyan hevalin katılımındaki motivasyonlarda ve mücadelesinde feda ruhuna erişmesinde bunlar vardır.

Jiyan Amara Önderliğe dayatılan tecride karşı tutumunu şu sözlerle dile getirmektedir: “ Önderlik üzerindeki tecrit derinleştirilmekte, halka karşı saldırılar artmakta ve siyasi soykırım operasyonları gerçekleştirilmektedir. AKP hükümeti bunu dış devletlere dayanarak yapmaktadır. Önderliğe uygulanan tecridi normalleştirmek, halka kanıksatmak istemektedirler. AKP hükümeti kendisini

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

kandırmamalıdır, sunulan diyalog ve çözüm önerilerini dikkate almalıdır. Aksi takdirde kendi sonunu hazırlamış olacaktır. Hiç kuşku yok ki yapılanların hesabı sorulacaktır. Ben bir gerilla olarak da şunu söylüyorum, yapılan soykırım operasyonlarının, Önderliğe dayatılan tecridin hesabı mutlaka sorulacaktır. Herkesin, özellikle AKP hükümetinin bunu bilmesi, farkında olması gerekmektedir."

Jiyan Amara büyük bağlılığın, kazanmanın kesin garantisinin, Önderlik çizgisine doğru katılmanın örneği olarak en zor şartlarda bile Türk devlet faşizmine geçit verilmeyeceğinin ispatı temelinde kahramanca direnerek şehit düştü. Anıları mücadelede kesin başarı sözümüzdür.

Eylemin yıldönümünde Ş.AZAD SİSER arkadaş Jiyan heval için şunları ifade edecektir: "Jiyan Batman arkadaş yeni ve genç bir arkadaş olmasına rağmen gözü pekliği, ataklığı, fedakarlığı, isyancı ruhu ile kısa zaman içerisinde arkadaşlar içerisinde öne çıkan ve pratik tecrübe kazanan arkadaşlardandı. Jiyan arkadaş Batmana bağlı Kozluk ilçesinin Tımok köyündendi. Mala Eliyê Yûnis diyarında yetişen ve yurtsever özellikler edinen Jiyan arkadaş onlarca şehidi olan bu köyün kültürüne bağlı olarak kimlik ve özgürlük kavgasında en ön saflarda tereddütsüz yer alan bir kişiliğe sahipti. Bu özelliklerinin yanı sıra kişilik olarak ağır başlı, dürüst, saf duruşuyla yaşam içerisinde aktif bir katılımı da sergiliyordu. Son yıllarda alanda yapılan birçok eylem ve hareket içerisinde yer aldı. Öğrenme merakı, tecrübe kazanma isteği ve pratikleşme iddiası önde olan Jiyan arkadaş adı gibi yaşam doluydu. Kullandığı BKC ve Doçka silahına kısa sürede hakim olan ve bu silahın hakkını veren arkadaşlardan biriydi."

### **Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Sorxwin Koçer  
Adı-Soyadı: Berivan Aykaç  
Doğum Tarihi ve Yeri: 1991/Colemêrg  
Anne Adı: Hasibe  
Baba Adı: Ramazan  
Katılım Tarihi ve Yeri: 2006/Colemêrg  
Şahadet Tarihi ve Yeri:  
7.1.2013/Çelê Karataş Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



Sorxwin Koçer arkadaş 1991 yılında Colemêrg'de dünyaya gelir. Koçer bir aile ortamında büyüyen Sorxwin heval Kürdistan'da Koçerliğin en saf haliyle şekillenir. Doğanın bağrında büyümesi Sorxwin hevali doğal bir güzelliğe kavuşturur. Kısa boyu, esmer ve güleç yüzüyle herkesin sevgisini kazanır. Sömürgeciliğin asimilasyon merkezleri olan okullarına gitmez. Okuma-yazmayı daha sonra öğrenecektir. Aile çevresi yurtsever, ülkesine bağlıdır. Dolayısıyla erkenden Özgürlük Hareketini tanıma fırsatı yakalar.

2006 yılında gerilla saflarına katılır. Garê ve Zap alanlarında kalır. Bir militanın hep en önlerde yer alması gerektiğine inanmaktadır. Bunun için yoğunlaşmaları temelinde örgüte bildirimlerde bulunur. En büyük hayali ise fedai olabilmektir. Fedai olma önerisinin kabul görmesidir. Bu noktada kendine "Zilanlaşmayı" esas alır. Şehit düşeceği eyleme giderken yüzündeki mutluluk ve sadelik söze yer bırakmaz. Fedailiği bir fedainin dilinden duymak kuşkusuz daha hakikatli olacaktır. Geliyê Zap'ta yazdığı günlüğünde hayaline ilişkin belirttikleri başka söze yer bırakmıyor.

"Yıllardır Beklediğim Hedef Yeni Gerçekleşti

Hedefimin gerçekleşmesini bekliyordum. Bu beklenti benim için çok önemli ve anlamlıydı. Çünkü sürece çok heyecanlı ve büyük bir kararlılıkla katılmak istiyordum. Düzenlememin yapıldığı grup fedai bir gruptur. Bu yüzden çok fedai bir katılım sunmak gerekiyor. Çok hayal ettim ama çok da uzun sürdü. Hayalimin gerçekleşmesi uzadıkça beni eritiyordu, umutsuzluğa sevk ediyordu. Ama şimdi hayalimi gerçekleştirdi ve ben de örgüt karşısında mütevazılığı sergilemek istiyordum. Çünkü örgütüm çok mütevazı bir şekilde önerimi kabul etti. Yıllardır hep hayalimdi, bir gün fedai olmayı hayal ediyordum. Çok farklı bir duygu. Hiç bir duyguya benzemiyor.

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Bu sürece tüm gücümle katılmak istiyorum. Bu yıl özgürlük yılı olacak. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Yüreğimde çok büyük bir heyecan var. Bu ruhu anlatmak zordur. Kavgasız bir yaşamın hiç bir anlamının olmadığı kesindir. Fedailik bunun ispatıdır. Fedailik ruhunu ancak yaşayarak dile getirebiliriz. Fedailik dediğim sadece Zilanca olmalıdır. Zilan'ın aşkı, eylemli büyük bir yaşamdır. Zilan aşkı seçti, özgürlüğe olan inancı. Bir militan her zaman büyük inanca sahip olmalıdır. İnancın olmazsa özgürlüğün de olmaz. Bir fedainin çok iradeli ve asi olması gerekiyor. Hep asiler fedai oluyor. Fedailik büyük bir ruhtur..."

Sorxwin hevali yakından tanıyan Ş. AZAD SİSER heval şehadet yıldönümünde Sorxwin hevalin hakikatini şu sözlerle ifade eder: "Sorxwin Koçer arkadaş Sêrt'te yurtsever bir ailede yetişmiş, 2009 yılında gerillaya katılmış, katıldıktan sonrada Zap eyaletinde pratiğe dahil olan bir arkadaştı. Bir çok taburda kalan Sorxwin arkadaş dürüstlüğü, cesareti, fedakarlığı, coşku ve moralli duruşuyla arkadaşlar içerisinde sevilen, saygı duyulan bir arkadaştı. Geçen pratik süreç içerisinde Zap'ta yapılan birçok eylemde yer alıp tecrübe kazanan ve pratik içerisinde komutanlaşan bir arkadaştı. Çok genç olmasına rağmen savaştaki istem ve ısrarı, sürekli en ön saflarda yer alma dayatması ile dikkat çekiyordu. Arkadaşın en belirgin özelliği cesaretli duruşuydu. 2010 yılında yapılan Han Tepe eylemine katılmamasından dolayı birçok arkadaşına karşı sürekli sitem içerisindeydi. Eylemlerde sürekli saldırı gruplarında yer almak istiyordu. Kendine güveni olan, çalışkanlığı, planlı yaşamıyla etrafında da güven uyandıran Sorxwin arkadaş pratik içerisinde pişerek tecrübe kazandı. Özgün hareketli bir time komuta ediyordu. Başında bulunduğu timle düşmana karşı Çiyayê Reş alanında eylem arayışı ve çabası içerisinde oldu. Arkadaşlar arasına ayırım koymayan, yanlışlara karşı eleştirel yaklaşan duruşundan dolayı tüm kadın ve erkek arkadaşlar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir arkadaştı.

2012 yılında yapılan birçok eylemde de en ön saflarda yer alan Sorxwin arkadaş kışın yapılan Karataş eyleminde de saldırı gruplarında öncülük düzeyinde görev üstlendi. Geri çekilme esnasında eylem alanından sağlam çıkmasına rağmen yaralı arkadaşların getirilmekte olduğunu öğrenince tekrardan eylem alanına dönüp bu grupta hareket ediyor. Bu esnadaki düşman saldırılarında şehitler kervanına katılıyor. Sorxwin arkadaş bu duruşu ve gösterdiği cesaretiyle yoldaşlığın, bağlılığın, sahiplenmenin, her koşul altında Apocu fedai ruhu temsil etmenin adeta bir sembolü olmuştur.”

Mücadele ve yaşamları başarıma sözüdür.

**Mücadele Yoldaşları**

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Kurtay Leşker  
Adı-Soyadı: Emrah Kaya  
Doğum Tarihi ve Yeri: 5.7.1990/Colemêrg  
Anne Adı: Sıdıka  
Baba Adı: Abdülaziz  
Katılım Tarihi ve Yeri: 4.9.2009/Colemêrg  
Şahadet Tarihi ve Yeri:  
7.1.2013/Çelê-Karataş Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



### **Onurlu Bir Yaşamın Sanatıdır Gerilla**

Kurtay Leşker 1990 yılında Colemêrg'te dünyaya gözlerini açar. Köy ortamında büyüyen Kurtay heval meraklı ve yaratıcı biridir. Köy yaşamının bir gereği olarak çobanlık yapmaya başlar. Sanata yatkın özellikler taşımaktadır. Kaval çalmayı bildiği gibi, kaval yapmaya da merakı büyüktür. En olmadık şeylerden kaval yapacak kadar mahirdir. Ağaç ve kamyştan sonra çaydanlıktan da kaval yapmayı başarır. Bu yaratıcılığı televizyonlara da konu olur.

Ailesi dindar bir ailedir. Babası dışardan gelen telkinler üzerine Kurtay hevali 'imam' olmak üzere Türkiye kentlerinden Rize'ye gönderir. Rize'de her şeyin söylendiği gibi olmadığını farkına varır. Gerçekleşen İslam ile bildiği İslam arasında büyük farkların olduğunu görür. Kürt çocuklarına iradesizliğin, her türden çirkinliğin dayatıldığına tanık olur. Erkenden bu konumundan kurtulmayı başarır. Çelişkileri onu tutum almaya zorlar.

Büyüdükçe gerillaya karşı merakı da artar. Yaşanan şehadetlerden bir etkilenmeyi zaten yaşamaktadır. Kendini tanıma merakı, toplumsal gerçeği anlama isteği Kurtay hevali gerilla yaşamına daha da yakınlaştırır. 2009 yılında katılma kararı alır. Gerilla yaşamına adım attığı gibi büyük etkilenme yaşar. Onurlu bir yaşamın gerçekleşen halini Kürdistan dağlarında görür. Dolayısıyla daha güçlü katılmaya başlar. Katılımını derinleştirdikçe yaşamı tanıma, Önderlik gerçeğini tanıma düzeyi de pekişir.

Zaman düşman saldırılarının yoğunlaştığı, Özgürlük Hareketinin 'Devrimci Halk Savaşı'na hazırlandığı zamanlardır. Kurtay heval de kendini bu temelde hazırlar. 2011 yılında Şehit Çiçek Botan Devrimci Operasyonunda yerini alır. Onun için operasyonda yer almak büyük önem taşımaktadır. Yıllarını dağlarda mücadele ederek geçiren öncü arkadaşlar şehit düşmüştür. Operasyon buna cevap olmak içindir. Bu operasyonda düşman büyük darbeler alır. Çelê Türk devletinin mezarı haline gelir. Se-

vinci büyüktür, çünkü eylem başarılı olmuştur. Ancak şehadetler de yaşanmıştır, bu yüzden öfkesi de büyüktür. Düşman intikam almak için tüm komutasını eylem bölgesine intikal eder, kimyasal silahları kullanacak kadar pervasızlaşır. Ağır kış koşullarına ve tekniğine rağmen gerilla inancı ve iradesi karşısında yıkıma uğrar.

Yaşam ve eylemlerinde başarılı olan Kurtay heval sanat alanında da başarılı olmak ister. Bu konudaki merakı canlıdır. Düşmanın gerillayı imha etmek için kullandığı silahtan bir kaval yapar. Klibi yapılır, daha farklı şeylerden kaval yapmayı sürdürür. Böylece kapitalist modernitenin insan yaratıcılığına vurduğu darbeyi boşa çıkarır. Kapitalizmin her şeyi makineleştiren anlayışını pratiğiyle anlamsız kılar. Gerilla olmanın büyük coşkusu, sanata merakı Kurtay hevalin yaratıcılığıyla buluşunca kazanmanın kesin iradesi de gerçekleşmektedir. Kurtay heval bir sanatçıydı, gerilla olmanın, gerilla savaşını doğru vermenin büyük bir sanatı ifade ettiğinin güçlü hissiyatını yaşıyordu.

Şehadet yıl dönümde Ş. AZAD SİSSER heval Kurtay hevale ilişkin şunları tarihe not eder: "Kurtay Colemerg arkadaş mücadele içerisinde şehitleri olan yurtsever bir aileden gelmektedir. Genç ve yeni katılmasına rağmen çok kısa süre içerisinde gerillaya, gerilla yaşamına, pratiğine adapte olan Kurtay arkadaş hiperaktif özellikleri, cesareti, yetenekleri, fedakarlığı ile öne çıkan bir arkadaştı. Çok iyi kaval çalan, halay çeken, her zaman etrafına moral saçan, sempatik özellikleri dikkat çeken Kurtay arkadaş kendisine verilen her türlü göreve aşkla yaklaşan ve yerine getirmek için büyük çaba sarf eden bir arkadaştı. Kişilik olarak açık sözlü, dürüst özelliklerinin yanı sıra yaşam içerisinde de çalışkanlığıyla göz dolduran emekçi bir arkadaştı. Birçok şeyi bilen ve bilmediği birçok şeyi de kısa sürede öğrenen Kurtay arkadaşta çalışmak adeta bir zevkti. Söylemekten ziyade yapan ve yaparak söylemini geliştiren Kurtay arkadaş bundan dolayı da

güven veren ve güven duyulan bir arkadaşı. Zapta yapılan birçok mevzi, tünel ve şikeftte emeği vardır. O emekle yoğrulmuş, emek sarf ederek gelişmeyi-güçlenmeyi kendisine esas alanlardandı. İşte bu özellik ve duruşuyla Kurtay arkadaş Zap yapısının gönlünde taht kurmuştu. Eylemlere katılma isteği çok fazla önde olan Kurtay arkadaş kış sürecinde yapılan eylemde tepe saldırı grubunda yer aldı. Eylemin başlamasıyla birlikte mevzilere saldırıya geçen Kurtay arkadaş şehadete ulaşır.”

2013 yılının çetin kışına rağmen Türk sömürgeciliğinin Çelê'deki Karataş karakoluna yönelik yapılan eylemde yerini alır. Direnişi bir sanat görkeminde gerçekleştirip düşmana büyük darbeler vururlar. En zor koşullarda bile Türk askerinin gerilla karşısında tutunamayacağına ispatı olan on dört yoldaşıyla birlikte şehadete ulaşır. Anıları mutlaka kazanma gerekçemizdir.

### **Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Lezgin Brûsk  
Adı ve Soyadı: Aziz Xadengi  
Doğum Tarihi ve Yeri: 1993/Maço  
Anne Adı: Gülizar  
Baba Adı: İsmail  
Katılım Tarihi-Yeri: 1.8.2010/Maço  
Şahadet Tarihi Ve Yeri:  
7.1.2013/Çelê-Karataş Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



Özgürlük ne olmalı ki bu kadar farklı yerlerden öyküleri bir araya getirme kudretindedir? Henüz yaşamın baharında olan bir genci direnişten bir kaleye çeviren duygu ne olmalı ki? Özgürlük tam da düşmanın ceberrut yüzüne karşı amasız bir karşı duruş olamaz mı? Sistemin imha, kırım politikalarına karşı ben varım deme gücü ve kararlılığını gösterme. Uzun ama gayesiz, anlamından boşalmış bir yaşamdan ziyade kısa ama özgürlük bilinci ve ahlakıyla örülmüş bir yaşamı tercih etme. İnsanlık tarihi boyunca zamanın ruhuna dokunup ebedileşenler bu yolu tercih edenler olmuştur. PKK bu hakikate uygun binlerce adanmış yaşamın aktığı bir oluş dergahıdır. Bunlardan biri de Karataş karakolunu basma eyleminde düşmana ağır darbeler vurduktan sonra şehit düşen Lezgin hevaldir.

Şehadet yıldönümü yaklaştığında oluşuna yakından tanıklık eden Şehit Azad Siser Lezgin heval için şunları belirtir: “Lezgin Brûsk, Mako kentinde doğup büyüyen, yurtsever bir ailede şekillenen bir arkadaştı. 2010 yılında Xakurkê’de gerillaya katılır, eğitim gördükten sonra da Zap alanına düzenlenmesi yapılır.

Yeni ve çok genç bir arkadaş olmasına rağmen Lezgin arkadaş kısa sürede Zap’ta en çok sevilen ve öne çıkan arkadaşlardan biri olabilmiştir. Çünkü arkadaş bütün çalışmalara kaygısızca aktif bir şekilde katılımı, emekçi, olgun yapısıyla arkadaşların sevgisini kazanan bir arkadaş olmuştur. Sabırlı, akıllı, soğukkanlı, çalışkan özellikleri ile belli bir gelişme kaydeden Lezgin arkadaş, gittiği görevi sağlam bir şekilde yerine getirebilen, güven duyulan bir arkadaştı. Tim komutanı oldu. Tüm görevlere en önden katıldı.

PKK’nin militan özelliklerini edinen Lezgin arkadaş hal, hareket, tutum ve davranışları ile sözü ve eylemi bütünlük sağlayan, çalışmalarda yorulmak bilmeyen, engin kişiliğiyle yoldaşlarının gönlünde taht kuran arkadaşlardan olmuştur. Alanda yapılan birçok eyleme katılım sağlayan Lezgin arkadaş, pratik olarak da

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

tecrübe alıp yetkinleşti. Saldırı eylemlerinde de yer alarak kendine güveni pekişti, böylece geleceğin komutanlaşabilen bir kişilik temelini almıştı. En son kış sürecinde yapılan eylemin de tüm çalışmalarında aktif yer aldı.

Eylemde saldırı gruplarında yer alan Lezgin arkadaş, geri çekilmeye yaralanıyor ve arkadaşlar onu getirmek için çok ısrar ediyorlar. Çünkü arkadaşlar tarafından çok sevilen, değer verilen bir arkadaşdır. Daha sonra grupta birlikte şehit düşüyor.

Mücadelelerini zafere taşıma sözümüzü, kararlılığımızı yeniliyoruz."

**15 Aralık 2013**

**Şehit Azad Siser**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Merwan Amed*

*Adı ve Soyadı: Mehmet Zuhat Kızmaz*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 6.7.1992/Amed*

*Anne Adı: Zozan*

*Baba Adı: Cuma*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 8.6.2009/Amed*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 7.1.2013/Çelê-Karataş  
Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

Kürdistan özgürlük mücadelesi sadece işgalci, soykırımcı Türk devletine karşı verilen silahlı direnişten ibaret değildir. Bundan çok daha fazlası bir halkı varlıklı kılma, kişiliğini oluşturma savaşıdır. Onbinlerce kadın ve erkek bu gerçekliği kavrayarak PKK saflarına akın eder. Bundandır her geçen gün savaştaki güç eşitsizliğine rağmen PKK mücadelesi daha da büyüdü, PKK önderliği bir özgür yaşam öncülüğü olarak tüm dünyaya yayıldı. Düşmana karşı destansı direnişler sonrası gelişen her şehadet yeni bir yaşam umudu olarak toplumun hafızasında yer edindi. Bu yüzden PKK şehadet gerçeği doğru kavranmalıdır. Şehadet gerçeğinin toplumsal kurtuluş ve özgür yaşamı ile bağı yeterince kavranmadan yarınlara ulaşmak mümkün değildir. Bir zincirin halkaları gibi birbirine eklenen her şehadet tarihsel bir hafızaya dönüştü. Bu halkalardan biri de Merwan Amed hevalidir. Merwan hevalin şehadet yıldönümüne yaklaşırken Şehit Azad Siser arkadaşın 15 Aralık 2013'te tarihe düştüğü notlar bu hakikatin en yalın ifadesi olur:

“Merwan Amed arkadaş Amed'te yurtsever bir ailenin çocuğu olarak doğup büyür ve Amed eyaletinde gerilla saflarına katılır. Amed'te kısa bir süre kaldıktan sonra Medya Savunma Alanlarına geçer. Burada Metina alanında bir süre kaldıktan sonra 2011 yılının sonunda Zap alanına geldi. Merwan arkadaş Metina'da kaldığı süre boyunca düşünsel ve yaşamsal olarak belli zorlanmalar yaşamış bir arkadaştı. Fakat alana geldikten sonra yaşadığı zorlanmadan sonuçlar çıkararak aktif bir katılımın sahibi oldu. Merwan arkadaş kişilik olarak çok genç, dinamik, canlı ve yaşam dolu bir arkadaştı. Bütün görevlere coşkuyla katılır, başarılması için çaba sarf ederdi. Yaşamdaki bu aktif katılımından dolayı birçok komutan onu birliğinde görmek istiyordu. Özellikle eyleme katılma ve savaşma isteği ön planda olan ve bunun için sürekli öneri ve dayatmalarda bulunan özelliklere sahipti.

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

2012 yılı içerisinde yapılan birçok eyleme katıldı. Sonbahar sürecinde Geliyê Zap bölgesinde düşmanın geliştirmiş olduğu operasyonda ön saflarda eylemlerde yer aldı. Bu eylem ve çatışmalarda şehit düşen Baran Amed, Botan Tetwan, Ronahi Bingöl, Vejin Batman, Bahoz Muş ve Azat Adıyaman arkadaşların kahramanlıklarına yakından tanıklık yaptı. Bu operasyon sürecinde bir panzeri imha ettiğinden dolayı arkadaşlar kendisine 'Panzer' lakabını takmışlardı. Kış sürecinde yapılan Karataş eylemin de saldırı grubunda fedai bir görev üstlenerek en riskli grupta yer aldı. Eylemden sonra geri çekilme grubunda şehit düştü."

Mücadelelerini zafere taşıma sözümüzü, kararlılığımızı yeniliyoruz.

**Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Rohat Garisa*

*Adı ve Soyadı: Mehdi Kurt*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1993/Colemêrg*

*Anne Adı: Delila*

*Baba Adı: Mehmet*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 20.7.2008/Wan*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 7.1.2013/Çelê-Karataş  
Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

## **İlkeli Militan Olmak Önderlik Savunmalarına Karşı Vicdanlı Bir Duruşu Gerekir**

Marînos ismi çok tanıdık gelse de aslında pek bilinmeyen bir yerdir. Bağrında ne büyük acılar taşıdığını çok az sayıda kişi bilir. Engibeli arazisinin yanında yaşam için eşsiz olanaklar sunan bir iklime sahiptir. Dolayısıyla tarih boyunca toplulukların korunaklı bir yaşam alanı olmuştur. Zulme boyun eğmeyenler hemen Marînos'un sırtını dayadığı Kato'ya çekilmişlerdir. Asur zulmünden kurtulan Marinos yirmi birinci yüzyılda da Türk sömürgeciliğine karşı koymanın önemli bir kalesi olmuştur. Bu uğurda nice yiğit evladını bağrına basmış, ezeli direnişine yeni halkalar eklemiştir. Rohat Garisa bu halkanın bir devamıdır.

Rohat Garisa 1993 yılında Colemêrg'in Marinos bölgesinde yurtsever bir aile ortamına doğar. Altı kız, beş erkek kardeşi vardır. Babası Özgürlük Hareketiyle ilişkilidir, milislik yapmaktadır. Rohat heval daha çocuk iken babası kontraların pususuna düşüp üç gerilla ile birlikte şehadete ulaşır. Devletin baskıları sonucu Rohat heval ailesiyle birlikte Wan'a göç etmek zorunda kalır. Çocukluğunun geri kalanını Wan'da yaşayacak ve orada büyüyecektir.

Seyyar satıcılık yaparak aile ekonomisine katkıda bulunur. 2006 yılında işini bırakıp siyasal çalışmalara dahil olur. Colemêrg, Gever ve Wan 'da gazete dağıtımcılığını yapar. Bunu yaparken Önder Apo'nun fikirleriyle tanışır, savunma ve çözümlenmeleri okumaya başlar. Gözaltına alınıp bırakılan Rohat heval her defasında düşman baskısına karşı gelir, onursuzluk dayatmalarını kabul etmez. 2008 yılının sonlarında gerillaya katılma kararını alır. Türk devlet faşizmine büyük öfkesi vardır, intikam almak istemektedir. Bir süre Kelareş, Şehîdan gibi alanlarda kaldıktan sonra 2009 yazında Xinêrê'ye geçer. Yeni şervan eğitimi burada görür. Bir süre Xakûrkê alanında da kalır.

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Başlarda belli zorlanmalar yaşayacak olan Rohat heval her defasında değişim-dönüşümde ısrarlı olur. Yaşadığı her kış eğitim süreci onu daha ileriye taşıyacak gelişmeleri açığa çıkarır. Pratikçi, inisiyatifli ve gelişmeye açıktır. Güçlü bir özgürlük potansiyeli taşımaktadır. Düşman saldırılarının yoğunlaştığı bir süreçte ön cephelerde yer alma isteğini her fırsatta örgüte rapor eder. Özellikle Botan'a gitme isteği ön plandadır. Buna paralel Önderliği anlama ısrarı da devam eder. Yaşadığı eğitim süreçlerinin kavrayışında büyük yenilenmeler yarattığının farkındadır, bu yüzden olsa daha sistemli bir eğitim sürecinden geçme ihtiyacını hissederek Kendi önerisi doğrultusunda Mahsum Korkmaz Akademisi'ne düzenlemesi yapılır. Kendisi yoğunlaşmalarını şu şekilde rapor etmektedir: "Başta şunu belirtmek isterim; Devrimci Halk Savaşının pratikleştiği böylesi bir süreçte en yoğun haliyle eğitimde olmanın imkanlarını örgütümüz bize sunmuştur. Bu zamanı doğru değerlendirmek vicdani ve bilinçli bir katılımı gerektirmektedir. Doğru sonuçlara ulaşabileceğime inanmaktayım. Savunmalardan öncelikle şunu anladım; birey savunmalara karşı kişiliğini her yönüyle sorgulamalıdır. Savunmalara karşı kişiliğini sorgulamamak, sürece cevap olabilecek bir düzeye gelememek, kendinde zihinsel devrimi yapmamak, beş bin yıllık ihanetçi egemen erkek zihniyetini aşmamak ilkeli militan olma düzeyine gelememek anlamına gelir ki, bu da savunmalara karşı en vicdansız bir duruş olur. Savunmalara karşı duruş Önder Apo'ya karşı duruş anlamına gelmektedir..."

Bu keskinlikte yoğunlaşma yaşayan Rohat heval eğitim sonrasında takım komutanı olarak Zap alanına düzenlenir. Artık düşmanına etkili darbeler vurup şehitlerin intikamını almak için daha fazla olanağa sahiptir. 2012 yılı devrimci halk savaşı pratiğinin yoğun yaşandığı alanlardan biri de Çelê'dir. Sömürgeciliğin kalesi olan Karataş karakoluna gerçekleşen baskın eyleminde on dört yoldaşıyla birlikte kahramanca direnerek şehit düşer.

Şehadet yıldönümünde Ş. AZAD SİSER Rohat heval için şu sözleri dile getirecektir: “Rohat arkadaş Colemêrg’in Marinos köyünden olup yurtsever bir ailede yetişmiştir. Mücadeleyi yakından tanıyan ve mücadele ortamında kalan Rohat arkadaş gerillaya katıldıktan sonra uzun süre Xakurkê’de pratik yürütür. Daha sonra Mahsum Korkmaz Askeri Akademisinde eğitim görüp Zap alanına geldi. Çiyayê Reş taburunda görev yapan Rohat arkadaş yaşamdaki canlılığı, katılımcılığıyla kısa süre içerisinde arkadaşlar arasında kabul gören, saygı duyulan bir arkadaş oldu. Kişilik olarak mütevazî, sevecen, örgütsel olarak eleştirel, teorik olarak kendisini güçlendirme çabası içerisinde olan, düzenli, pratik olarak cesur ve soğukkanlı özelliğiyle öne çıkan bir arkadaştı. Sorumluluğu altında bulunan takımdaki arkadaşlarıyla sürekli ilgilenen, eğiten bir arkadaştı. Yaşam dolu olan Rohat arkadaş gerillanın vazgeçilmezi olan halayı da çok severdi ve sürekli halayın başında olmayı isteyenlerdendi. Rohat arkadaş eylem sürecinde bir saldırı grubuna komuta ediyordu. Eylemin çatışmaya dönüşmesine rağmen karakola girmek için en fazla ısrarcı davranan arkadaşlardan biri oldu. Kendi grubunda şehit düşen bir arkadaşın cenazesini de karakol çevresinden uzaklaştıran Rohat arkadaş geri çekilmede geride kalan Cesur arkadaşın grubunda şehit düştü.”

Anıları Önderlik çizgisinde zafer yürüyüşümüz olacaktır.

### **Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Sidar Rêbaz*

*Adı ve Soyadı: Hozan Ali*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1991/Dirbesiyê*

*Anne Adı: Zekiye*

*Baba Adı: Beşir*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 2009/Şam*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 7.1.2013/Çelê-Karataş*

*Eyleminde*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

PKK ve şehadet gerçeğini en iyi şehitlerin dilinden öğrenebiliriz. Çünkü Onlar'ın anlatımlarında kaygı yoktur, bir tek gerçeğe işaret ederler. Özgürlük Onlar için anda tarihi yaşamaktır. Her dokunuşları zamanın ruhunadır. Bu yüzden sonsuzlaşma Onlar'da bir oluşturmaktadır. Önder Apo'nun militanı olmadaki feda ruhuna ulaşanlar zamanı dizginlemeyi başaran hakikat savaşçılarıdır. Onlar için sınırlar, ufuklar çizilemez, sıkıştırılabilecekleri bir zaman kesiti yoktur. Sidar heval, Dirbesiye'den sonsuzluğa uzanan, böylece zamanın ruhuna dokunan sayısız adanmış yaşamdan sadece biridir.

Sidar hevalin bu sonsuzlaşma hikayesine tanıklık eden Şehit Azad Siser bu hakikati şu sözlerle dile getirir: "Sidar arkadaş Rojava Kürdistan'ının Dirbesiye kentinde doğup yurtsever bir ailede büyür. 2009 yılında gerilla saflarına katılım sağlayan Sidar arkadaş, Zapta pratik çalışmalara katılım sağlar. Sidar arkadaş olgun kişilik yapılanması, dürüst ve temiz özellikleri ile tanınan, yaşama ve pratik çalışmalara aktif katılan bir arkadaştı. Alanda yapılan alt yapı çalışmalarından eğitimsel, örgütsel, eylemsel ve pratik çalışmalara kadar kaygısızca katılım sağlayan Sidar arkadaş kısa süre içerisinde arkadaşlar içerisinde sevilen, öne çıkan arkadaşlardan oldu. Yer yer yaşadığı fiziki zorlanmalara rağmen hiçbir zaman bunları pratiğin önünde engel yapmadı.

PKK'nin militan özelliklerini kendine esas alan Sidar arkadaş siyasal olarak da süreci takip eden, yorumlayıp değerlendiren ve sorgulayan bir duruşa sahipti. Alanda en zorlu, riskli görevler neredeyse arkadaş oraları önerir ve bu şekilde zorluklarda yoğunlaşarak gelişmeyi kendine esas alırdı.

Örgüte daha fazla katkı sunmak için kendisi ve alan hakkında yoğunlaşır ve bunları örgüte sunardı. Yani sorumluluk sahibi ve duyarlı bir arkadaştı. Genç yaşına rağmen ağır başlı

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

duruşu ile gelişme vaat eden arkadaşlardan biriydi. Güven veren ve güven duyulan arkadaşlardan biri olduğundan kış sürecinde yapılan eylem hazırlıklarını yürüten grupta yer aldı. Sidar arkadaş da eylemin tepe saldırı gruplarında yer aldı, yaralandıktan sonra geri çekilmede şehit düştü."

Mücadelelerini zafere taşıma sözümüzü, kararlılığımızı yeniliyoruz.

**Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Berxwedan Özalsp*

*Adı ve Soyadı: Reşat Ayaz*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1983/Wan-Qelqeli*

*Anne Adı: Antika*

*Baba Adı: Burhan*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 2003/Kelares*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 08.01.2013/Ürdün*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

### **Mücadele Şevkiyle Dolu Berxwedan Yoldaş**

Özgürlük hareketimiz Kürdistan da milyonların yüreğinde duruş ve kararlılıklarıyla taht kuran binlerce yiğit savaşçı militan yetiştirmiş ve onları özgür yarınlar uğrunda fedaiyane bir kararlılığın sahibi olarak şehitler kervanına uğurlamıştır.

Berxwedan yoldaşımız özgürlük hareketimize yakın bir çevrede yetişip daha erken yaşlarda büyük bir sevinç ve ısrarın sahibi olarak özgürlük dağlarında mücadeleye başlama kararını vermiştir. Kürdistan dağlarında aktif olarak mücadeleye atılan Berxwedan arkadaş, adı gibi zorluklarla dolu birçok süreci direngence gösterdiği duruşla başarıyla sürdürmesini bilen yoldaşlarımızdan olmuştur. Kaldığı mücadele alanlarında edindiği tecrübeleri ve birikimleri daha güçlü kılmanın ısrarına sahip olan Berxwedan arkadaş söz ve eylem birliğini ortaya koyan bir yürüyüşün sahibi olmuştur. Olgunlaşmış kişiliğiyle özün sözünü temsil etmesini bilmiştir. Şehitlere bağlılığı, mücadele değerlerine eşsiz saygısıyla tanınan Berxwedan yoldaşımız bir süredir tedavi amacıyla dağlardan uzakta kalmıştır. Hangi koşulda olursa olsun dağ özlemini yaşayan Berxwedan yoldaş yaşadığı sağlık sorunları sonucu tedavi görmekteydi. Tüm iyileştirme çabalarını vücudu reddetmiş ve özgürlük şehitleri kervanına katılmıştır.

Mücadeledeki ısrarı ve bağlılıkla dolu yürüyüşü anısına bağlılık sözümüz olacaktır.

**13 Ocak 2013**

**HPG – Basın İrtibat Merkezi**

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Rojbin Maraş*

*Adı ve Soyadı: Fidan Doğan*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 17.1.1982/Maraş*

*Anne Adı: Fatma*

*Baba Adı: Hasan Doğan*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 1999/Avrupa*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 9.1.2013/Paris*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### Yaratıcı Bir Gülüşün Ardından

Rojbin arkadaş 1983 yılında dünyaya gözlerini açar. Yurtsever ve Alevi bir çevrede büyüyen Rojbin heval özgürlük mücadelesine her zaman yakın olur. Ailesiyle birlikte Avrupa'da yaşar. Partiyeye katılımı Avrupa üzerinden gerçekleşir. Fransa/Paris'te gençlik çalışmalarını yürüten Rojbin heval parti militanlığında derinleşmeyi esas alır. Şehit düştüğü güne kadar çok aktif bir katılımın sahibi olur. Yüzünde insana huzur veren sonsuz bir gülüş vardır hep. Bir gün bile Rojbin hevali moralsiz görmek mümkün değildir. Işıyan ruhunu yüzüne gülüş olarak yansıtır. Halkla ilişkileri çok iyidir. Hatta herkes ile ilişkileri çok iyidir. İnsan onun yanında sorun bulamaz. En zor anlarda bile yaşam sevinciyle dolu bir insandır. Çocuklara büyük bir sevgisi vardır. İnsanların arasına farklılık koymaz. Üç yaşındaki çocuk ile yetmiş yaşındaki insanlarla da çok geliştirici bir ilişki kurmayı başarabilenlerdendir.

Bir arkadaş şehit düştüğünde ya da Kürdistan'da bir durum geliştiğinde Rojbin arkadaş ne yapar? Sürekli eylem halinde olan bir arkadaşdır, hemen şunu der; 'bizim durmamamız, bir şeyler yapmamız gerekir.' Yapılabilecek eylem biçimlerini belirler. Kamuoyunda baskı oluşturmak için her yolu dener, Avrupa Parlamentosu'nda konuşmaya çalışır.

İnsan Rojbin arkadaşı andığında anlatılacak o kadar çok şey vardır ki, hepsini anlatmak mümkün değil, O'nu ifadeye kavuşturmak çok zor. Yaşamak gerekir. Sürekli bir yaratıcı gülüş vardır yüzünde, bu gülüşü anlatmaya hangi kelimeler yeterli? Yaşam duruşu ve heyecanıyla herkesi çok kısa sürede etkisine almayı bilir. Hep şunu söyler; "Benim yolum Önderliğin yoludur." Hani denir ya, örgüt insanı! Rojbin heval bunun gerçekleşen halidir. Gece gündüz çalışmasına rağmen sürekli "benim parti işlerini doğru ve zamanında yapmam gerekir" yaklaşımı onun için bir ilkedir.

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamadır"*

Rojbin arkadaşın şehadeti erken ve büyük bir kayıp olur. Şehadeti duyulduktan sonra geniş kesimler Rojbin hevali sonsuzluğa uğurlamak üzere bir araya gelir. Uğurlama merasimi bir halklar, fikirler buluşması olur. Fransa Komünist Partisi'nden gelenlerin duyguları söze yer bırakmaz. "Biz Rojbin arkadaşın şehit düştüğüne inanmıyoruz. O şehit düşemez, bütün çalışmaları o yürütüyordu, bu yüzden de şehit düşemez" derler. Rojbin arkadaş çalışmalarını çok disiplinli gerçekleştirir, başarılı bir insandır.

Rojbin hevalin uğurlanmasında birlik vardır. Bu sadece Kürt halkının birliği değildir. Çok sayıda kadın örgütü gelmiştir. Üç devrimci kadının katledilmesinden tüm dünya etkilenmiştir. Rojbin heval her yere ulaşmayı başaran bir pratiğin sahibidir. Her yer ile ilişkileri vardır. Herkes onun kapsamındadır.

Rojbin heval konuştuğunda Önderliğe, örgüte ne kadar bağlı olduğunu hemen dışa vurur. "Bütün yaşamım Önderlik içindir. Son damlasına kadar kanım, canım bu partiye feda olsun" der. Ki Rojbin'in duruşunda bu fedailiği görmek hiçte zor değil. Doktor olmayı hayal eder. Ancak doktor olmaz, gelip partiye katılır. İlk görüşte insanları etkisine alan biridir. Yaşam enerjisi o kadar akışkan ki kapılmamak mümkün değil. Bir hayali, bir gün Nurhak dağına çıkmaktır. Ülkeden uzak büyümesi Rojbin'de büyük ülke hasretini geliştirir. Avrupa'ya göç ettiklerinde henüz çocuktur, bu yüzden zihninde Nurhak'a ilişkin bir anı yoktur. Hiç gitmediği ve hatırlamadığı Nurhakilara gitmek, kendi gözleriyle görmek büyük bir istek olur Rojbin hevalde. Nereden bilecektir ki gidecek fakat gözleriyle göremeyecek! Onu bir halkın tamamı karşıladı Nurhak'ta. Özlemi böylece sona erer, ebedi mekanı olur Nurhak.

Rojbin daha fazla mücadelecı bir kadındır. İnsanların ruhuna yaptığı dokunuşlarla bu gücü etrafına hissettirir. Önderliğe büyük bir bağlılığı yaşar, sınırsız bir sevgi besler Önder Apo'ya. Bir o kadar da ülkesini sever. Bazen 'neden dağa gitmiyorsun' diye

sorulduğunda, “Dağa gitmeyi çok istiyorum ama şimdilik arkadaşlar müsaade etmiyorlar. Burada da çok iş var, buradaki işlerimi iyi yapıp ondan sonra dağa gitmeliyim” der. Dağlara karşı büyük bir hasreti yaşar. Her yönüyle güçlü bir militan duruşun sahibidir Rojbin. Önderliğe bağlılığı, yaşamdaki coşkusu, insana karşı, özellikle yoldaşığa karşı sevgisi etrafında büyük bir yaşam enerjisi oluşturur. Zaten tam da bu yüzden düşmanın hedefi olur. Rojbin ile birlikte özgür kadının yaratıcı gücü, Önder Apo paradigmasının özgürleştirici özü, bitmez tükenmez yaşam enerjisi hedeflenir. Çünkü O devrimin gülüşündeki güzellik gibi inşa edilebileceği inancını geliştiriyordu.

Şehadetinden sonra Şehit Kasım Engin’in Rojbin heval için kaleme aldıkları insandaki güzelliğin ne olduğuna dair bir yol çiziyor:

“Dağlarda Rojbin heval ile iki kez karşılaştım. Bir kez birkaç gün, bir defasında ise birkaç saat. Ve bir de yazışmalarım oldu.

Avrupa Parlamentosu Sol Grup'un Fransız üyesi Marie-Christine Vergiat'ın “Hüzün ve acımı ifade edecek hiçbir söz bulamıyorum. Rojbin-Fidan Doğan, benimle Kürt sorunu hakkında konuşan ilk insandı. Yaşam sevgisinin bireye indirgenmiş haliydi. O gülüşünü hiçbir zaman unutmayacağım” sözlerini okurken, bu sözleri ne kadar paylaştığımı düşündüm ve gözlerimin dolduğunu da eklemem gerekir.

İlk merhabayla sanki yıllarca birlikte kalmışsınız gibi bir duygu hemen üzerinize çökerdi, sanki ona “önceden tanışıyormuyuz” sorusunu sormak mecburiyetindeymişsiniz gibi hissederdiniz. Avrupa’da büyüdüğü halde sanki yıllarca dağların kıyıymış gibi bir sıcaklık, güven ve rahatlık içinde. Bir insan ancak bu kadar güzel olabilir dedirtecek tarzda insana yakın, sevgisiyle tüm yaşamı dolduran biri.

Onu çok anlatamayacağım, ancak “Yaşam sevgisinin bireye indirgenmiş haliydi” sözleri ne kadar da ona uyuyor. Yine bir

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

Türkiyeli gazetecinin yazdığı gibi: “Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen –yanılmıyorsam 9.’su idi- ‘Kürt Konferansı’nda herkesin yardımına ‘Hızır’ gibi koşan görevlilerden biriydi. Otel rezervasyonundan taksi ya da araç temini ile Avrupa Parlamentosu’na gidiş-gelişler, havaalanı transferleri, lokantalara ulaşmak gibi işleri gören, her tür uluslararası organizasyonda ‘olmazsa olmaz’ işlevi gören ‘meçhul askerler’in başında geliyordu.

Rojbin (yani Fidan Doğan) tıpkı gazete sayfalarına yansıdığı gibi, bembeyaz dişlerini açıkta bırakan sürekli gülümser haliyle, kıvr kıvr saçlarının altında sımsıcak bakan gözleriyle insanın içini ısıtveren, alçakgönüllü ve son derece hareketli, sevimli, candan bir genç kız olarak canlandı hafızamda. Elbistanlı bir Alevi-Kürt kızı. Bizim toprakların gurbette yaşayan bir çocuğu.”

Bizim toprakların çocuğuydu Rojbin. Bunun için tanıştıktan sonra -tanışmadan önce de başka kanallarla selamlaşmamız oluyordu-her zaman ona selam göndermişimdir. Her zaman sormuşumdur. O güzel gülüşü, canlılığı, kıvrak zekayı, pratikçiliği, insan sevdalı duruşunu, insanı bir saniyede hemen kendine bağlayan sevgi selini unutmak mümkün değildir.

Böyle güzel bir insana kim kıyabilir? Hem de hiçbir ahlaki değerde yeri olmayan bir tarzda hunharca...

Bir Fidan’ımız kaydı gökyüzünde, unutulması ve kabul edilmesi mümkün olmayan...”

Mücadelelerini zafere ulaştırma, düşmandan hesap sorma bağlılık sözümüzdür.

**Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Ronahi Amed*

*Adı ve Soyadı: Leyla Şaylemez*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1.1.1988/Mersin*

*Anne Adı: Şifa*

*Baba Adı: Abdulbari*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 12.1.2006/Almanya*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 9.1.2013/Paris*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

Ronahi Amed arkadaş 1988 yılında Mersin’de dünyaya gelir. Aslen Amed’in Lice ilçesinden olan Ronahi heval yurtsever ve Ezidi bir ailenin çocuğu olarak hayata adımlarını atar. Ailesi Ronahi heval doğmadan çok önceleri Mersin’e göç etmişlerdir. 1990 yılında Ronahi hevali de yanlarına alarak aile Avrupa’ya göç eder. Ronahi heval Avrupa ortamında büyür. Modernitenin merkezinde olması onun Kürdistan’a olan bağlılık duygularını zayıflatmaz. Yurtsever geleneğe bağlı olarak büyür. Gelişim süreci içerisinde okula gitmeye başlar. Üniversitede mimarlık bölümünü okurken özgürlük mücadelesine adım atar. 2006 yılında Almanya’da katılım sağlar.

2006 yılından itibaren Almanya, Berlin, Köln, Hannover, Frankfurt, İsviçre (Basel) gibi alanlarda 2010 yılına kadar gençlik hareketi bünyesinde çalışmalar yürütür. 2010’da özgür dağlar yani ülkeye gelir. Yaklaşık bir buçuk yıl dağlarda gerilla olarak yaşam ve mücadelesini sürdürür. 2011 yılının sonlarında yeniden Avrupa’ya düzenlemesi olur. Bu sefer şehit düşeceği güne kadar Fransa’nın Paris’inde çalışmalarını yürütmeye devam eder.

Asi bir duruşu vardır hevala Ronahi’nin. Her şeyden önce Önderliğe çok güçlü bir bağlılığı yaşar. Bu bağlılığını yaşam karşısındaki duruşunda görmek mümkündür.

Çocuk yaştaki kızların evlendirilmelerine karşı çok büyük bir öfkesi vardır. Bu durumu hiçbir şekilde kabul etmez. Buna karşı; “kadın her zaman ayakta, eylem halinde olmalıdır. Kadının kendi savunmasını yapabilmeli, umutları bir erkeğe bağlanmamalı, her şeyi kendisi yapabilmelidir” der.

Bütün arkadaşları hevala Ronahi’ye çok değer verirler. Fakat bunun yanında bir o kadar da erkek arkadaşlar Ronahi hevalden korkarlar. Onun yanında yanlış yapmaktan duydukları çekince Ronahi hevalin birlikte mücadele ettiği erkekleri

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamadır"*

dönüşüme zorlar. Ronahi heval duruşuyla kadının kendi ayakları üstünde durabileceğini ispatlar. Almanca'yı çok iyi konuşması Ronahi hevalin Avrupa gençlik çalışmaları içinde büyük rol oynamasına katkı sunar.

Dağlara karşı büyük bir özlemi vardır Ronahi hevalin. "Ben dağlarda özgürdüm, bu kirli sistemin içerisinde değildim" der. Büyük bir heyecanla gittiği dağlardan kendi isteğiyle ayrılmamıştı, isteksiz de olsa yeniden çalışmak için Avrupa sahalarına düzenlenir. Ronahi arkadaş Avrupa'dan hiç hoşlanmaz. Kapitalist modernitenin insanı maneviyattan boşaltarak soğuk bir kütleye dönüştürdüğünü söyler. Avrupalı gençlerin duruşuna karşı da çok öfkeli, amaçsızca yaşamalarını kabul etmez.

En büyük yoğunlaşması Önderlik Gerçeği üzerinedir. Her söyleminde Önderlik geçer, "Önderlik kadını özgürleştirdi" diyerek yaşamı buna uygun örgütlenme mücadelesi verir. Bir hayali vardır, bu hayalini yanındaki bir çok arkadaşıyla da paylaşır. Bütün dünya insanlığına Önder Apo'yu tanıtmak en büyük hayalidir. İnsanın içerisine girdiği anlamsızlık girdabından ancak Önder Apo'nun fikirleriyle kurtulunabileceğine büyük bir inancı vardır. İnsanların 'biz özgürüz' adı altında girdikleri şekillere öfke duyup, 'bunlar kendilerine biz özgürüz diyorlar. Ama en derin köleliği bu şekilde yaşadıklarını bilmiyorlar. Kapitalist modernite onları gönüllü köleler haline getirmiş. Keşke bu insanlar Önderliği tanıyabilseydiler' der. Bunun gerçekleşmesi için çok büyük çaba harcar.

Ronahi arkadaş ülkesine de çok bağlı biridir. Düşman baskılarından dolayı ailesi Türkiye metropollerine göç etmek zorunda kalır. Amed'i görme isteği yüreğinde bir hasret olarak kalır. Yanındaki yoldaşlarıyla bu hasretini paylaşmaktan geri durmaz, adeta vasiyet eder gibi; "bir gün şehit düşersem beni

Amed'e götürün" der. Öylesine söylenmiş sözler olmaz bunlar. Bu onun vasiyeti olur. Çünkü büyük bir özlem duyuyordu Amed'e. Amed'in tarihiyle buluşma, kültürünü doyaysıya yaşama isteği büyüktür. Türkiye metropolleri ve Avrupa'da büyümesine rağmen Kürt kültürünü özümsemede güçlü bir hissiyatı vardır. Özellikle halaya durmayı çok sever. Govendin Kürt kültürünün temel ifadesi olduğunu düşünür.

Kapitalist modernitenin kalbinde yaşayıpta kapitale ilgi duymamak kolay olmasa gerek. Derin bir toplumsal bilinç, güçlü bir maneviyatı gerektirir. Maddi dünyaya karşı hiç ilgisi olmaz, ihtiyacından daha fazlasını asla almaz. Azla yetinmeyi devrimci yaşamının temel ölçüsü olarak belirler. Özellikle Önder Apo çizgisinde doğru militan olmanın maddiyata dayalı bir yaşama büyük bir 'hayır' ile başlaması gerektiğini belirtir, kendisi bu ilkeyi yaşamına uygulama mücadelesi verir. Kendisinden önce yoldaşını düşünmeyi de doğru PKK yoldaşlığının bir ilkesi olarak ele alır. En iyiyi, en güzeli önce yoldaşı için ister. Yoldaşlık ruhu Ronahi hevalde çok güçlüdür, buna büyük bir önem verir. Hissiyatı güçlü olanlar yaşama güçlü temas ettikleri gibi önceden olabilecekleri de hissetme gücünde olurlar. Ronahi hevalde de güçlü, yaratıcı bir hissiyat vardır. Şehit düşeceğini önceden hissetmiş gibi yanındaki yoldaşlarına, "eğer şehit düşersem bu normal bir şehadet olmayacak. Şehadetim çok ses getirecek. Küçük bir ölümle dünyadan ayrılmayacağım, bunu herkes duyacak. İşte o zaman ben Önder Apo'ya karşı görevimi yerine getirmiş olacağım" der. Önderliğe sonsuz bir bağlılığı vardır. PKK örgütlenmesine olan sevgisi tüm evereni dolduracak yoğunluktadır. Bu yüzden de kaldığı her ortamda insanları bu sevgi yoğunluğunun içerisine çeker.

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

"Ben sonsuzluğa Amed'te uğurlanmak istiyorum" diyen Ronahi heval şehit düştüğünde Amed ile bir buluşmayı yaşar. Tam da belirttiği gibi olur, tüm dünya şهادetini duymuştur, herkesin dilinde bir Ronahi ismi vardır. Kürdistan baştan başa Amed'te onları karşılamadaydı. Sara, Rojbin, Ronahi tüm Kürt halkını Amed'te bir araya getirir. Artık sonsuzluk yolculuğunda daha huzurlu olabilirsin. Senin şهادetinle büyük hayalin de gerçekleşti. Sizinle dünya insanlığı Önder Apo'yu daha fazla tanıdı. Daha da ileriye götürmek bağlılık sözümüzdür.

**Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Sara*

*Adı Soyadı: Sakine Cansız*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1958/Dersim*

*Anne Adı: Zeynep*

*Baba Adı: İsmail*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 1975/Dersim*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 9.1.2013/Paris*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

### **Benzemiyor Hiçbir Boşluğa, Her Yeri Dolduruyor**

PKK'nin kuruluş yılları, Dersim Katliamı'nın yarattığı korkunun yıkıldığı, acıların unutulmadığının bir kez daha tarihsel toplumda açığa çıktığı ve bu acıları gidermenin tek koşulunun korkmadan acıları yaratan koşulları ortadan kaldırmak olduğunun farkına varıldığı bir zamana denk gelir. 1970'li yıllar tam da bu yıllardır. Katliamın üzerinden bir ömür yıl geçmiştir. Bir ömre yetecek kırk yıl. Bir ömrü tüketecek bir zaman aralığı... Korkuyu yüreğinin derinliklerinde hissedenler toprağa karışmıştır. Korkuyla inşa edilen nesil, ömrünü tamamlamıştır. Sonraki kuşak inşa edilenlerin izleriyle yaşayacaktır. Korkunun kendisiyle değil, izleriyle bir anlamda. Ama unutilan ya da ihtimal verilmeyecek kadar zayıflatıldığına inanılan bir şey daha vardır: O da tarihsel toplumun izlerinin, bir ömürlük zaman süresini çok çok aştığı ve korkuya rağmen kendini görünür kılacağı gerçeği.

İzlerden hangisinin baskın geldiğini PKK kuruluşu kanıtlamıştır. PKK'ye ilk katılan kadınların Dersimli olması tarihsel toplumun izlerinin baskın geldiğini ve demokratik uygarlık mirasının Dersimli kadınlarda kendini yaşattığını, onlarda direndiğini ve 20. yüzyıla kendini ulaştırdığını kanıtladı.

Dersimliydi Sara heval . Dersimli bir Kürt kadını PKK Kuruluş Kongresi'ne katılmıştı. Devletin kirli ve kanlı dışlerini en fazla gösterdiği, korkunun yüreklere en fazla zerk edildiği bir zaman aralığında, korkmamıştı. Korkmamak, güçlü olmaktı. Güçlüydü. Sınanmıştı. Tarihin ve toplumun, evrensel akışın sınavından geçirdiği bir kadındı.

Yüreğlerimizde yer etti. Yüreğimizi kirli hissettiğimizde O'nu kendimizden dahi sakınacak kadar sevdik. O milyonların yüreğinde yeşermekte. Milyonların yüreğinde yeşerirken yeni yaşamın bir kutsalı yaratılmakta...

Dersimli kadınları tanımak, direnen Kürdistan'ı, direnen Kürdistan kadını, tabi ki kendimizi tanımak ve yaratmak için çok önemli.

Sakine Cansız! Sakine Cansız, bizim için korkusuzluğun sembolü değil ta kendisi oldu. Öyle sakin bakan, bir denizi andıran gözleri kendi hayatını anlatan kitabına verdiği "Hep Kavgaydı Yaşamım" ile tezat gibi görünür. Oysa hakikat, verilen kavganın sonunda ulaşılan hakikatin verdiği güvenin yansımasıdır. Kendisi olabilmenden, özgür iradeyle sistemleşmiş insanlık dışılıklar karşısında direnebilmenin hem ruhu hem de bedeni oldu. Semboller gerçeği öldürerek var oluyorlar. Ama Sara yoldaşın kendisi, hiçbir hakikati öldürmeden, kendinde açığa çıkardığı demokratik uygarlık, özgür kadın kişiliğini sembolleştirmeden, yüreğini günışığına çıkardı. Özgür kadının kutsallığı Sara arkadaş ile can buldu. Ve herkesin gıptaıyla baktığı ve ulaşmaya çalıştığı bir hakikat somutlaşması oldu.

O hiç saklanmadı. Hiçbir maskeli tanrının O'nu korumasını da beklemedi. Karanlıkları seçmedi hiçbir zaman. Hatta koyu renkli giysileri dahi sevmeydi. Aydınlığı sevdi. Açıklığı... Öz-biçim çelişkisi çoğumuzun uğraştığı, devrim mücadelemizin temeli olarak hep taşıdığımız ve ikisinin uyumunun gerçekten devrim yapma olduğunu bildiğimiz bir durumdur. Sara yoldaş ise bunu gerçekleştirmek için ölmeyi beklemeyenlerden. Özü ve biçimini birleştiren bir kadının gücüydü ondaki enerjinin akışkanlığı.

Sara Yoldaş, farkındalığıyla kendisi olmanın benzersiz örneğidir. Farklılığın güzellik yarattığını en çok ona bakınca anlar insan. Güzelliği dahi kendi başına bir direniş öğreticisiydi. Zamana karşı yarıştı demiyorum. Çünkü zamanı gerçek anlamda yaşıyordu. Her anın, en küçük bir an parçacığının dahi anlamsız yaşanamayacağına inanıyor ve inandığı gibi yaşıyordu. Öyle güzeldi ki, yaşamın bittiği, artık yaşanacak hiçbir şeyin kalmadığı söylenen yaşında en anlamlı kendisi olma, özgür kadın olma duruşunu hepimize gösterdi. Çoğu genç arkadaşımız O'nun duruşuna bakarak kendi yaşam anlayışını sorguladı. Ondaki yaşam akışkanlığına, enerjinin örgütlenmesine, esnekliğin insan bedeni ve zekasıyla uyumuna bakarak her arkadaş kendi hakikatini açığa çıkarmanın uğraşında oldu.

Çoğunda bu planlanan, örgütlenen ya da dile gelen bir şey olmadı. Kendiliğinden bir akışa katılmak gibiydi çoğunda. Alışkanlıkların bulaşıcılığıydı belki de. Devrimci disiplini oturduğundan kalkışına, günlük yaşamın düzenlenişinden bir ömrün nasıl yaşanacağına dair her konuda kendisi kılmış bir özgür kadın yücelisidir Sara yoldaş. Kimilerine insanı sıkıya ya da zorlayan kurallar gibi gelen ayrıntılar Sara arkadaşta olağan yaşam akışına katılan vazgeçilmezlerdir. Onda güzel alışkanlıklar vardı. Ve herkese bulaştırırdı. Sigarayı bıraktığı arkadaşların sayısı hiç de azımsanmayacak düzeydedir. Bir de sabah sporu ve bedensel temizliğin ruhsal temizlikle ilişkisini ihmal etmezdi. Bunlar Sara arkadaşta teorik bir durum olmaktan çıkar. Onunla bütünleşmiş, hatta Onunla birlikte doğmuş birer yaşam parçalarıymış gibi gelir insana.

Ruhu ve bedeni güzelleştirmenin anlamlı bir kadın yüreği ve beyniyle nasıl gerçekleşeceğinin tanımıdır O. Kendi yaşamıyla, kendi coşkulu akışıyla keskin bir yaşam öğretmenidir. Tavizsizdir. Hiçbir dersi kaçırmaz. Çünkü Onun öğreticiliği yaşamıyla yoğurulmuş, iç içe geçmiş, birbirinden ayrılmayacak kadar harmanlanmış olan var olmanın yeni bir formudur.

İlkeler Onda, suyun sıcaklığında eriyip suya karışan şeker gibiydi. Nasıl ki şekerli bir çaydan şekeri süzüp ayırtıramazsa insan, Ondan da ilkeleri ayırtırıp bir kenara koyamazdık. Bütünleşmiş bir hakikati anlatırdı tüm yaşamı.

O an, o olayı duyduğumuz an, içimizdeki hakikatin güzelliğine dokunulduğunu, kirletilmeye çalışıldığını hissettik. Herkes bir şeyler hissetti. Hiçbir yürek direnemedi, sessiz kalamadı, susamadı karşısında. Acemi değildik acılara. Ama Sara arkadaş gibi direnen, tüm uygarlık güçlerinin karşısında dimdik duran bir arkadaşımızın şahadetini anlayabilecek kadar da usta değildik. Uсталık zaten yaşamın tekrarlanamazlığı ya da biricikliği karşısında yitirilen anlamın adı oluyor çoğunda. Şeklini şemalını bilemediğimiz bir acı duyduk. Yüreğin derinlerine ince ince giren, adeta saplanan ve acısını zamana işleyen bir duyumsama. Gecenin ilk zamanlarına yerleşen ay batıyor kalbimizin en narin yerine. Uygarlığın en vahşi, barbar



## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

soğukluğu bir lanetli esinti gibi kesiyor yüreğimizin çeperini. Neler hissettiğimizi anlatmaya ne satırlar yeter ne de mevcut toplumsal insan sınırlılığımızın duvarları...

Bu boşluk hiçbir boşluğa benzemiyor. Büyük bir kayıp diyoruz, ama bazen düşündüğümde neden kayıp dediğimizi anlamak zor. Çünkü bu boşluk, benzemiyor hiçbir boşluğa. Her yeri dolduruyor, bizi bizden taşıran bir doluluk yaratıyor. Çekip giden ve kaybolan bir duyumsama değil bu. Yerleşiyor yüreklerimizin tam ortasına ve "işte tam da burası benim yerim" der gibi bakıyor.

Bazen boşluk, bir şeyin olmaması, yok olması değildir sadece. Kimi zaman olur ki, boşluk bir eksiklik duygusunun, varlıkla birlikte oluşan bir yokluk hissiyatının gelip hayatımızda büyük bir yer kaplamasını anlatır. Varlıklarının hayatımızda kapladığı yer, yokluklarının gelip karşımızda durmaları ve ayrıyeten bir yer kaplamalarıyla iki katına çıkar bazen. İşte Heval Sara böyle bir gerçekliktir.

Bir an'da oldu her şey. Öyle bir an ki, yaşamamışız gibi, olmamış gibi o an. Ama var olduğunu, yaşadığını biliyoruz. Duymuşuz bir defa. Söküp atamıyoruz kulaklarımızdan. Söküp atamıyoruz beynimizin ve yüreğimizin duvarlarına çarpan o sesin ölçsüz ağırlığını. Öyle bir an ki, içimizin derinliklerinde hiçbir zaman unutamayacağımız dermansız bir yara açıyor. Bizden uzakta olmasına rağmen yüreğimizde yarattığı alev alev akışı, yürüyen bir dağın yüreğimizde konaklayışını anımsatan acıyı kim anlatabilir ki... Her oluşun kökenine yerleşen acı böyle bir şeymiş. Her oluşun kökenine zaman ve mekan olgularıyla birlikte yerleşen yârân olgusu böyle bir şeymiş. Sara, bir halkın yüreği olmaktan çıkan, evrenin yâri olmaya yönelen bir gerçekleşme.

Yaşamı gerçek anlamıyla, birlikteliklerin yücelişiyle yaşadı. Her cananı bir can yaptı, yüreğine aldı. Bulunduğu her yerde yaşam izlerini güçlendirirdi Sara yoldaş. Herkesin etrafına toplandığı, yaşamın etrafında örüldüğü bir yaşam enerjisi, cazibesi vardı. Son yolculuğunda dahi öyleydi. Dersimlilerin onurlu sahip çıkmaları yanında, Kürdistan ve Türkiye'nin her yerinden, her kesimden ve

inançtan insanın orda olması, Sara yoldaşın etrafında yarattığı yaşam aşkından kaynağını almaktadır.

Sakine Cansız'ı en güzel anlatan şey Onun hakikat yoldaşı olduğudur. Sara Yoldaş, Önder APO ile hakikat yoldaşlığı yapmıştır. Aslında Kürt insanının bir bitimsiz uçurumu yaşadığı bir zamanda, yolun olmadığı bir zamanda önce yolu yaratmak gerekiyordu. Ve Sara yoldaş yolu yaratmış, yolu yaratmanın zorluklarını, yaşam anlamının yaratılışını bildi. Yolun başından sonuna kadar onurluca yürümeyi tek yaşam gayesi saydı.

Hakikat yoldaşlığı insan-ı kâmil olmayı gerektirir. İnsan-ı kâmil, özünde mükemmel insan tanımıdır. Tamamlanmış insanı anlatan bu belirlemeyi hem kendi duruşuyla evrendeki gerçekleşmeyi tamamlayabilen, hem de bu tamamlayışla kendini gerçekleştirebilen, kendini bir bütün olarak gerçekleştirebilen insan için söyleyebiliriz. Tabi ki çoğumuzun ulaşmak istediği bir şeydir tamamlanmış olmak. Ve tamamlanmanın salt ölümlle olmadığı, her anlamlı yaşam eyleminin bir tamamlanış olduğu ve evrende bir tamamlama yarattıkça bu anlamın çoğaldığı inkâr edilemez.

İşte Sakine yoldaş bundan dolayı hakikat arkadaşıdır. Günlük yaşamın basit ayrıntılarına sıkışan ilişkilerin çok ötesinde, sade olanın yaşamı yarattığı inancıyla, hiçbir şeyin yaşam yaratıcılığını reddetmeden ama sadelikle basitliği kesinlikle birbirine karıştırmadan yaşamasını bilen bir insanı kâmindir O.

Yolu yaratanların, bedenleri ve ruhlarının sarsılmaz inancıyla yolu yaratanların yol arkadaşıdır Sakine. Mazlum Doğan'ın yol arkadaşıdır Sakine yoldaş. Kemal Pir'in özgür yaşam yoldaşıdır. Yaşamı uğruna ölecek kadar sevenlerin arkadaşı Sakine... Hiçbir zaman yaşını hissetmediğimiz bir yaşam dinçliğinde olması, yaşama duyduğu sevgiden ve insandaki evrensel anlamı bulmuş olmasındandır. Zamanı son hızla yaşayan ve kendisinde zamanın yaşamamışlığından oluşacak yaralara asla izin vermeyen bir yaşam ve özgürlük aşığıdır.

Yaşam yaşanacaksa önce özgür olmalı. Özgür olması için direniş ve onur gerekir. Yaşanacaksa yaşam, anlamlı olmalı. Anlam yoksa

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

yaşam da yok. Ruhsuz beden cesettir. Zaten uygarlığın kirli sistemi de bunu beklemektedir. Oysa yaşam duyumsanmalı en derininden. Yaşadığını hissetmelisin. Sevmeli, kızmalı, üzülmeli, yüreğin insan sevgisinden sıkışıp durmalı. Ağız dolusu gülmeli ve acı duyduğunda hüngür hüngür ağlayabilmelisin. Öyle çok sevmelisin ki, kalbin yorulmalı sevmekten. Öyle çok özgürlük aşığıyla birlikte zamanı solumalısın ki, zaman seninle aldığı yolculuğu dahi unutmamalı. Mertçe yaşamalısın. Leyla Qasım nasıl haykırdıysa özgürlüğü cellâdın yüzüne, öyle haykıracak yüreklilikte olmalı yaşam. Bu saydıklarımızın, saymaya çalışıklarımızın hepsi Sara yoldaşa cisimleşmiş ve ruh bulmuştu. Şimdi biz de Onda cisimleşen hakikate bir kap bulmaya çalışıyoruz.

Şimdi yanımızda olsaydı ne derdi, ne yapmamızı isterdi Sakine arkadaş. Hiçbir yürek yaşamın onsuzluğunu normal karşılayamaz. Biz de normal karşılayamıyoruz. Yüreğimize "tamam oldu" diyemiyor, dedirtemiyoruz. Zaaf değil ya, gözyaşlarımızı tutamıyoruz işte. O olsaydı ağlamamıza kızmazdı bizim. Yüreğin haritalarını en iyi o bilirdi zaten. Önderliğimizin şehit yoldaşların resminin yanına, zindanlardaki direnişinden ve onurlu duruşundan dolayı onun resmini koyduğunu duymuştu zamanında. Ama yüzlerce yoldaşının karşısında bir kez daha duyduğunda gözyaşlarını tutamamıştı. En deneyimli, en ömür tüketmiş, en görmüş geçirmişiydi o topluluğun. Yine de yüzlerce kadın yoldaşının karşısında gözyaşlarını akıttırmıştı. En eskisiydi, ama en yenisiydi. Gözyaşlarını dimdik duruşunun yanı başından süzmüştü işte.

Önderliğe olan özlemine miydi, geçen yılların, sinesine yerleşen zamanların getirdiklerine mi, yoksa karşısında durduğu yüzlerce yoldaşın o söylemlerle birlikte ondan beklediklerinin onure etmesine miydi? Hepsi de aynıydı nihayetinde. Hepsinin ortak paydası o gözyaşlarının o zamanda, o mekanda ve o insanlarla birlikteyken süzölmüş olmasıydı. Ve yürek haritasını işte o oluşa çizmişti. Onu duyumsadığımızdan olacak sebebini belirlenmiş ifadelerle ortaya koyamayışımız. Yüreğin süzülmesi, ifadenin katıksızıydı zaten.

Günlerdir soruyorum kendime. O olsaydı ne yapardı, ne yapmamızı isterdi? Direnişinin sarsılmazlığını, onurunun başeğmezliğini ve düşman bilincinin derinliğini düşünerek kanaat ediyorum ki, Onun istediği, Sara yoldaşın bizden beklediği, öldürülmek istenen değerlerin daha da çoğaltılması olurdu. Kendimizi nasıl Sara kılabiliriz? Belki de bu soruyu sormamıza dahi kızardı. “Sizler Sara değil, kendiniz olmalısınız, siz siz olarak özgürleşebilirsiniz. Özgür kadını yaratmanın ilk şartı kendini özgür olarak var etmek, kendisi olmaktır” derdi belki de.

Yine de bizler, somut örnekler görmek isteyen biz ölümlüler, Sakineleşmek isterdik kim bilir. Tabi ki bunun söylemi dahi kolay değil. Ondaki PKK kimliğiyle öldürülmek istenen. Ondaki PKK kuruculuğuydu. Öyleyse bizler her gün PKK’yi yeniden yeniden kurarak, kendimizi bu yeni kuruluşla yaratarak PKK kuruculuğunu kendimizde gerçekleştirmeliyiz. Sara arkadaşın hedef seçilmesi, 1978 yılının Kasım ayında, hem de 27 Kasım günü Fis köyünde bulunmasından kaynaklıdır. Öyleyse bizler de PKK’yi kurmayı her an, her yerde gerçekleştirerek Sara’yı ölümsüz kılabiliriz. Her birimiz yüreğimizde bir Sara kurarak onda yıkılmaya çalışılan değerleri canlı tutabilir, bir tohum kılıp yüreğimizin toprağına ekebilir ve her bahar özgürlüğü yeşertebiliriz.

PKK’yi kurmaya cesaret eden kadın kimliğiyle Onda öldürülmek istenen. PKK’nin kadın özgürlük mirasının PAJK kimliğine dönüşmesi Onda somutluk kazanmaktaydı. Ki ilke deyince Sara arkadaşı düşünmemek mümkün değildi. 12 Eylül askeri darbesinin yarattığı zindan yaşamlar yanında Diyarbakır zindan süreçlerinde gösterdiği direniş, ilkeyle özdeşleşen bir direnişti. Yaşamı anlamsızlaştıran, anlama saldıran her şeye karşı direnirdi O. Komploların kendisi geri istemlerini yaşatma derdine düşen tasfiyeciler karşısında “Mazlumlar yaşasaydı siz böyle yapamazdınız” diye haykıran tabi ki Sara arkadaşı.

Bazı şeyler vardır, anlatıldıkça tükenir. O yüzden her zaman anlatılmaz. Bitmesin diye saklanır belleğin bir köşesinde. Onsuz ol-

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

maz denilen zamanlarda çıkarılıp dile getirilir. Ama zindan direnişleri, anlatıldıkça yenilenen, kendini hissettiren ve bugünü oluşturan, dünü anlatan bir gerçekliğe bürünür. Kırk yıldır anlatılan bir direniştir bu. Tarihin cansız, olmuş bitmiş olaylar yığını olmadığını hissederiz zindan süreçleri anlatılırken. Bunun bir sebebi de o insanlık dışı işkencelerden geçmiş bir kadının karşımızda capcanlı, dinamik, yaşama kararlılığından vazgeçmemiş, tam tersine onurlu yaşam kararını daha da güçlendirmiş ve bunu herkese yaymanın çabasında olan duruşuyla, Sakine yoldaşı görmemizdir. Onun duruşu bizlere düşmanın öldüremediği militanın nasıl özgür gerçekleşebileceğini göstermektedir.

Bir kez gören insanın unutamayacağı, yüreğinin topraklarından yıllar sonra çıkarıp gün ışığına sunar gibi tüm insanlara sunacağı bir tohum bıraktı Sakine tüm yüreklere. Yaşamı boyunca özgür yaşamak isteyen yüreklerin toprağına güneşi kattı. İşlemişti o toprağı kim bilir? Şimdi o toprağı bir tohum bıraktı.

Bahara filizlensin diye ekilen tohumlar gibiydi Sakine. Şimdi Dersim onu verdi toprağına. Dersimliler, katliamdan yarım yüzyıl sonra, soykırımları yok edecek bir tohum verdi kendi öz toprağına. Her bahar Sakineler yeşersin diye aynı topraktan. Besêlerin, Beritanların diyarından, Dersim'in anlamını tarihe bir kez daha hatırlatan Zilanların toprağından yeşersin diye yeni özgür kadın filizleri, Sara da tohum oldu işte. Aynı toprağın ancak özgür yaşamı yeşerten öz anlamıyla bir buluşmayı yaşadığına daha tanık olduk. Hepimiz bu tarihin tanığı olduk. O an'ı duyan, bilen, gören ya da hissedenden hiç kimse o an'ın insan olan insanın yüreğine yükleyeceği insanlık ödevlerinden asla kaçamaz. Ve her birimiz Sakinesiz bir yaşamı düşünemeyecek kadar o tarihin, o coğrafyanın ve o özgürlük tohumunun kardeşi olduk.

### **Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Akif Doğan*

*Adı ve Soyadı: Mehmet Şirin Cebe*

*Doğum Tarihi Yeri: 1974/Mêrdîn*

*Anne Adı: Nasibe*

*Baba Adı: Salih*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 1995/Avrupa*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 13.1.2013/Mêrdîn*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Direnişçi Duruşun Kararlı Uygulayıcısı Akif Yoldaş**

“Yurtseverlik duygularıyla yüreğindeki ülke sevgisini büyüten, bu sevgisini dağlarda zirveye taşıyan adım adım bunu özgürlük yolunda gelişme yaratmaya adanmış ve militanlaşmaya dönüştüren Akif yoldaşımız bulunduğu görevde özgürlük şehitleri kervanına direnişçi ruhuyla katılır.

Mardin Nusaybin doğumlu Akif heval gelişen özgürlük mücadelesinin halk serhildanlarıyla zirveye ulaştığı yıllarda PKK’yi yakından tanıyan bir çevrede yetişir. Derin yurtseverlik duygularıyla hareketimiz etrafında kenetlenen ve çalışmalara başlayan bir ortamda Akif yoldaşımız da çalışmalara başlar. Her türlü özveriyle çalışmalara katılım sağlayan duruşuyla düşmanın dikkatini çeken Akif arkadaş ve ailesi göç etmek zorunda kalırlar. Avrupa’da çalışmalarına devam eden Akif yoldaş ülke ve dağ özlemiyle buradaki çalışmaları devrimci mücadelesinde dönüm noktası olan ülke sahasına taşır.

Birçok alanda kalan ve önemli tecrübeler edinen Akif arkadaş Parti Merkez Okulunda Rêber Apo’dan da eğitimini alarak güçlü mücadelesine gerilla sahasında yönelir.

Yılların birikimiyle dolu olan Akif yoldaş Kürdistan’da öykü ve hikâyeleriyle canlı olan tarih gibi bir duruşa sahip olan bir katılımın sahibi olur. Birçok kez bu anılarla yoldaşlarını güldüren, onların daha iyi sonuç çıkarmalarını sağlayan anlamlı bir mücadele yöntemini geliştiren öğretici özelliklerle dolu bir pratiği geliştirir. Akif yoldaş ideolojik ve askeri olarak kendini geliştiren ve azimle çalışmalara yönelen duruşuyla da mücadele değerleri içinde değer yaratan bir savaştı, militan, komutan olur.

"Savaştayız ve şehadetlerde olabilir ama asla sağ olarak ele geçirme olmayacak" diyerek şehadetinde sergilediği üstün direnişçi bir kez daha düşmana gösteren fedayi militanca bir tutumun sahibi olur Akif yoldaş."

Aşır!..

Devrimler yüzyılı, 20. Yüzyılın kızılığının içinden doğup gelmişsin. Deniz Gezmışin çevresini saran polisleri savurarak kollarıyla koca bir koridor açtığı o meşhur yürüyüşüne arkadaş olmak da yakıştırdı sana, Che’nin ağzındaki purosuyla egemen dünyaya sırtışına kahkaha ile ortak olmak da. Sen olmalıydın o her baktığımızda ‘bir eksiklik var’ dediğimiz

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

kartpostalda. Hani Filistinli direnişçiyi göğsünden yediği kurşunla tam da düşerken gösteren. Şimdi daha çok ve daha severek dinleyeceğiz Ahmet Arif'i. Tüm şiirleriyle seni anlatır gibi sesindeki kadifemsi yumuşaklık. Şiirlerinden esen devrimci romantizmin kokusuydun sen.

Kavgaya doğmuşsun, kavganın içinde başkaldırının çocuğu olarak. Seri- hildan çocuğuydun, boyun eğmek yoktu defterinde; bir elin zafere durmuşken diğer elin öfkeni fırlatmakta. Duruşun, doğum tarihine itirazdı; Apoculuğun ilk günlerinde olmalıymışsın gibi. Geleneği, ilkeleri ve ruhuyla Apoculuğun ilk günki yansıması yani.

Abartıya ihtiyaç duymadan, arkadaşlığımızın ilk günlerinden itibaren devrimci asaletindi bizden adlandırılmayı bekleyen. Devrimci asaletin tereddüdümüze imkân vermeyecek bir belirginlikte çarptı anlamımıza. Hiç tereddüt etmedik; devrimci asaletini, toplumsallığımızın en soylu gerçeği ile adlandırdık, 'AŞİR' dedik sana. Geleneğimizde demlediğimiz, yüreğimizde işlediğimiz bir isimdi. Başlangıcından henüz çok uzak düşmediğimiz insani davranış yüceliğinin ismiydi 'AŞİR' olmak, şimdilerde çok uzağında olduğumuz. Dağlı olmanın zorluğunu çekici bir kolaylığa dönüştürerek sevilir kılmanın tek biçimiydi 'AŞİR'lik: Adil, eşit, özgür bir yaşamın direngen, mert, sadık ve de sözünün sahibi. Uzun zamandır karşılığı olmayan 'Aşir zamanların' destansı kahramanı yani!

Süzülen yıldızını görmüştün. Kaç kişiye nasip olmuştur gökyüzünden süzülenin kendi yıldızı olduğunu görmek? Hayatın tüm puştluklarına rağmen 'Aşir' olmak, olmak istediğinin içini doldurarak yaşatmaktı payına düşen. Eminim ki pimini çekerken de kendinde değil, seni mahkûm almaya çalışan puştluğun suratında patlattın bombayı. Özletip, aratsa da bir ömür seni, özlemlerimize taş basıp 'sana da bu yakıştırdı be Aşir!' diyeceğiz. Yine de ve şimdiden özlüyoruz seni.

Özgürlük Şehitleri kervanına uğurladığımız Akif yoldaşımızın duruşu, mücadele azmi, kararlılığı yürüyüşümüzün aydınlatıcı gücü ve varlığı olacaktır.

### **Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Brûşk Dorşin*

*Adı ve Soyadı: Özkan Buzak*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 27.3.1987/Amed*

*Anne Adı: Zekîye*

*Baba Adı: Hayri*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 6.5.2011/Amed*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 14.1.2013/Medya*

*Savunma Alanları*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

### **PKK Saflarına Katılımda En Büyük Etki Önderlik Yaşamıdır**

Küllerinden doğmak tanrısallık gerektiren bir oluşa işaret eder. Yaratıcı bir ruh olmazsa küle dönmüş bir yapısallığın yeniden yaşam bulması olanaksızdır. Öyle bir ruh ki, her seferinde yeniden hayat bulmaktadır. Köklerini tarihselliğe akıtmayan bir varlığın küllerinden yeniden doğması söz konusu olamaz. Her seferinde en başa gidebilmeli ki yaşam kaynağından içebilsin. Yaşama bağlılığı çok güçlü olmalı ki ateşi yeniden yaratıcı özüne kavuşturabilsin. Kültürü köklerini derinlere, ta derinlere salmış olmalı ki, toplumsallığını her yıkımdan sonra yeniden inşa edebilsin. Var mıdır böyle bir yer? Lice böyle bir yer işte. Defalarca işgalciler tarafından yakılmış, her türden kıyıma uğratılmış, zulmün en koyu halini yaşamış bir kenttir Lice. Bundandır öfkeli, asidir, tanrısaldır, fedaidir yani. Feda ve xweda aynı oluşa teka-bül eder ki, yaratıcı öz taşımayanların ulaşamayacağı bir gerçekliktir. Lice yaratıcı bir kültürdür. Ateş ne kadar da küle çevirse, yeniden doğmaya mahir bir yaşam duruşudur. Kendini, kendi insanını yaratandır. Brûsk Dorşin Lice'nin bağrında doğmuş ısrarlı bir yaşam duruşudur.

1987 yılında Lice'de doğan Brûsk Dorşin hevalin ailesi dini geleneksel olarak benimsemiş, kendi halinde yurtsever bir yaşamı sürdürmektedir. Ev ekonomisi iyi olmadığından Brusuk heval daha çocuk yaşta ev ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya başlar. Bir yandan okula giderken bir yandan da çalışmaya devam eder. Üniversiteye kadar okumasını sürdüren Brusuk heval üniversiteye yerleştiği ilk yılda, 2011 yılının Mayıs ayında, bahara duran yaşam gibi her şeyi arkasında bırakıp gerilla saflarına katılım kararı alır. Yeni şervan eğitimini Xakurke'de gördükten sonra düzenlemesi Geliyê Reş'e yapılır. Daha sonra Ş. Mahir Operasyon Okuluna düzenlemesi yapılır. Katılmadan önce anlam vermediği iç çelişkiler yaşamakta, ancak anlam verecek gücü kendisinde bulamamaktadır. Tanıştığı bir PKK kad-

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

rosuyla yürüttüğü tartışmalar neticesinde Özgürlük Mücadelesine anlam vermeye başlar. Önder Apo'nun İmralı'daki yaşamı Bruska heval üzerinde güçlü etkiler bırakır. Her fedai ruhta olduğu gibi Bruska heval de en büyük gücü Önderlikten almaktadır. Bunu kendisi şöyle dile getirir: "PKK'ye katılımımdaki en büyük etki Önder Apo'nun İmralı'daki yaşamı ve mücadelesidir..." Bu duygularla gerilla saflarına katılan Bruska heval yoğunlaşmalarını daha da derinleştirir.

Lice değerlerine bağlı bir kültürü ifade etmektedir. Ülkesine bağlılık duygusu güçlü olmazsa her seferinde küllerinden yeniden doğmayı başaramazdı. Bedel ödemekten geri durmayan, gözü pek insanların yetiştiği bir yerdir. Bunu Bruska Dorşin hevalin her adımında görebiliriz. Sözü Bruska hevale verdiğimizde yazdığı bir raporunda şöyle konuşacaktır: "Bu yazdığım rapor örgüte yazdığım üçüncü rapor olmaktadır. Daha önce arkadaşlarla tartışmalarımız olmuştur. Eksikliklerimi görüp ciddi bir yoğunlaşmayla çoğunu aştığımı söyleyebilirim. Eksikliklerimin olduğunun farkındayım, yoğunlaşmalarım devam etmektedir.

Sürecin yoğunluğu ve hassasiyetinin farkındayım, buna göre kendimi hazırlıyorum. 4. Stratejik dönem ile birlikte başlayan devrimci halk savaşında yerimi alıp rolümü oynamak istiyorum. Kadrolar olarak süreç karşısında yetersiz kaldığımızı düşünüyorum. Halkın sürece hazırlanmaması, kadroların yetersiz kalması Önderlik üzerindeki tecridi daha da ağırlaştırmıştır... Düşman güçlü olduğu için değil, şahsımızda yaşanan yetersizlikler 2011 yılının özgürlük yılı olmasını engelledi.

Önderlik ile 11 aydır görüşme yapılamamaktadır. Önderliğin durumunu merak etmekteyiz. Gelen mektubu biraz da olsa bizi sevindirmiştir. Ancak Önderlik mektubunda düşmana karşı tavırını net ortaya koymuş, bize de perspektif sunmuştur. Militanlardan beklentilerini, daha doğrusu bir militanın yapması gerekenleri belirtmiştir... Önderliğimiz artık dört duvar arasında esir

kalamaz, bunu kabul etmemek gerekir. Vicdanı olan herkes süreç neyi gerektiriyorsa ona göre kendini hazırlamalıdır, bu temelde kendim için fedai eylem öneriyorum. Bu çerçevede yoğunlaşmalarım devam etmektedir. YA ÖZGÜRLÜK KAZNACAK YA DA ÖZGÜRLÜK KAZANACAKTIR.”

Kısa sürede güçlü yoğunlaşmaları yaşayan Bruska hevalinin en büyük hayali Önderliğin özgürlüğüdür. Bu inanç ve istekle yaşama ve mücadeleye katılmaktadır. Tam bir kendini adama halini Bruska hevali şahsında görebiliyoruz. Düşmanın bu adanmışlık karşısında başarılı olması mümkün değildir, bundandır daha da saldırganlaşmakta, her türlü tekniği devreye koyup savaş ahlakını yok saymaktadır. 2012 yılında gerilladan ağır darbeler alan TC sömürgeciliği Medya Savunma Alanlarına dönük kapsamlı hava saldırıları geliştirir. 14 Ocak 2013 yapılan hava saldırısında Bruska Dorşin iki yoldaşıyla birlikte ölümsüzler kervanına katılır. Anıları önünde saygıyla eğiliyor, zafer sözümüzü yeniliyoruz.

### **Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Koçer Zozan*

*Adı ve Soyadı: Erdal Şalo*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1988/Dêriq*

*Anne Adı: Fatma*

*Baba Adı: Ahmet*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 2009/Şam*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 14.1.2013/Medya*

*Savunma Alanları*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Koçer Zozan arkadaş 1988 yılında Derik'te dünyaya gelir. Ailesi yurtseverdir. Suriye Baas rejiminin asimilasyon politikalarına karşılık Koçer hevalin doğup büyüdüğü ortam Kürdi özelliklerini koruyan, geleneklerini sürdüren bir tutum sahibi olur. Koçer heval bu ortamda büyür. Ailenin yurtsever ve aileden şehitlerin olması erken yaşlarda Koçer hevalin özgürlük hareketiyle tanışmasını sağlar. Sistem okullarına giden Koçer heval üniversite okumak için Şam'a gider. Şam'daki yaşam ve sistem gerçekliği Koçer hevalin Kürdistan özgürlük mücadelesiyle daha güçlü ilişki geliştirmesine vesile olur.

2009 yılında Şam'da üniversite okurken gerilla saflarına katılma kararı alır. Yeni şervan eğitimini Gare alanında görür. 2010 yılına kadar Gare alanında pratik çalışmalara katılır. Daha sonra önerisi ve ısrarı üzerine Özel Kuvvetler kurumuna katılır. Oldukça istekli, fedai ruhta derinleşmeyi amaçlayan, Önderlik çizgisinde yetkin bir gerilla olmayı yaşamının her anına hakim kılmaya çalışan, yoldaşlık ilişkilerinde sevilen bir katılımın sahibi olur.

14 Ocak 2013'te düşmanın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu şehitler kervanına katılır. Şehatinden sonra birlikte aynı anları paylaşan Şehit Jiyan Welat arkadaşın günlüğüne yazdıkları Koçer hevali anlatmak için başka söze yer bırakmaz.

“Olmadı yoldaşım, olmadı böyle bırakıp ta gitmek. Arkanda bırakmamalıydın koca yürekleri.

Hiç düşünmedin mi bu yürekler sensiz ne yapacak diye. Bu kadar erken gitmek var mıydı sözümüzde. Bir yerlerde yine buluşacaktık seninle. Sen tek telli sazınla bize saz çalacaktın. Ne çok zevk alırdın. Ama çalarken söyleyemezdin. Tam söylemeye başlar güler yarıda bırakırdın. Ama yoldaşlarını kıramadığın için hep söylemeye çalışırdın. Güler yüzünde tebessümün hiç eksik olmazdı. Çocuk saflığıyla yaşayarak yoldaşlarının gönlünde yer edininip gönüllerin sembolü olurdun.

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Şimdi yüreğim o kadar yanıyor ki, yanığı dindirebilmek için hiçbir şey gelmiyor aklıma. O kadar derin bir acı ki, yüreğimi saran o acıyı ne tarif edebiliyor ne de yok edebiliyorum. Aslında yoldaşını fiziki olarak kaybetmenin acısını sen benden daha iyi bilirsin. Peki, o zaman neden bu kadar erken oldu ayrılığın. Hedefini gerçekleştirmek için girdik patika yollarına. Oldu mu böyle. Sen söyle güzel yoldaşım, yüreğimdeki acıyı nasıl dindireyim. Bu acıyı dindirecek bir derman var mı?

Ş. Haşim'in şehadet günü geldi aklıma. Ş. Haşim de hiç hak etmediği şekilde şehit düştü. O şehit olunca hepimiz yıkılmıştık. Yeni şervanlar devremizin ilk şehidiydi. Yeni yeni yoldaşlık duygularının farkına varırken heval Haşim şehit düştü. Hepimiz sarılmıştık. Fakat Ş. Haşim'in ardılları olacağımıza yemin etmiştik. Kanı yerde kalmayacaktı. Ve sen güzel yoldaşım, yaşamınla Ş. Haşim'e ardıl oldun. Duruşunla Ş. Haşim'i tamamladın. Ve şehadetinle bizlere daha büyük sorumluluklar yükledin. Yüküm ağırlaştı. Ama sana söz veriyorum ki bu yük altında ezilmeyeceğim.

Her koşul altında sizlere ardıl olmaya söz veriyorum.

**19.01.2013/Kandil-Ş. Rojhat  
Şehit Jiyan Welat(Jiyan Şahin)"**

Anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak ve mücadele azmimizi güçlendireceklerdir. Saygı ve minnetle anıyor, bağlılık sözümüzü yeniliyoruz.

**Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Zana Qoser*

*Adı ve Soyadı: Lokman Gökteş*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 7.8.1996/Mêrdîn*

*Anne Adı: Boza*

*Baba Adı: Fahri*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 20.9.2010/Mêrdîn*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 14.1.2013/Medya*

*Savunma Al An-ları*



*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

## **Ben Yaşamım!**

Duy sesimi ey dağlar  
Yaratıcı tanrıça ve tanrılar  
Her gün doğmaya mecbur güneş, ay ve yıldızlar  
Ağaçlar, kuşlar, sukutta ısrar kırılğan taşlar  
Duy sesimi çağlayanlar  
Günahları yüklenmiş gürleyen ırmaklar  
Bir zamanı var mıdır ölümün  
Bir bileni, tanıyanı  
Bilmiyorsanız ben söyleyeyim  
Yaşam vardır sadece  
Yaşama akmaktadır tüm oluşlar  
Büyük savaşlar, barışlar  
Terke zorlanan duraksız yolculuklar  
Sevdaları  
Ateşten bir ülkenin  
İhanetleri en çirkininden  
Bir pusu gibi önündedir geçmişin  
Gelecek yaratıcı bir savaşın izinde  
Yaşlı, genç  
Kadın, erkek  
Şimdi söyleyin bana  
Bir adı var mıdır ölümün  
Hiç gelir mi ölüm sesin olduğu yere  
Ses hatırlatır, ses yaşatır  
Yaşamdır unutmamak  
Çocuk yüzünde safi bir gülümseme

*R ber Apo: " ehit Yaşamdır"*

Bir gonca g l ana y reğinde  
Duyun sesimi ey ovalar  
K yler,  ehirler  
 zg rl g   alınmıřlar, k leler, efendiler  
Ben varım her yerde, ben  
Yaşamım ben, zamanın hakikati  
Unutulmadığı s rece yoktur  l m  hi  bir Őeyin

**M cadele Arkadařları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Ad: Dijwar Colemêrg*

*Adı ve Soyadı: Cebraîl Ölmez*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1.8.1986/Colemêrg*

*Anne Adı: Zübeyde*

*Baba Adı: Ticir*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 24.8.2011/Mersin*

*Şahadet Tarihi Ve Yeri: 14.1.2013/Medya*

*Savunma Alanları*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



İnsanın ülkesi, ana-ata toprakları anlam dünyasının şekil aldığı mekanlardır. Ne kadar da uzaklaşsa zihninin derinliklerinde, yüreğinin bir yerlerinde hep ülkeye dair birşeyler vardır. Hiç görmese de koparıp atamadığı bir bağlılık duygusu oluşuna sürekli eşlik eder. Bunu bir çok tanımlamaya kavuşturmak mümkün olabilir, ancak temelde insanın insan olma serüveninde toprakla geliştirdiği ilişkiden kaynağını alır. Ne zaman ki insan içerisine doğduğu topraklardan tümünden kopar o zaman bir anlamsızlıklar silsilesi gelip kuşatır tüm yaşamı. Bu yüzden nerede olunursa olunsun kendi olmada ısrar eden her insan yüzünü hep ülkesine çevirir. Anlam dünyası ülkesidir. Tüm eylemlerinde ülkesiyle olan ilişkisinin etkisi vardır. Bu durum Kürdistan'da çok çarpıcı bir şekilde gerçekleşir. Bir yanı travmatik olsa da bir yanı da tüm yaratıcılığıyla karşımıza çıkar. Bin yıllardır Kürdistan iktidarcı, sömürücü sistemin savaş alanı olduğundan Kürt halkı da sürekli bir göç, topraklarından sürülme durumuyla karşı karşıya kalır. Bu toplumsal parçalanmayı geliştirdiği gibi, ana-ata topraklarından uzakta yaşamaya mecbur bırakılan Kürt'te de ülkeye dayalı bir anlam dünyası geliştirmeyi derinleştirir. Özellikle 20. Yy ile birlikte Kürtlere dayatılan kırım politikaları sonucu göçertilen kesimlerde yurtseverlik bir tutum olarak gelişir. Türk devlet işgalciliğine karşı Kürtlerin sürüldükleri her yerde direnişlerin örülmesi varolmanın temel ilkesi olur. Aksi takdirde başkalışıma uğrayıp soysuzlaşmak işten bile değildir.

Kürdistan'da PKK öncülüğünde kurtuluş ve özgürlük mücadelesi geliştiğinde Kürt halkı büyük bir heyecanla PKK saflarına akın eder. Önder Apo Kürt halkı ve Kürdistan için yeni bir dönemi başlatır. Yok olmanın eşiğine gelen bir halk yeniden varlık kazanma yoluna girer, özgürlüğünü sağlama savaşına başlar. Bu savaş onbinlerce genç ömrün toprakla buluşmasına neden olsa da özgürlük bilinci geliştikçe mücadele safları daha da sıklaşır. Köy yakmaları sonucu Türkiye metropollerine göçetmek zorunda kalanlar ilk fırsatta tekrardan ülkeye dönüş yoluna girerler. Özellikle Kürdis-

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

tan'ın dağlarıyla buluşma özgürlüğün ilk koşulu olarak anlam kazanır. Dijwar heval de bu temelde Mersin'den yüzünü dağların zirvelerine çevirir.

Dijwar Colemêrg 1986 yılında yurtsever bir ortamda yaşama gözlerini açar. Erken yaşlarda özgürlük mücadelesinin yarattığı sonuçlardan etkilenir. Okuma yazma öğrenecek kadar sömürgeci Türk devletinin okullarıyla ilişkilendir, devamını getirmez. İnşaatlarda çalışmak zorunda kalan Dijwar heval genç yaşta emek ile tanışır. Emekçiliği ve yurtseverlik duyguları onu PKK ve Önder Apo gerçeğiyle buluşturur. Bir abisi gerilla saflarına katılmıştır. Bu Onu özgürlük mücadelesiyle daha yakın bir ilişki geliştirmeye çeker. Gelişen serhildan hareketlerinde en önlerde yer alarak işgalci Türk devletinin kırım politikalarına karşı direnir. Kürt halkına reva görülen zulme yakından tanıklık eden Dijwar heval düşmanın baskılarına maruz kalır, bir süre zindanda kalır. Bu durum Dijwar hevale geri adı attırmaz, aksine öfkesi bilenir, yurtseverliğine bilinç kazandırır. 2011 yılında düşmandan intikam almak üzere Kürt halkının kadim korunağı olan dağlara ulaşmak için yola çıkar. 2011 yılında gerilla saflarına katılır. Temel eğitimini Zap alanında tamamlar. Gerilalaşmanın ilk adımlarını başarılı bir şekilde tamamlayan Dijwar heval Gare alanına düzenlenir, burada pratik çalışmalara katılır. Başarılı bir gerilla olmak, düşmanı darbelemek, doğru bir militan olmak Dijwar heval için de özgür bir yaşamın gayeleri olur. Bu konuda kendini donatmak, sürecin gerektirdiği pratiği sergilemek için güçlü yoğunlaşmalar yaşar. Öderlik öğretisinde derinleştikçe anlamlı özgür bir yaşamın kapılarını daha fazla aralar. En büyük sorunun ülkesini işgal eden Türk askerlerinin ülkeden çıkarılması olduğuna inanır. Bu temelde gelişen devrimci halk savaşı hamlesinde aktif rol almak, şehit düşen yoldaşlarının intikamını almak ister. Büyük bir inaç ve kararlılıkla görevi başındayken işgalci Türk devletinin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu şehitler kervanına katılır.

Anılarını yaşatma sömürgeciliğe son verme sözümüzdür.

### **Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Bager Botan*

*Adı ve Soyadı: Süleyman Oral*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 20.9.1988/Hezex*

*Anne Adı: Sultan*

*Baba Adı: Murat*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 6.4.2009/İstanbul*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 19.1.2013/Rojava*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Kürdistan'da Türk devlet sömürgeciliğine karşı kin beslemek için o kadar çok neden var ki. Hangi evin kapısını çalsanız muhakkak acı dolu bir hikaye karşınıza çıkar. Henüz çocukken yanı başında büyüyen zulmün tanığı olursun. Katliam, göç, işkence günlük yaşamın rutinlerinden olur. Böyle büyür çocuklar Kürdistan'da.

Bager Botan 1988 yılında Hezex'te dünyaya gelir. Henüz bir yaşındayken işgalci Türk devletinin askerleri köylerini ateşe verirler. Böylece Nisêbîn'e göç etmek zorunda kalırlar. Dokuz kardeşiyle birlikte yeni yaşam alanlarında hayata tutunurlar. Ancak gittikleri yerde de devletin zulmü peşlerini bırakmaz. Ülkelerini sevmelerinin karşılığı olarak baskı ve zulüm Kürtlere reva görülen kader gibi olur. Bager Nisêbîn'de okula gitmeye başlar. Altıncı sınıfa kadar okur daha sonra yeniden göç yollarına düşerler. Yeni adresleri İstanbul olur.

İstanbul Türkiye'nin büyük metropolü olmakla birlikte en yoğun Kürt nüfusunu da barındıran bir yerdir. Her yerden göç alan İstanbul birçok yönüyle tam bir Kürt kentidir. Göç etmek zorunda bırakılan milyonlarca Kürt kapitalist modernitenin ucuz iş gücü olurlar. İnşaat ve tekstil atölyeleri Kürt işçilerle dolar. Bager heval de daha genç yaşında bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlar. Modernitenin insanı yalnızlaştıran, toplumsal ilişkilerin yaratıcılığından koparan etkileri Bager hevalde de görülür. Mutsuzdur her şeyden önce. Yaşadığı çevreyle ciddi uyum sorunları vardır. Bir yandan sistemle bütünleşmeye çalışır, bir yandan da onu uyumsuz kılan nedenleri anlamaya çalışır. Fiziki olarak yaşadığı engellerden kaynaklı sürekli müdahalelere maruz kalır. Bu bir özgüven sorununu oluşturur. Kendini hayata bağlayacak bir dayanak noktası arar, ama etrafında bulamaz.

Özgürlük mücadelesiyle tanışması yeni bir durum olmasa da başlarda ciddi bir adım atmaya yönelmez. 2007 yılında gençlik çalışmalarına dahil olur. Bu hem yaşamına bir anlam katmanın hem de yaşadığı toplumu, verilen mücadeleyi tanımanın başlangıcı olur. Yaşadığı anlamsızlık girdabından çıkıp bir arayış sürecine gi-



rer. Bulunduğu pozisyonu sorgular. Devrimci bir karar almanın eşindedir. Toplumsal yapıyı, düşman gerçeğini sorgulayan Bager Botan aile olgusunu da çözümlemeye tabi tutar. Aileyi mücadeleye aktif katılım önünde engel olarak görür. Gizliden de olsa çalışmalara aktif katılmak ister, çalışmalardan uzak kaldığında huzursuz olur. O zamana kadar mutsuz geçen yaşamına doğrultu ve heyecan veren, anlam katan bu yeni durumdan asla vazgeçmemesi gerektiğini her gün kendisine tekrarlar. Bu, katılım isteğini ve mevcut düzeyi aşma hırsını derinleştirir. 1996 yılında Dersim’de düşmanın beyninde bir volkan gibi patlayan Zilan’ın hikayesini öğrendiğinde çok etkilenir.

Önderliğe fiziki saldırılar olur. Bu tüm Kürdistan’da büyük bir öfkeye sebep olur. Bager heval de gelişen bu öfke dalgasının bir parçasıdır. Gerilla olması gerektiğine karar verir. Önderlik çizgisinde fedayi bir militan olmanın gerekliliklerini öğrenir. Başlangıçta duygusal bir etkilenme olsa da bunu bilinçli bir katılıma dönüştürmek ister. 2009 yılında gerilla saflarına katılır. Temel eğitimini Garê’de görür, iki yıl boyunca Garê alanında gerillacılık yapar. Gördüğü eğitimlerle ideolojik örgütsel derinlik yakalar. Kendisini Kürdistan’ın her yerinde mücadele yürütebilecek düzeye ulaştırır. Zilan çizgisinden etkilenip katılma kararlılığına ulaşan Bager Botan “ölümsüzler taburunda” yer almak için öneri geliştirir. “Varlığını Koruma ve Özgürlüğünü Sağlama” hamlesi olan 4. Stratejik hamle sürecine aktif katılmak ister. Bunun için Kuzey’e gitme önerilerinde bulunur. Gerillaya katılmadan önce kendisine güvenmeyen Bager artık dünyayı değiştirebileceğine inanır, Önderlik ve şehitler çizgisinde başarılı fedai bir militan olma noktasında kendisine sonuna kadar güvenmektedir. Rojava alanında devrim sürecinin başlamasıyla birlikte Rojava alanına geçer. Rojava alanına geçince Lewend ismini alır. Mütevazı, olgun, güçlü bir hissiyata sahip olan Lewend heval girdiği her ortamda etkili bir pratiğin sahibi olur. Engel tanımayan kararlı duruşu en olmaz denilen koşullarda bile sonuç almasını sağlar. Önderlik öğretisi ve PKK yoldaşlığına büyük bir adanmışlıkla bağlıdır. Önderlik gerçeğini içselleştirme çabaları öyle yoğun

olur ki genç yaşına rağmen çalışma yürüttüğü alanlarda herkes onda 'ilk PKK'lilerin ruhunun' olduğunu söyler. Amacında berrak olduğundan ne söylediğini bilir, kendisini dinletmeyi başarır. Yüksek bir kavratma, ikna gücüne sahip olan Lewend heval Rojava Devrimi başlamadan önce YXK çalışmalarını örgütlemek üzere Rojava alanına geçmesiyle mücadele saflarına kattığı sayısız genç olur. Burada Serhed heval ile birlikte yürüttükleri çalışmalar, toplumsal ilişkileri, katılımları, halka dudydukları sevgi, yoldaşlıkta yaşadıkları derinlik onları adeta bir efsaneye dönüştürür. Herkesin dilinde onların isimleri olur. Henüz şehit düşmeden tarih sayfalarına isimleri geçenlerden olurlar.

Farklı alan ve çalışmalarda bulunsalar da halk üzerinde oluşturdukları etkide hikayeleri ortaklaşır Lewend ve Serhed hevalin. Şehadete de birlikte yürürler. Omuz omuza devrimi büyütme mücadelesini veren Serhed ve Lewend heval çetelerin saldırıları yoğunlaşınca büyük bir zafer inancıyla aynı cephede olmak isterler. Aslında arkadaşları Lewend hevali ön cepheye gönderme taraftarı değillerdir. Fakat kim bu ezeli ortaklaşmanın önüne geçebilir ki! Adeta sözleşmişler gibi birlikte uzun süreli bir mücadele maratonundan sonra omuz omuza savaştıkları cephede, aynı alan, aynı cadde, aynı sokakta sonsuzluğa doğru yol alırlar.

Onların yüksek adanmışlıkları olmasa bugün Rojava Devrimi diye bir gerçeklikten bahsedebilir miydik? Kuşkusuz onlar devrimin yılmaz ruhu oldular, zaferin güçlü inancı, mücadelenin sonsuz ısrarı oldular. Serhed ve Lewend hevaller şehit düştüklerinde Rojava derin bir sessizliği yaşar. Halk en seçkin evlatlarını şehit verdiği için acı duymaktadır, ancak umutludur. Çünkü yeni doğacak nice bebenin adı Serhed, adı Lewend olacaktır. Şehadetlerinin halkta ve mücadele arkadaşları arasında yarattığı etki büyük olur. 2013 yılında yaşanan şehadetler Rojava devrimi açısından ancak Apocu militan çizginin uygulanmasının başarıyı getireceğinin ispatı olur. Onlar yıllar sonra annelerin ilk anlattığı insanlar olmayı başardılar, o dönem çocuk olanların hafızasında unutamadıkları isimler olmayı başardılar. Artık Rojava'nın her sokağında Serhed, Lewend, Rustem, Goran, Devrim, Akif, Seydolar var. Anıları zaferi kesinleştirme sözümüzdür.

### **Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Serhed Qamişlo*

*Adı ve Soyadı: Güven Aydın*

*Doğum Tarihi ve Yeri:*

*Anne Adı: Sema*

*Baba Adı: Hakîm*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 2011*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 19.1.2013/Serêkanî*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



PKK hareketi oluşum diyalektiğiyle dünyada benzeri olmayan bir özgürlük hareketidir. PKK gibi yaşamış ya da savaşmış bir parti veya harekete tanık olmak mümkün değildir. Ne yaşamının bir örneği vardır ne de verdiği savaşın. Bu anlamda eşsizdir. Üslubu, yaşam kültürü, mücadele ısrarı, direniş düzeyi, bilinç ve iradeye dayanan pratiğinin dünyanın herhangi bir yerinde örneğine rastlayamazsınız. Bir tek Kürdistan'da bu gerçeklik vardır. Dolayısıyla PKK'yi yerleşik ölçülerde tanımlamaya çalışmak, PKK'li olmadan PKK'yi tanıdığını iddia etmek büyük bir boşluğa denk gelebilir. Bulunduğu ortamda hiçbir şey söylemeden, sadece duruşuyla insanları büyük etkileyen kaç örneğe rastlanabilir ki? Ancak PKK tarihi bunun sayısız örneğiyle doludur. Gittikleri yerlerdeki halkın dilini bilmedikleri halde büyük bir örgütlenme gücünü açığa çıkaran öncülerin hareketidir PKK. Bir Kemal Pir vardır bu hareketin mayasında. Bir Haki Karer, Mazlum Doğan, Agit, Beritan, Zilan vardır. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından insanları buluşturan bir özgür yaşam tutkusu olmayı başarmıştır. İnsanlar sadece bakarak büyük bir kararlılıkla sonuna kadar PKK'ye katılmışlardır. PKK'nin özüyle tanıştıkları ilk andan itibaren derin bir aidiyet duygusunu yaşamış ve son nefeslerine kadar güçlü bir inançla kendilerini adanmışlardır. Her katılım kendisiyle beraber sayısız yeni canı da PKK ocağına akıtmıştır. PKK hareketi böyle büyümüş ve bugün dünyada yeni yaşam umudu olmayı başarmıştır. Önder Apo bu hakikatin yaratıcısı olarak bugün dünya devrim önderliği olarak anlam bulmaktadır. Bu gerçeklik içerisinde bir deniz dalgası gibi sessiz ama güçlü, yaşamı etkileyen duruşlardan biri de Serhed Qamişlo'dur.

Serhed Qamişlo Rojava Devrim süreci daha başlamadan alana gelip çalışma yürüten, devrimin temelini oluşturan kadrolardan olur. 2011 yılında Serhed Rojava alanındadır. YXK çalışmalarının aktif bir örgütleyicisidir. 2012 yılına kadar devrimin

geliştirilmesi ve savunulması için önemli çalışmalar yürütür. Sayısız genci devrim duygusu etrafında buluşturur. Düşman saldırıdığı anda direnişi örgütlemeye büyük bir ustalık sergiler. Adeta örgütlenme ve harekete geçirmek için doğmuştur. Bulunduğu her alanda büyük bir inanç ve bağlılığı etrafında örgütler. Böylece devrimin ruhunu oluşturmada büyük emek sahibi olur. İlk görüşte ondan etkilenip mücadele saflarına katılan gençlerin sayısı oldukça fazladır. Bir arkadaşı Serhed heval ile tanışmasını büyük bir heyecanla anlatırken Serhed hevalin Önder Apo'nun belirttiği 'örgütlendirilmiş hakikat' olarak kadro gerçekliğini ne kadar içselleştirdiğini de ifade eder.

"2011 yılında Qamişlo'da parkta oturmuştum. Heval Serhed de parkın uzak bir köşesinde tek başına oturmuştu. İlk defa görüyordum. O zamana kadar gördüğüm kimseye benzemiyordu. Tanımadığım bir duygu beni Serhed hevalin yanına kadar götürdü. O da beni fark etti. Yanına gidip 'seni ilk defa görüyorum, buralı mısın' dedim. Sakin bir edayla 'neden soruyorsun' gibi bir soruyla bana cevap verdi. Ben de 'buradaki insanlara benzemiyorsun, seni daha önce buralarda hiç görmemiştim' dedim. İnsanın içine işleyen bir gülümsemeyle 'sen buraya gelen herkesi tanıyor musun' dedi. 'Genelde herkesi tanıyorum' dedim. Serhed heval 'sen gerillaları tanıyor musun, Rêber Apo'yu tanıyor musun' dedi. İsimlerini duyduğumu söyledim. Sonra parti, Önderlik, gerilla ve özgürlük mücadelesi hakkında kısa anlatımlar yaptı. Bana 'biz gençlerimizi örgütleyip düşmana karşı savaşa-çağız. Bir devrim yaşıyoruz, biz bu devrimin savunma gücü olacağız. Benimle hareket etmeye var mısın' dedi. Fazla düşünmeden, 'sen nereye gidersen seninle gelirim' dedim. Bir daha da arkamı geri dönmedim. Ben bu şekilde katıldım. Girdiği her ortamı değiştiriyordu, kısa bir süre annelerle konuştuktan sonra anne şunu söylerdi; "İstiyorsan kızımı istiyorsan oğlumu al." Annemle birkaç söz konuştu, annem oğlumu götürebilirsin dedi. Bu düzeyde etkiliydi. Serhed heval on yıl önce benimle böyle

konuşmuştu, 2013 yılında şehit düştüğünde büyük bir etki yarattı. Şehadeti de en az yaşamı kadar etkiliydi. Şehit düştükten sonra da örgütlemeye devam etti, dolayısıyla yaşamaya...”

Serhed heval büyük bir azimle çalışmaları örgütler. Girdiği her ortamda sevilen biri olur. Özellikle halkın büyük güven, sevgi ve bağlılığını kazanır ki Rojava devriminin bir ruh etrafında örgütlenmesine imkan olur. Tarzı, üslubu yaratıcı, kazanımcı ve dönüştürücüdür. En zor durumlar karşısında bile Apocu militan çizgiden taviz vermez. Önder Apo'nun PKK'nin temel bir ilkesi olarak belirlediği “ilkede katı politikada esneklik”i çalışmalarında esas alır. Böylece kimse ondan uzaklaşmaz, aksine yurtsever olmayan, siyaseten PKK karşıtı olanların dahi sempatisini kazanır. Yaşam duruşundan etkilenip mücadele safalarına katılan sayısız genç olur. Özellikle Qamişlo'da herkes tarafından tanınan ve sevilen biridir. Qamişlo'da rejimin gençler üzerinde büyük bir özel savaş etkisi vardır, halk önemli oranda yürütülen özel savaş uygulamalarından etkilenir. Qamişlo'da yutseverliğin yeniden canlandırılmasında heval Serhed ve heval Lewend'in etkisi büyük olur. Halkı devrimci halk savaşı etrafında örgütlemeye ciddi sonuçlar alırlar. 2012-2013 yıllarında verilen ilk savaşlarda bu çalışmalar sonuç verir. Katılımların artmasıyla savaş bir düzey kazanır ve devrimi geliştirmenin yolları açılır. Bu yüzden devrimin ilk şehitlerinin layıkıyla anlaşılması gerektiğini sürekli salık verir Önder Apo. Haki Karer anlaşılmadığında PKK'nin kuruluşu anlaşılabilir. 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu şehitleri yeterince anlaşılmadan 1984 gerilla atılımı anlaşılabilir. Beritan çizgisi zihinlerde karşılık bulmasa bin yıllardır Kürdistan toplumunu kemiren ihanete karşı tutum alınmaz. Zilan'ın xwe-da düzeyi hakkıyla anlaşılmadan Apocu fedayi ruhun yaratıcı gücü anlaşılabilir. Rojava Devrimi'nin ilk şehitleri de böyledir. Heval Serhed bu hakikati yüksek bir bilinç ve ruhla yaşayarak sonsuzluk yolculuğuna başlar.

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Bazı yaşam öyküleri birlikte sunulduklarında gerçek anlamlarına kavuşurlar. Birbirlerinden ayrı anlatıldıkları zaman bir şeyleri hep eksik kalır. Bu yüzden birlikte anlatılmaları gerekir, tüm kulaklar, hisseden yürekler onları birlikte bulmalı. Fotoğrafları yanyana olmalı ki anlamlarından birşey eksilmesin. Türküleri birlikte söylenmeli ki ezgileri tamamlansın, sonsuzluğa uzanan tek bir ses olsunlar. Serhed ve Lewend de çoğunlukla aynı hikayede buluşurlar.

Heval Lewend heval Serhed'ten önce şehit düşer. Bu Serhed heval üzerinde derin bir etki bırakır. Geç kalmışlık duygusu gelip ruhunu kuşatır. Lewend Serhed'ten önce şehit olmamalıydı. Buna inanıyordu Serhed heval. Bu yüzden Lewend hevalin şehadet haberini duyduğunda ısrarla nerede şehit düştüğünü sorar. Lewend'in intikamını tam da şehit düştüğü yerde almalıdır. İsrarları üzerine Lewend hevalin şehit düştüğü alana geçer. Sözleşmeleri vardır, sözüne sonuna kadar bağlıdır Serhed. Gelir gelmez büyük bir saldırı ruhuyla çetelere darbeler vurur. Lewend heval ile arasına fazla zaman girsin istemez, ondan uzakta kalmayı yoldaşlığına sığdırmaz. Savaş yoğun bir şekilde devam eder, çeteler ağır kayıplar verirler. Serhed heval daha fazla sürdürmez ayrılığı, Lewend hevale ulaşmıştır artık. Yaşanan yoğun çatışmada O da şehitler kervanına katılır. Lewend heval de tıpkı Serhed heval gibi şehadetiyle de örgütlemeye devam eder. Sonsuzluğa uğurlamak için tüm Qamişlo cenaze töreninde buluşur. Lewendler çoğalır mücadele saflarında.

### **Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Norşin Bağok*

*Adı ve Soyadı: İdris Turan*

*Doğum Tarihi ve Yeri: /Midyad*

*Anne Adı: Naciye*

*Baba Adı: Sadık*

*Katılım Tarihi ve Yeri: /Mêrdîn*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 22.1.2013/Mêrdîn-Midyad*



*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Akp'nin İkiyüzlülüğü Ve Kürdistan Savaşçılarının Direnişi**

22 Ocak 2013'te Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Mizîzex köyünde düşman askerleriyle girdikleri çatışmada iki Kürdistan özgürlük gerillası, Zafer ve Norşin hevaler şehit düşmüşlerdir. Norşin heval 2-3 aydı Midyat'a bağlı Arnas köyünden gerilla saflarına katılmıştı. Aynı bölgede çalışma yürütüyordu. Heval Zafer ise 2005 yılında gerillaya katılıyor, 2010 yılında Mardin eyaletine geçiyor. Şehit düştükleri çatışmaya ilişkin de arkadaşlar şu bilgileri aktarıyorlar; " 21 Ocak'ta akşamüzeri düşman arkadaşların etrafını kuşatıyor, sabaha kadar bekliyorlar. 22 Ocak sabahının ilk ışıklarıyla büyük bir çatışma başlıyor. Bu çatışmada iki kahraman şehit düşüyor." Basına yansıdığı kadarıyla da arkadaşların direnişi karşısında çok sayıda zırhlı araç, tank, kobra ve binlerce polis-asker arkadaşların üzerine geliyor, bunun üzerine orada kahramanca bir direniş sergileniyor. Ağır bir çatışmanın sonucunda arkadaşlar şehit düşüyor. Bunlar sadece basına yansıyanlardır, zaten bilgi veren arkadaşlar da ellerinde fazla bilgi olmadığını belirtmişlerdi. Eğer bu kadar zırhlı, tank, kobra arkadaşların üzerine gelmişse, demek ki orada büyük bir direniş ve savaş verilmiştir.

Evet, onlarca defa bu şekilde Kürt gençleri birer, ikişer binlerce Türk asker ve polisine karşı onları şaşırtan örnek direnişler sergilemişlerdir. Bunun bir örneği de bir kaç gün önce Nusaybin'de heval Akif Mardin'in son mermisine kadar yaralı bir şekilde binlerce Türk asker ve polisine karşı verdiği direniştir. Mermileri bitince düşmanın eline sağ geçmemek için bombasını kendisinde patlatıp şehit düşüyor. Bu genç kahramanlar ki sadece insanlığın özgürlüğü ve eşitliğini istiyorlar, Türk devletinin bu vahşi saldırılarına karşı geliyorlar. PKK kültürüyle eğitilen ve düşmanını iyi tanıyan Kürt hiç bir zaman

bu vahşete karşı baş eğmez ve teslim olmaz. Aksine, kanlarının son damlasına kadar direnişle insanlık değerlerini koruma yönünde tutum belirlerler. Özgürlük ve bağımsızlığa olan inancı çok güçlü olduğundan ve mücadelesinde haklı olduğundan bu kahramanlıklar yaşanmaktadır. Onları yaratan Önder Apo ve PKK'dir. İnsan bundaki derinliği görmezse henüz çok genç yaştaki bu gençlerin tank, top, uçaklara karşı nasıl direndiğini anlayamaz. Kürdistan özgürlük mücadelesi büyüdükçe, Kürt halkı düşmanının ikiyüzlülüğü ve çirkinliği de gün yüzüne çıkmaktadır. Temizlik olmayınca kirlilik de anlaşılmaz. Kürdistan özgürlük direnişçilerinin tüm çirkinliklerden arınmış temiz yaşamları kapitalizmin ve Kürt halkının düşmanı olan AKP'nin gerçek yüzünü açığa çıkarmaktadır. Bu yüzdende her yerde vahşice saldırılarını yoğunlaştırmaktadır. Çünkü Kürdün hep onlara hizmet ettiğine alışmışlardı. PKK mücadelesiyle özgür Kürt fikri gelişince imha politikalarını daha da derinleştirdiler. Esas çelişki buradan doğmaktadır.

Türk devleti her yerde saldırmaktadır, gerilla alanlarına tonlarca bomba yağdırmaktadır. Kötü olan, demokrasi mücadelesi verdiğini iddia edenlerin bunun karşısında sessiz kalmasıdır. Güney Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da geliştirdikleri saldırılar sonucu şehadetler yaşandı. Lice'de heval Numanlara karşı katliam yaptılar. En son heval Akif, heval zafer, heval Norşin bu temelde şehit düştüler. Yine en fazla bu süreçte Kürt halkına karşı soykırım siyaseti yürütülmektedir. Bu neyi gösteriyor; AKP'nin halkı kandırmaya dönük yürüttüğü kirliliği siyasetini. Bir yandan sorunu demokratik yöntemlerle çözeceğini iddia ederken, bir yandan da Kürt gençleri üzerine tonlarca bomba yağdırmaktadır. Bir Kürt gencini öldürmek için binlerce askeri, tankı, topu, uçağı dereye koymaktadır. Bunu da kendileri için kahramanlık olarak görüyorlar.

Gerçekten de hiç bir zaman Türk devleti eşit koşullarda gerilla karşısına çıkmış değildir. Aksine her zaman onlarca kat daha fazla sayıda asker-polis ve gelişmiş teknikle Kürdistan gerillası karşısına çıkmıştır. Türk devletiyle savaşan bir savaşçı olarak ben bunu hep böyle gördüm. Şunu da söylemek gerekir; Kürdistan gerillasıyla her karşılaştığında Türk ordusunun yüreğine düşen korku ve kaygıyı insan gözle görebiliyor. Dolayısıyla Türk komutan ve generalleri konuşunca gerilla onların söylediklerine sadece gülmektedir. Söyledikleri yalanlarla dalga geçmektedirler. Bir balon gibi yalanlarını şişiriyorlar. Erdoğan'da bu balonlardandır. Konuşmalarından insan onun bir siyasetçi değil, bir 'general' olduğunu görebiliyor. Ancak cesaretli bir general değil. Midyat'taki operasyon olunca Erdoğan Ankara'dan şunları söylüyordu: "Mardin'de öldürülen polislerimizin intikamını alacağız." Bu gösteriyordu ki, önceden her iki arkadaştan haberi var ve operasyonu kendisi yönetiyor. İki arkadaşın Türk askerlerinin kuşatmasına girdiğini biliyordu. Bu yüzdende basın önüne çıkıp "polislerimizin intikamını alacağız" diyordu. İyi bilinmeli ki iki Kürt gencinden alınan intikam cesaret değil, aksine bir tek kişi bile olsa Özgür Kürdün yüreklerine düşürdüğü korkuyu ifade etmektedir. Norşin heval çok yeni ve genç bir gerilla olmasına rağmen düşmanın üzerine bir kabus gibi çöken sayısız gerilladan sadece biridir. Düşman çok iyi bilmeli ki, Kürt gerillasını öldürmekle Kürt halkının özgürlük mücadelesi durmaz. Aksine, her gerilla şehadeti onlarca yeni katılıma vesile olmaktadır. Biraz namus duygusu olan her Kürt genci heval Akif, Zafer ve heval Norşin'in gösterdiği direniş temelinde yerlerini gerilla saflarında belirlemelidirler. Özgürlük ve bağımsızlığın tek yolu budur. Bu yüzden "berxwedan jiyan e" denilmektedir. Kürdistan'da direnişsiz yaşam haramdır ve yaşanmaz.

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Kürt halkının düşman gerçekliği böyledir. Ya sen bir köle ve hain olarak yaşayacaksın, ya da buna karşı direneceksin. Birini tercih etmek zorundasın. Kürde başka hak bırakılmamıştır. Bu yüzden Kürdistan gerillasının şiarı şudur: " Esas aldığımız yaşam ilkeleri dışında hiç bir güç bize başka bir dayatmada bulunamaz. Bunu yapmak isteyenler olursa cevabını alacak ve pişman olacaktır. PKK gerçekliği büyük bedeller ödenerek bugünlere kadar geldi. Bir kez daha belirtiyoruz; sonuna kadar şehitlerin direnişleriyle yarattıkları kutsal değerlere bağlı kalacağız, şehitlerin belirlediği özgürlük yolunda yürüyeceğiz. Zafere kadar şehitlerimizin amaçlarını, hayal ve isteklerini gerçekleştirme sözümüzdür.

**Mücadele Arkadaşları**



*Kod Adı: Zafer Bilal  
Adı ve Soyadı: Abdullah Akbaş  
Doğum Tarihi ve Yeri: 1.7.1986/Riha  
Anne Adı: Fatma  
Baba Adı: Mehmet  
Katılım Tarihi ve Yeri: 2005/Riha  
Şahadet Tarihi ve Yeri:  
22.1.2013/Mêrdîn-Midyard*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



### **Fedailiğin En Yalın İfadesi: Zafer Bilal Yoldaş**

İnsan neyin karşılığında hayatından vazgeçer? Ya da hayat denilen şey nedir? Nefes alıyor olmak yaşadığının kanıtı olabilir mi? Hangi yüce amaç insanı yaşama daha sıkı bağlar, onun için canını vermeye götürür? Hangi büyük hissiyat insanı sınırsız adanmışlığa sevk eder? Büyük fikirleri, büyük yüreği olmazsa yaratıcı gerçek olabilir mi insan? Bir Halac-ı Mansur'u 21. yüzyılda görmek mümkün mü? Varlığını sonuna kadar özgürlüğe açan bir Babek olunabilir mi? PKK bunun ispatıdır. Her bir militanında yaratıcı gerçekliğin sırrına ermek mümkündür. Zafer Bilal bunun en somut ifadesidir.

Zafer Bilal heval 1986 yılında Urfa merkezde doğar. Lise son sınıfta özgürlük mücadelesiyle tanışan Zafer heval erkenden düşman gerçekliğinin çirkin yüzünü görür. Özgürlük tutkunu olanların tutulduğu zindana konulur. Zindanda gerilla saflarına katılma kararıyla yaşayan Zafer heval zindandan çıktığı gibi Kandil üzerinden özgürlüğün en yalın yaşandığı dağlara gelir. 2005 yılıdır, Önderlik üzerinde ağır tecrit vardır. Zafer hevalin sürece cevap olma arayışları söz konusudur. Önderliğin zehirlenmesi Zafer hevalin yoğunlaşmalarına doğrultu vermektedir. Bunun üzerine Zafer heval Özel Kuvvetler'de yer almak ister. Sürece cevap olmak, bir eylem duruşuna sahip olmak için olunması gereken yerin Özel Kuvvetler olduğuna inanmaktadır. Qendil, Garê, Heftanîn gibi alanlarda görevler yürüttükten sonra Mardin'e düzenlemesi yapılır.

Kuzey'e geçmek ve hamleye Kuzey'den katılmak Zafer hevalin büyük arzusudur. Çünkü sürece en iyi Kuzey'de cevap olabileceğine inanmaktadır. Bunun üzerine örgüte öneride bulunur. Bunu kendisi Kuzey'e geçeceği zaman yaptığı konuşmasında şöyle dillendirmektedir: " Önderliğin zehirlenmesi durumu vardı, buna cevap olmak için özel kuvvetlere geldim. Bir eylem duruşuna sahip olmak için geldim. Benim için Özel Kuvvetler'de yer almak önemliydi. Özel kuvvetlerde şunu gördüm;

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

birçok şey, daha doğrusu fedailik bizim gerçekliğimiz, düşündüğümüz gibi değil. Yaşadığımız şeylerde bunu görebildik. Şimdi Mardin'e düzenlememiz oldu. Sürece en iyi Kuzey'de cevap olunabilir. Bu temelde önerimiz oldu, örgüt de onayladı. Beklentileri boşa çıkarmayacağız, bedeli ne olursa olsun vermeye hazırım."

Zafer hevalin yaşamı başarılarla doludur. Her alanda güçlü bir katılım sağlar, dönem görevlerini büyük bir özveriyle karşılar. Şehadetinden sonra HPG tarafından 26 Ocak 2013 tarihinde yapılan açıklama bunu çok açık ifade etmektedir. "Urfa doğumlu Zafer arkadaşımız uzun ve önemli tecrübeler edinerek birçok mücadele sahamızda bulunmuştur. Edindiği devrimci duruşu tüm mücadele sahalarımızda büyük fedakârlıklarla ortaya koymaktan geri durmayan Zafer arkadaş adı gibi başarılarla dolu bir mücadele sürecini yaratmayı sağlamak için büyük emekler vermiştir. Norşin arkadaşımız da aktif olarak mücadeleimiz içinde bulunan ve devrimci sorumluluklarla hareket bilincini taşıyarak dönem görevlerine kendini her zaman hazırlayan bir yoldaşımız olmuştur. Her iki yoldaşımız da yoğun düşman saldırılarına karşı Apocu direniş çizgisinde mücadele vererek şehadete ulaşmışlardır. Anılarına bağlılığımız mücadele ısrarlarını büyüterek cevap vermek olacaktır."

Hakikat bir sır değilmiş aslında. Apocu militan gerçekliğinin örneği olan Zafer hevalin mücadele serüveni bunu bize göstermektedir. Fedailiğin sırrına eren Zafer heval sonuna kadar buna bağlı olarak yaşar. Bugün de yolumuzu aydınlatan hakikat ışığıdır. Anıları mücadele azim ve kararlılığımızdır.

Mücadele Arkadaşları



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Kurtay Dersim*

*Adı ve Soyadı: Faruk Uçar*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1981/Agirî*

*Anne Adı: Hanım*

*Baba Adı: Kutbettin*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 23.12.2010/Colemêrg*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 27.1.2013/Medya*

*Savunma Alanları*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

## **Zindanların Direniş Geleneğinden Dağların Özgürlük Yürüyüşüne Adım Atan Kurtay Yoldaş**

Kurtay heval 1981 yılında Bazid’te yurtsever bir aile ortamında doğar. Bazid özgürlük mücadelesinin gelişme gösterdiği güçlü bir yurtseverlik geleneğine sahiptir. Çocukluğunda gerilla mücadelesinden haberdar olan Kurtay hevalin yaşı büyüdükçe özgürlük biliinci de gelişir. 2000 yılında gerilla saflarına katılmak isterken faşist soykırımcı Türk devletince tutuklanır. 2 yıl 9 ay Muş zindanında tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılır. Bu süreç Kurtay heval için Önderlik ve PKK gerçeğini tanıma, düşman gerçeğini çözümlenmede büyük fırsatlar sunar. Zindandan çıktıktan sonra çalışmalarını daha yoğun bir şekilde sürdürür. 2008 yılında tekrardan gerilla saflarına ulaşmaya çalışırken düşmana esir düşer. Bu sefer de 2 yıl Wan F Tipi zindanında tutuklu kalır. 2010 yılında tahliye edildiğinde ilk soluğu Colemêrg üzerinden dağların doruklarında alır. Uzun süre ulaşmak istediği gerilla alanlarına ulaşması Kurtay heval için yeniden doğmak gibi bir anlama sahip olur. Büyük bir aşkla çalışmalara katılır, başarılı bir gerilla olmak için her işe hesapsızca katılır. Şehadetinin yıldönümünde Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığının 27 Ocak 2014’te yaptığı açıklamasında Kurtay hevalin katılımı şu sözlerle ifade edilir:

“Özgürlük mücadelesi tarihimiz büyük direniş ve direnişlerin yarattığı büyük bedellerle mücadele tarihimizin destanlarla dolu olmasını sağlamıştır. Bu destansı direniş büyük zindan direnişlerinden günümüze kadar gelmiş ve destansı direnişlerini devam ettirmiştir. Özgürlüğü Kürdistan dağlarına yönelerek sağlamanın kararlılığını sergileyen Kurtay Yoldaş her adımda düşman baskıları ve tutuklanmalarıyla karşılaşsa da, asla özgürlük hayallerinden ve dağlardan vazgeçmemiştir. Yaşadığı tutuklanmalara ve düşmanın her türlü sindirme politikalarına karşı o özgürlüğünü sağlamanın adımlarını dağların yolunu tutarak sağlamıştır.



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Düşmanın baskı ve saldırıları Kurtay yoldaşın bu büyük hayalinin asla önüne geçememiştir. O özgürlük umutlarını Kürdistan dağlarında sürdürmenin yürüyüşünü olanak dâhiline getirmiştir. Bu yolda Kurtay heval hayalini gerçekleştirerek Kürdistan dağlarında direnişçi bir militan olarak mücadelesine başlamıştır. Dağlarda bulunduğu zaman içinde Kurtay yoldaş güçlü ve kararlı kişiliğiyle hızla gelişme sağlamış ve güçlü adımları atmanın büyük militanlığına kendini adanmıştır. Kurtay yoldaşın azimli duruşu ve coşkuyla sürdürdüğü çalışmaları yoldaşları tarafından da büyük saygı ve sevgi ile sahiplenilmiştir.

Görevde bulunduğu esnada kış koşullarından kaynaklı özgürlük şehitleri kervanına katılan Kurtay yoldaşı şahadetinin birinci yılında anarken büyük direnişçi duruşunu ve kararlı militanlığını zafer çizgisinde başarıya dönüştüreceğimizi belirtiyoruz."

**Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



## ŞUBAT AYI ŞEHİTLERİ

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

*"Şehide bağıllık kolay ölmemektir"*  
**Rêber Apo**





*Kod Adı: Berivan Besta*

*Adı ve Soyadı: Sozdar Aktaş*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 7.2.1992/Amed*

*Anne Adı: Halime*

*Baba Adı: Şerif*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 4.11.2008/Amed*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 13.2.2013/Medya*

*Savunma Alanları*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



Kürdistan özgürlük mücadelesi büyük bedeller verilerek büyütüldü. Kürdistan topraklarında özgürlük bilinci geliştikçe insanlar daha fazla PKK ve Önder Apo etrafında toplanmaya başladı. Çocuklara büyüdüğünde ne olacaksın diye sorulduğunda büyük bir heyecanla “gerilla olacam” diye verilen cevaplar artık özgürlük tutkusunun bu topraklardan sökülüp atılamayacağını gösterir. Bu öyle bir tutuku ki kah bir bomba olur düşmanın beyninde patlar, kah ateşten bir dalga olup eritir etraftaki tüm çirkinlikleri. Bazen de yaratıcı bir aleve dönüşür, insan bedeninin ateş ile buluşması yaratıcı bir gerçek olup zamanı etkisine alır. Hem zaten Prometheus’un ateşi çalması gasp edilen yaratıcılığının geri alınma savaşımı değil miydi? Ne zamanki büyük bir yaratım düşünülse ilk başvuru ateş olur. Mazlumlar, Zekiyeler, Ronahiler, Viyanlar ve Berivan’a ulaşıncı “ateşten bir ordu”ya dönüşen özgürlük aşıkları. Böyle bulur Berivan’ı ateşin yaratıcılığı.

Berivan Besta arkadaş 1992 yılında Amed’te yaşama gözlerini açar. Yurtsever bir aile ortamında büyüüp ilk şekillenmelerini buradan alır. Berivan henüz 3 yaşındayken ablası gerilla saflarına katılmış, işgalci Türk devletine karşı savaşıyordu. Berivan ablasının şehadetini öğrenir. Yaşananlar daha erkenden Berivan’ın yürüyeceği yolu belirler. Yaşı biraz daha büyüyünce gençlik çalışmalarında aktif olarak yer almaya başlar. Önderlik ideolojisi, PKK gerçeği ve şehitlerin geliştirdiği direniş ve mücadele birikimiyle tanışınca gerilla olması gerektiğine karar verir. 2008 yılında dağlara doğru yola çıktığında daha 16 yaşındadır. Düşmanın halkına uyguladığı zulüm, ülkesini işgal etmesi Berivan’ı 16 yaşında yüzbinlerce askeri olan bir orduya karşı savaşçı olmak zorunda bırakır. 2008’den 2011 yılında kadar Garê alanında başarılı bir gerillacılık pratiğini geliştirir. Daha sonra Metina alanına geçer. Önderlik üzerindeki tecriti kabul etmez, Önderliğin esaretine hiç bir zaman alışmayacağını belirterek sürekli eylem halinde olunması gerektiğini belirtir. 2013 Şubat’ında Dilpak Azad heval ile birlikte Golka alanında ateşin yaratıcılığını yeniden harlandırırlar. 27 Şubat 2014’te Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığının şehadetelerinin

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

yıldönümünde yaptığı anma açıklamasında Berivanların hakikati şu sözlerle dile getirilir:

"Kahramanlık Yolunda Güneş Olan Yoldaşlarımızı Saygıyla Anıyoruz

Kürdistan özgürlük mücadelesi tarihimizin en görkemli ve başarılarla dolu yürüyüşünü gerçekleştirdiği önemli süreçleri yaşamaktadır. Bu önemli süreçleri yaratan büyük kahramanlıklar özellikle Şubat ayında "Güneşimizi Karartamazsınız" eylemlerinin yaratıcı militanlarıyla bir kez daha direnişi yükseltmenin büyük adımı olmuştur.

15 Şubat uluslararası komplosunu boşa çıkartan kahramanlıklar mücadelemizin en kararlı adımı olarak bizlere yol göstermişlerdir. Mücadelemizdeki katılımlarıyla örnek duruş sergileyen ve Şubat ayında ölümsüzler kervanına katılan yoldaşlarımız bu geleneğin kararlı birer takipçisi olmuşlardır.

Her biri özgürlük mücadelemize değişik tarihlerde katılım sağlayan yoldaşlarımız Kürdistan dağlarında militanca bir duruşun sahibi olarak yürüyüşlerini büyük bir coşkuyla sürdürmüşlerdir. Onlar asla vazgeçmeyen, en zor koşullarda inançlı yürümeye ant içmiş büyük PKK militanlığını sergileyerek özgürlük şehitlerimiz arasında yerlerini almışlardır.

Apocu militanlığın fedakârlığını, büyük çalışma azmini, yoldaşlık ve halk sevgisini yüreklerinde taşıyan yoldaşlarımız özgürlüğe sonsuz bir inanç ve kararlılıkla mücadelemize katılım sağlamışlardır. Değerli yoldaşlarımızın inançlı ve azimli duruşları bugün özgürlüğe adım adım daha büyük kararlılıkla yürümemizin andı olmaktadır. Fedakârlık örnekleriyle buldukları tüm alanlarda güçlü bir mücadeleyi sergileyen değerli arkadaşlarımızı şahadet yıldönümlerinde anarken, bizlere devredilen kesin başarıma kararlılığını bir kez daha zafer sözümüzle yeniliyoruz."

### **Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Dilpak Azad*

*Adı ve Soyadı: Baxşin Feysullah*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1991/Xoy*

*Anne Adı: Mercan*

*Baba Adı: Cangir*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 8.9.2006/Xoy*

*Şehadet Tarihi ve Yeri:*

*13.2.2013/Metina-Golqa*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Kahramanlık Yolunda Güneş Olmak**

Xoy kenti yurtseverlik duygularının güçlü yaşandığı bir Kürdistan kentidir. Dilpak Azad heval 1991 yılında Xoy kentinde dünyaya gelir. Ailesi feodal ve yurtsever olmayan özellikler taşımaktadır. 2005 yılında parti ile tanışan Dilpak heval 2006 yılında partiye katılır. Katılımında en etkili olan PKK yoldaşlığıdır. Özellikle kadına yaklaşım Dilpak hevalin tereddütsüz katılım kararı almasını sağlar. Dilpak heval için gerilla, gerilla yaşamı en sade, en temiz bir yaşamı ifade etmektedir. Kadın ile geliştirilen yoldaşlık ilişkileri dikkat çekicidir.

Kendi önerisi temelinde Şehit Beritan akademisine gider. Akademi eğitimi ile beraber bir kadın olarak daha güçlü, iradeli olmayı amaçlamaktadır. Çünkü Beritan, Dilpak heval için kadının irade kazanması, güçlü olmasını ifade etmektedir. Eğitim süresince yoğunlaşmalarının merkezini kendi cinsini tanıması, kadın ile yaşam ve Önderlik gerçekliğini kişiliğinde karşılama oluşturmaktadır. Şehit Beritan Akademisi daha heyecanlı, yaşamı daha güçlü oluşturan ve katılan bir ortam sunmaktadır. Önderlik savunmaları üzerine eğitim görmek ufuk açıcı olur. Anlam çabalarını derinleştirir.

Daha güçlü bir gerçekleşmeyi amaçlamaktadır. Her Kürdistan özgürlük gerillasında olduğu gibi Dilpak hevalin de Bakur'a gidip mücadeleye daha aktif katılma hayali vardır. Devre sonuna önemli bir yoğunlaşma düzeyi kazanarak gelir. Kadın özgürlük bilinci, Önderlik gerçeğini içselleştirme ve bunun eylemini gerçekleştirmede mesafe kattetmiştir. Xakurke ve Metina gibi alanlarda kalan Dilpak heval 13 Şubat 2013'te uluslararası komplo ve Önderlik üzerindeki tecride karşı bedenini ateşe vererek şehit düşer. Önderlik etrafında ateşten bir koruma halkası olan şehitlere bir halka daha eklenmiştir. "Güneşimizi Karartamazsınız" fedai çizgisine katılan Dilpak



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

heval Önderlik gerçeğinin nasıl yaşanılması ve eyleminin geliştirilmesi gerektiğini, kadın özgürlük çizgisinin neyi emrettiğini, kahramanlık yolunda güneş olmayı yaşam duruşuyla göstermiştir. Yaktıkları özgürlük ateşini daha da harlandırmak sözümüzdür, saygı ve minnetle anıyor bağlılık sözümüzü yeniliyoruz.

**Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Ciwan Kobanê*  
*Adı ve Soyadı: Ferhat Mahmut*  
*Doğum Tarihi ve Yeri: 2.2.1987/Kobanê*  
*Anne Adı: Zeliha*  
*Baba Adı: Mustafa*  
*Katılım Tarihi ve Yeri: 10.12.2012/Kobanê*  
*Şehadet Tarihi ve Yeri: 22.2.2013/Kobanê*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Şubat ayı Kürdistan'da geçmişten beri birçok hikâyeye konu olmuştur. Kış soğuklarının aman vermediği, güçlü fırtınaların koptuğu ay olarak hafızalarda yer edinir. Bu yüzden bir çok isimlendirilmeye sebep olur. Kürdistan toplumunda Şubat ayına göre hesaplar yapılır, eğer Şubat ayının kara soğukları atlatılabilirse bahara bir şey kalmaz ve yeni yıla geçiş yapılır. Bu, Şubat ayının Kürt geleneksel yaşamında anlam kazanan yönüdür. Bir yönü ise uğursuz, kara ay olarak isim bulur.

Önder Apo'nun tutsak edilmesiyle sonuçlanan 1998 uluslararası komplo Kürt toplumunda büyük bir öfkenin yanında derin bir anlamsallıkta yaratmıştır. Komplo başlar başlamaz onlarca insan bedenini ateşe vererek geliştirilen uluslararası komployu bedenlerindeki ateşle parçalamak istediler. 15 Şubat 1999'da Önder Apo işgalci Türk devletine teslim edildiğinde Kürtlerin ateş ile büyüyen iradesi insanlığın hafızasına eşi olmayan bir fedailiği yerleştirdi. Gencinden yaşlısına onlarca insan hiç tereddüt yaşamadan ateşe yürüdü. Ateş Kürt özgürlüğünü perçinledi, ateş ile buluşan her beden özgürlüğe açılan kapıları çoğalttı. Ve nihayetinde Kürdistan özgürlük mücadelesi tüm insanlığa yeni bir yaşam umudu, Önder Apo ise bunun önderliğini yapabilecek kişi olarak anlam buldu. Ancak bunların yanında Kürt halkı ve Kürdistan özgürlük mücadelesine sempati duyanlar açısından Şubat ayı lanetlenmesi gereken bir ay, yaşanmamış olması gereken bir zaman dilimi olarak da anlam buldu. Komplonun gerçekleşmesinden yıllar sonra da Kürdistan'da bedenler ateş ile buluşmaya devam etti. Ateş en başından Kürtler için arındırıcı, özgrüleştireciydi. Bu yüzden sayısız kez insanlar ateşle özgürleşmeyi, ruhlarını ateş ile yıkamayı yeniden geliştirdiler. Bu halkaya katılan biri de 2013 yılında Ciwan Kobanê olur.

Ciwan Kobanê 1987 yılında Kobanê'de doğar. Yurtsever bir çevrede büyür. Ailesinin fakir olmasından kaynaklı erken yaşlarda emek ile tanışır, ekonomik katkı sağlamak için kardeşleriyle birlikte Şam ve Heleb gibi büyük kentlerde işçilik yaparak geçimini

## *Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

sağlamaya çalışır. Özgüce dayalı bir yaşam Ciwan heval için varlığını sürdürebilmenin esasıdır. Mütevazi, gösterişten uzak bir yaşamı seçer. Suriye Baas rejiminin uygulamalarını kabul etmez, genç yaşta Kürt gerçeğinin ağırlığını hisseder. Sistem okullarında okumanın kişiyi kendi öz toplumsal gerçeğinden uzaklaştırma gibi sonuçlar yarattığını görür, okula gitmez.

Yaşama karşı duruşu Ciwan hevali toplumda rol sahibi yapar. Çözümleyicidir, işlerinde başarılı ve cesurdur. Hep en önde işlere koşturma Ciwan hevalin temel bir özelliği olur. Herkesin yardımına koşar, bu yüzden de toplumda sevilen, sayılan biri olur. Güçlü öncülük özelliklerini kişiliğinde barındırır. Özellikle haksızlığa karşı duyduğu büyük öfke onu Kürdistan özgürlük mücadelesine daha fazla yakınlaştırır. Rojava’da devrim süreci başlayınca YXK çalışmalarına dahil olur. Ülkesine bağlı bir Kürt genci olarak ülke savunmasına katılmak Ciwan hevali yeni bir oluş sürecine vardır. Devrim beden buldukça Ciwan heval Kürdistan, Önder Apo ve şehitler gerçeğini daha yakından tanımaya başlar. Önder Apo’nun içinde tutulduğu tecrit ve işkence sistemine karşı büyük bir öfkesi vardır. Dayatılan koşullara alışmamanın, kabul etmemenin gerektiğini belirtir. 2012 yılında bir özgürlük gerillası olarak mücadeleyi sürdürme kararı alır. Bu temelde birçok çalışmanın ilerletilmesinde emek sahibi olur, çetelere karşı verilen savaşlarda yer alır. 2013 yılının Şubat ayı geldiğinde uluslararası komplo tüm dünyada Kürtler ve dostları tarafından bir kez daha öfkeyle karşılanır. Ciwan Kobanê’de yoğunlaşır, ne yapması gerektiğine karar verir. Komployu lanetlemek ve kendi cephesinden bir ses oluşturmak üzere 22 Şubat’ta bedenini ateşe verir. Şehit düşene kadar haykırdığı “Bê Serok Jiyan Nabe” olur. Anıları mücadele gücümüzdür.

### **Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Zilan Roboski*

*Adı Soyadı: Saniye Encü*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1.8.1991/Şirnex*

*Anne Adı: Hacer*

*Baba Adı: Abdullah*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 30.6.2011/Şirnex*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 25.2.2013/Heftanîn*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Kadın Kahramanlık Çizgisinin Güçlü Takipçisi: Zilan Roboski**

Zilan heval 1991 yılında Roboski’de doğar. Ailesi yurtseverdir, ancak çevresinde korucu ve devlet memurları da vardır. Devletler arasında oluşturulan sınırların üzerinde yerleşik bir köydür Roboski. Aslında yurtsever bir geçmişe sahiptir. Geçmişteki yurtseverliğine göre mevcut durumu zayıftır. Çünkü geleneklere bağlı bir yerleşim alanıdır. Zilan heval bu durumdan rahatsızdır, doğup büyüdüğü yerlerin daha yurtsever olması gerektiğini belirtir. Sınırdaki bir köy olduğundan gerilla ile belli bir ilişkisi vardır. Doğalında bir yurtseverlik söz konusudur. Türk devleti de çoğu şeyin farkındadır. Tüm baskılara rağmen aslında tümünden koruculuğa teslim olma yoktur. Seçimlerde özgürlük mücadelesi yönünde tercihini yapmaktadır. Bundan dolayı 2011 yılında Türk devletinin, AKP faşizminin hedefi olur. Uçakların bomba yağdırması sonucu çoğunluğu Zilan hevalin aile çevresinden olan otuz dört insanımız katledilir.

Sisteme öfkeli olan Zilan heval daha da büyük kin ve öfke duyar. Partiye katılmadan önce Zilan hevalin sömürgeci sistemin okullarına gitme durumu da söz konusudur. Çelişkiler yaşar. Dine ilgisi belli düzeyde vardır. Ancak ihtiyaçlarına cevap olabilecek bir zihniyeti yaratma çabaları da mevcuttur. Sosyalist bir yaşam ve bir kadın olarak yaşama aktif katılma, irade olma dikkatini çekmektedir. Bir kadın olarak “nasıl yaşamalı” sorusuna cevaplar arar. Sorgulamalarını özgürlük ekseninde derinleştirir. Üniversiteye kadar ilerleyecek olan Zilan heval nihayetinde anlamlı yaşamın gerilla saflarında yaşanabileceği gerçeğini kavrar. Dolayısıyla ikinci sınıfta sistem okulunu terk edip 2011 yılında gerilla saflarına katılır.

Roboski’yi “mikro Kürdistan” olarak tanımlayan Zilan heval, devletin tüm vahşet politikalarının bir örneğinin Roboski’de vuku bulduğunu belirtmektedir. Ülke sevgisi ve bağlılığı güçlü olan Zilan heval katılımını daha derin ve bilinçli bir temele oturt-



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

mak ister, bunun için arayışlarını sürdürür. Bir yandan düşmanın imha saldırılarına cevap olma, bir yandan da çelişkilerine karşılıklar arama Zilan hevali yaşamda daha yoğun bir pozisyona taşır. Maalesef bazen her şey planlandığı gibi olmamaktadır. Hiç ummadığımız yer ve zamanda gerçekleşenler her şeyi değiştirebilmektedir. Büyük hayalleri olan Zilan işte böyle bir yer ve zamanda aramızdan ayrılır. Kaza sonucu silahının ateş alması Zilan hevali cismani olarak erkenden aramızdan alır. Şehadete ulaşan Zilan heval için YJA-STAR Genel Komutanlığı şu açıklamayı yapar:

"25 Şubat günü Medya Savunma Alanları'nın Haftanın bölgesinde Zilan Roboski yoldaşımız talihsiz bir kaza nedeniyle şehadete ulaşmıştır.

Değerli direnişçi halkımız; bildiğiniz gibi Kürdistan halk devrimi büyük kahramanlık ve bedellerle bugünlere ulaştı. Zilan yoldaş da bir Kürt kızı ve Roboskili bir kadın olarak bu kahramanlardandı. Gerilla saflarına katıldığı günden şehit düştüğü dakikaya kadar büyük bir fedakârlık ve fedai bir ruhla katıldı. Zilan yoldaş tüm alanlarda büyük bir kararlılık ve gönüllülükle mücadele etti. Zilan arkadaşın yoldaşları olarak şunu belirtiyoruz; sonuna kadar özgürlük istek ve hayallerine sahip çıkacağız, takipçisi olacağız. Bu temelde ümit ediyoruz ki Kürt halkı ve Roboskili anneler Zilan hevalin anısını 2013 Newroz'unun direniş ruhuna çevireceklerdir.

Tekrardan YJA-STAR Genel Komutanlığı adına Kürt halkı ve Encü ailesine başsağlığı diliyor, en derin saygılarımızı sunuyoruz."

**Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Alişer Serhat*

*Adı ve Soyadı: Cuma Karataş*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 10.10.1989/Betlîs*

*Anne Adı: Sakîne*

*Baba Adı: Metin*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 7.12.2011/Qendîl*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 26.2.2013/Zap*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

## **Tarih Günümüzde Gerçekleşendir**

Alişer Serhat 1989 yılında Bitlis'in Norşin ilçesine bağlı Xezkê köyünde ailenin sekiz çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelir. Ailesi ve yetiştiği çevre yurtseverdir. Sosyal ve ekonomik olarak orta halli bir durumu yaşayan aile ortamında Alişer heval sistem okullarına da gider. 10 yıl boyunca sistem okullarında okur. Çocukluğunda gerilla ile tanışma durumu olur. Yaşadıkları köy yurtsever olduğundan gerillanın köye gelişleri olabilmektedir. Bu, erkenden Alişer hevalin özgürlük mücadelesine ilgi duymasına vesile olur. On yıl sistem okullarında okuyan Alişer heval, yönünü dağlara verince sömürgeci sistemin okullarında dayattığı yaşamı da geride bırakır. 2011 yılında gerillaya katılır.

Gerilla yaşamında da enerjik, iddialı ve karardır. Eğitimlerle kendisini daha fazla devrim işi yapacak hale getirme Alişer heval için esastır. Gerilla yaşamını onurlu bir yaşam olarak tanımlayan Alişer heval, yaşamı sevmenin gerilla ile daha mümkün hale geldiğini belirtir. Eğitimlerde yaşadığı yoğunlaşma raporlarına şu şekilde yansımaktadır:

“Eğitim sürecinde gördüğüm tüm derslerden olumlu anlamda etkilendiğimi söyleyebilirim. Gördüğüm eğitim beni birçok konuda değiştirmiştir. En fazla etkilendiğim ders şüphesiz Parti Tarihi olmuştur. Parti tarihinde verilen ilk ideolojik mücadele en çok ilgimi ve yoğunlaşmamı verdiğim taraf olmuştur. Çünkü yoktan var edip günümüze kadar gelen bir devrimden bahsediyoruz. Bu anlamda tarih günümüzde gerçekleşendir... Parti tarihinin yanında en çok etkilendiğim derslerden biri de Kadın Tarihi olmuştur. Mücadelede kadının büyük bir rol oynadığını, Önderliğin kadın ordulaşmasının gelişmesini sağladığını bu derslerle gördüm. Nasıl bir ideolojik mücadele ve direnişin verildiğini anlama durumum oldu...

Bunların ışığında karardılık düzeyim en üst düzeydedir. Parti içerisinde büyük işler yapmak istiyorum. Apocu bir militan olup dönem görevlerini layıkıyla yüklenmek esas yoğunlaşmamdır.

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Bu noktada kararlılığım tam ve kendime güveniyorum. Haftanın'de gerillacılık yapma haylim vardı, ancak Partinin vereceği her göreve ve düzenleyeceği her yere hazırım..."

Alişer hevalin güzel bir sesi de vardır. Morallerde türküler okuyup çevresine moral vermektedir. Özellikle Serhat'ın geleceği olarak 'dengbêji' kabiliyeti gelişkindir. 8 Mart kutlamalarında kendine kamera tutulduğunda içtenlikle 8 Mart'ın kutsal olduğunu, kadınların erkek egemen zihniyetinden kurtulmaları için daha fazla dağlara gelmeleri gerektiğini, tüm kadınların, özellikle anne ve kardeşlerine 8 Mart'ı kutladığını aktarır. Her seferinde Kürt gençlerinin PKK saflarına katılmaları gerektiğini vurgulamaktan geri durmaz. 26 Şubat 2013'te düşmanın Zap'a yaptığı hava saldırısında üç arkadaşıyla birlikte şehit düşer. Saygı ve minnetle anıyor, hayallerini gerçekleştirme sözümüzü yeniliyoruz.

**Mücadele Arkadaşları**







*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Bawer Şiyar*

*Adı ve Soyadı: Feyyaz Güven*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1.7.1990/Erzirom*

*Anne Adı: Zaide*

*Baba Adı: Namık Kemal*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 15.9.2012/İstanbul*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 26.2.2013/Zap*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Sadeliğin Solmayan Yüzü: Bawer Şiyar**

26 Şubat 2013 günü Zap alanına dönük hava saldırısında şehit düşen yoldaşlardan biri de Bawer Şiyar'dır. Gerilladaki geçmişi altı ay bile değilken keşif uçağına görüntü vermeleri nedeniyle üç yoldaşıyla birlikte aramızdan ayrıldı.

Yurtsever, özgürlük mücadelesini benimsemiş, mücadele değerlerine bağlı bir ailede doğup büyür. Görünürde çok aktif değil ama en ufak bir yönelimde en korkusuz karşı duruşu gösteren sessiz çoğunluğun içinde onlar görülebilir. Bu durum Bawer gibi bir yiğit çocuk vermelerinden anlaşılabilir.

Köy ve kent yaşamı birçokları gibi Bawer yoldaşın da temel duraklarıdır. Serin Erzirom yaylalarıyla nemli İstanbul varoşları arası bir geliş gidişin öyküsünden ibarettir yaşantısı. Biraz soluklanmak, çoğunlukla da ekmek parası için ter dökmek köyü ve kenti özetler. O koşullarda liseyi bitirir. Yalnız yaşamın ona belirlediği rota okul okumayla bir sonuca götürecektürden değildir. Ağır işlerde çalışmanın da o sisteme biraz daha fazla tepki duymaktan öte bir getirisi olmayacaktır.

PKK mücadelesiyle on beş yaşındayken tanışır. Çabuk girer çalışmalara. Büyük kentlerin bir yanı da budur. Bir kez girdiniz mi devrimci mücadeleden uzak duramazsınız. Çünkü çelişkiler kendisini her yerde hissettirir. Siz şimdiye kadar neden bunların farkına varamadığınızı sorgularsınız. Sizi bu gerçeklerle tanıştıran kim olmuşsa onun için ne yapsanız az geleceğini düşünürsünüz.

Bawer yoldaş da sömürünün, zulmün, baskının her türlüşünün ayırına varmasına önayak olan PKK hareketine gönülden bağlanır. İçinde bulunduğu durumun halkının durumundan hiç de bağımsız olmadığını, yürütülecek mücadelenin bu koşulları değiştireceğini anladıktan sonra var gücüyle bu mücadelede yer almak ister. Bunun sonucunda 2012 yılında gerilla saflarına gelir.

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Garê'de temel eğitim gördükten sonra Zap alanında çalışmalarına katılır. Burada ağır silah bölümünde yer alır. Bu düzenlemenin yapılmasında silahlara olan ilgisinin rolü belirleyicidir. Silahları öğrenme ve ustaca kullanma istemi yoğundur.

Zaten ağır silah bölümü bütün silahların, özellikle de orta otomatik ve diğer büyük silahları kullanma yetkinliğinin ve ustalığının gerillada gelişmesi için oluşturulmuştur. HPG'nin yeniden yapılandırılmasında bu bölümün sahip olduğu misyon büyüktür. Bu temelde örgütlendirilen ve Şehit Cuma bölümü olarak isimlendirilen ağır silah akademisi, 4. Stratejik hamle döneminde geliştirilen eylemsel süreçte rolünü oynamış ve üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. Birçok eylemin yapılması ve sonuç almasında bu bölükte yer alan arkadaşların büyük emekleri ve çabaları etkili olmuştur. Bawer arkadaş bu bölükte yer almanın onur olduğunu sürekli dile getirir.

Özgürlüğün yaratıldığı dağlarda bulunduğu kısa zaman içinde yoldaşlarıyla ve örgüt yaşamıyla bütünleşmesi, parti gerçeğini anlama gücünü geliştirebilecek düzeye ulaşmasını sağlar. Olgun, ağırbaşlı, sade ve mütevazı bir yaşamı esas almasıyla yoldaşlarının saygısını daha çok kazanır. Tüm amacı eylemlere katılmak ve savaşı kazandığı deneyimler eşliğinde öğrenmektir.

Ne yazık ki Bawer yoldaş bu hedefine ulaşmadan savaşın başka bir yüzüyle karşılaşır. Savaşı teknik güce dayalı olarak yürüten faşist düşmanın bu yanına yeterli duyarlılık temelinde yaklaşılmayınca karşılaşabileceğimiz gerçeklerden birisi de bunun gibi acı olaylardır. Orada çok değerli dört yoldaşımız şehit düşer. Bawer yoldaşın şehit düşmesi gelecekte yapmak istediklerinin bize boyun borcu olarak kalması demek oluyor.

### **Mücadele Yoldaşları**







*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Sinan Sipan*

*Adı ve Soyadı: Hüseyin Musazade*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1990/Selmas*

*Anne Adı: Zozan*

*Baba Adı: Ömer*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 23.11.2008/Selmas*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 26.2.2013/Zap*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

## Güneş Yüzünde Dursun

Adanmış bir ömrün hangi demini anlatabilir ki insan? Bilinen sesler yeter mi anlatmaya? Özgürleşme anlarını hangi dil öbekleri karşılayabilir? Boşa aramamalı sesleri. Sözü gerçekleşene vermeli. Sadece o konuşmalı, sadece o dile gelmeli.

Anlatıcı kendisi olmalı; dinlemeli sadece, dinlemeli ve yüz sürmeli izlerine. Tarihin toplamı mekanlara akmalı anlatıcının gözünden. Gören o dur, yaşayan o, dahası yaşatandır. Dar bir zamana sıkıştırılmış genç bir yaşamı izlemeli. Hem zaman neydi ki? Her şeyin zamanı farklı akmaktadır, farklı icra etmektedir zaman hükmünü. Saatte haftaları, haftalarda ayları, aylarda yılları yaşamak hangi hızda bir oluşumu anlatır? Adanmış bir ömür dışında bunu söyleyecek olan var mıdır?

Şimdi hangi yöne vursam köpüren duyguları, hangi fikirlerle anlamaya çalışsam, hangi bedeni suretim olarak seçsem? Bir resimden bir öykü çıkarılabilir mi? Yaşama koşmalı anlamak için. Güneşten ayırmamalı yüzünü. Güneş olmalı yüzün, yüzün hep gün. Arşınlarken patikalarını Kürdistan dağlarının güneş yüzünde durmalı, durmalı ki ışığını alabilsin karanlıklar. Güneş yüzünde durmalı ki, buz tutmuş yaşamlar sıcaklığını alıp erisinler. Aksınlar yeniden umuda, geleceğe içkin ruhunla buluşsunlar.

Rüzgarlar seni fısıldıyor kulaklara, gönüllere akıtıyor varlığını. Erken gidişini konuşuyorlar göklerde kümelenmiş yıldızlar. Anlat şimdi, hangi ses senin sesin? Işığın kamaştırıyor gözleri. Demek ki gitmemişsin, buralardasın. Merak etme, yasını tutmadık. Hem yas ölümler için tutulur, yitip gidenlerdir yas. İnsan bir şeyini kaybettiğinde üzülür. Fakat sen kayıp değilsin ki. Yarına sensiz gidemeyiz, senin ışığın olmadan yarınlara çıkan kapılar kapalı. Dağların zirvelerinde yol gösterdiğini biliyoruz. Her zaman hazır olduğunu. Hep öyle değil miydin zaten.

Sesini de duyur ki tasasız kulaklar uyansın ölüm sessizliğinden. Cellat daha da saldırgan şimdi. Ama sen rahat ol. Işığını eksik etme yeter. Bir türkü olmuş dillerdesin. Bir resim yeter mi

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

bir öykü için. Israrlı bir bakış. Hakikatin öyküsü olmaz ki, çünkü ana içkindir hakikat, yaşayandır, ebedi özgürlüğe akan. Şimdi yürüdüğü patikaları yürüyoruz, yüzünü ıslatan yağmurlara biz de yüzümüzü dönmüşüz. Güneş bizim de yüzümüzde dursun istiyoruz. Rüzgârlar hala sesini taşıyor. Sesin Zap, sesin Avaşın, sesin Dalamper, sesin hakikate akan bir nehir. Sesin sesimiz, her an hazır olan özgürlük ezgisi...

**Mücadele Arkadaşları**







*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Simko Serhildan*

*Adı Soyadı: Sirwan Xerabadi*

*Doğum Tarihi Ve Yeri: 25.4.1986/Sine*

*Anne Adı: Asiya*

*Baba Adı: Mensür*

*Katılım Tarihi Ve Yeri: 5.6.2012/Serdeşt*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 26.02.2013/Zap*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

### **“Kimse Değerlerimizde Hakaret Edemez”**

Yurtseverlik öz topluma ilişkin aidiyet duygusuyla alakalı bir durumdur. Yani potansiyel olarak insanda mevcuttur. Baskı karşısında geri çekilme durumları olsa da yeterli cesaret ve bilinç oluştuğunda ifadeye kavuşması kaçınılmaz olur. Elbette öz toplumuna yabancılaşp soysuzlaşma yoluna girenler de az değildir. Bu türden kişilikler her toplulukta vardır. Belki Kürt toplumunda bu bir ölçüde daha fazladır. Çünkü Kürdistan gerçekliği örneği olmayan bir gerçekliktir. Bölgedeki dört ulus devlet arasında bölünmüş olması yetmiyormuş gibi, uluslararası sömürgeciliğin sürekli kullanmak istediği bir alandır. Dolayısıyla uygulamaya konulan kırım politikaları açısından tekil bir durumu arz eder. Bir yandan Türk devlet faşizminin imha saldırıları ve kültürel soykırımı dayatan politikaları, bir yandan egemen Arap siyasetinin çürütücü ve Kürdistan'ın demografyasını değiştiren uygulamaları, bir yandan da İran mola rejiminin egemenlikçi siyasetinin bir sonucu olarak Kürt gerçeğinde öz toplumuna düşman bir kişilik özenle geliştirilmiştir. Mücadele tarihimizin her safhasında bunun örnekleriyle karşılaşyoruz. Aynı şekilde bu soysuzlaşmaya karşı yurtsever çizgide fedaiyane tarzda duruş sergileyen insanlarımızın dürüstlük ve bağlılıklarının gücünü de belirtmek gerekir. Her şeye rağmen yurtsever çizginin daha gelişkin olması özgürlük mücadelesinin bugünlere ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Sine kenti bu anlamda önemli örnekler sunan bir Kürdistan kentidir. İran'da Kürdistan eyaletinin başkenti olması, güçlü bir tarihsel arka plana dayanması Sine'de gerçekleşen yurtseverlik hakikatini araştırmaya değer bir konu haline getirmektedir. Simko Serhildan arkadaşın hikâyesine baktığımızda bu hakikati çok açık görebiliyoruz.

Simko Serhildan arkadaş 1986 yılında Rojhilat Kürdistan'ının Sine kentinde dünyaya gelir. Ailesi yurtsever olan Simko heval, Kürdistan özgürlük mücadelesinin her geçen gün daha fazla et-

kisini arttırdığı bir zaman aralığında büyür. Özellikle mücadele- nin medya araçları üzerinden daha fazla alan ve insanlara ulaş- ması mücadele gerçeğinden etkilenen insanların sayısında da artışın yaşanmasına neden olur. Bir süre sistem okullarında okuyan Simko heval bunu fazla sürdürmez. Farklı motivasyon- larla hayata katılmaya çalışır. Ancak yurtseverlik duygularını ko- rumayı sürdürür. Her şeyden önemlisi annesi yurtsever ve öz- gürlük mücadelesinin yarattığı değerlere bağlı biridir. Bunun Simko hevalin kişiliğinin şekillenmesinde önemli etkileri olur. Medya üzerinden PKK mücadelesini takip eder. Hem daha fazla tanımak ister hem de aile ortamını terk etmek istemez.

Sistem yaşamında kalmanın bir kanunu olarak işleyen 'evli- lik' mevzuu gelip Simko hevali de bulur. Bir süre sonra nişanla- nır. Nişanlandığı kişinin babası korucudur. İran devletinin Kürt kişiliğini kendi toplumuna düşman hale getirme politikası koru- culuk adı altında güçlü bir şekilde hayata geçirilir. Kayınpederi olacak kişi korucu olmanın yanında bir değer düşmanıdır da. Ev- lerine ziyarete geldiği bir esnada yurtsever olan annesinin ya- nında değerlere, şehitlere hakaretlerde bulunur. Bunun üzerine Simko heval bıçağı kaptığı gibi kayınpederi olacak kişinin canını alır. Böylece gerilla saflarına katılma süreci de başlamış olur.

Kendisi katılım sürecini şu sözlerle ifade eder: "Ben evlene- cektim, bu yönlü gerekli hazırlıklarımı yapmıştım. Kayınpederim korucuydu. Bir gün evimize gelmişti. Annemin yanında arkadaş- lara, şehitlere hakaretlerde bulundu. Annem çok yurtsever bir insandı. Her gün televizyonu izlediğinde arkadaşları görünce heyecanlanır, şehit haberlerini alınca ağlardı. Hakaret edince annemin çok kötü etkilendiğini gördüm. Buna dayanamadım, elime bıçağı alıp peşine verdim. Nihayetinde öldürdüm. Değer- lerimize kimse hakaret edemez. Ondan sonra da gerillaya katıl- dım."

Gerillaya katılımı yurtseverliğin güçlü bir örneği olarak gerçekleşen Simko heval gerilla yaşamına adım attığında her yönüyle yeni bir yaşama dâhil olduğunu görür. Sistemde yaşadığının karşısında dağların zirvelerinde gerçekleşen yaşamın anlamlılığı büyük bir etkilenme yaratır. 2012 yılında Serdeşt üzerinden gerilla saflarına katılan Simko heval, yeni savaşçı eğitimini Qendîl alanında görür. Daha sonra düzenlemesi Zap alanına yapılır. Gerilla yaşamı hep olduğu gibi Simko heval için de güçlü bir öğretici olur. Özellikle PKK eğitim gerçekliği karşısında şaşkınlık derecesinde hayranlık yaşar.

“Ben en fazla eğitim sisteminden etkilendim. Eğitim benim için çok büyük bir dönüşüm zeminini yarattı. Kendimi sistemdeyken büyük ve bilmeye vakıf sanırdım. Fakat burada gördüm ki insan ne kadar da bilgili olsa kendini büyük görmemeli. Burada kimsenin kimseden bir farkı kalmıyor. Ahlak, edep, sevgi, saygı konuları benim için çok öğretici oldu. PKK’de bunun çok gelişkin olduğunu gördüm. Özellikle kadın gerçeğini anlamada yaşadığımız zayıflık gerilla yaşamında farkına vardığım çok önemli bir gerçeklik oldu. Kadının ne kadar güçlü, büyük olduğunu burada gördüm” diyen Simko heval gerilla yaşamında yaşadığı zihinsel ve ruhsal dönüşümlere işaret eder. Kendini her yönüyle dönem pratiklerine hazırlamaya çalışır. Henüz dağlarda bir yılı dolmuş olmasına rağmen önemli tecrübeler edinmeyi başarır. Kürdistan gerçekliğini tanıdıkça mücadele ısrarı pekişir. Kürdistan’ın düşmanları tarafından dört parçaya bölündüğünü, dolayısıyla Kürt gençlerinin PKK saflarında buluşarak Kürdistan’ın tek parça olarak inşa edilmesinin amaçlanması gerektiğini belirtir. Bunun için halka ve özellikle gençlere katılım çağrısı yapar.

Gerilla olmanın heyecanını dolu dolu yaşamaya başlayan Simko heval, kendisini büyük işleri yapmak üzere hazırlamaya çalışır. Savaşı anlama, düşman gerçeğini tanıma ve böylece anın görevlerini doğru temelde yerine getirme onun da yoğunlaştığı



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

bir gerçeklik olur. Ne ki, düşman saldırılarını hiç azaltmaz. Özellikle gerillanın heybeti karşısında teknik gücü kullanmaya koşullanan sömürgeci faşist Türk devleti Kürdistan'ın her karış toprağına bombalar yağdırmaktan geri durmaz. Gerillanın gücünü böyle kırabileceğini düşünür. Ancak Apocu fedai ruhun yenilmez olduğunu herkes bilir. Şubat 2013'te Zap'a yapılan hava saldırısında Simko heval üç arkadaşıyla birlikte şehitler kervanına katılır. Anılarını yaşatmak kesin başarı sözümüzdür.

### **Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Ad: Hamza Amara*

*Adı Soyadı: Sait Akdemir*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 22.6.1987/Riha-Xelfetî*

*Anne Adı: Rabîha*

*Baba Adı: Mehmet*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 25.12.2009/Avrupa*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 26.02.2013/Qendîl*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

Hamza Amara arkadaş 1987 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya gelir. Düşmanın Kürdistan'da uyguladığı kırım politikaları sonucu Kürdistan'dan Türkiye metropollerine ve Avrupa ülkelerine doğru yüz yıldan fazladır bir göç dalgası başlatılmıştır. Toprağından koparılan insanlar büyük kentlerin beton soğukluğunda yaşamaya mecbur kılınmışlardır. Göçertilme sadece bir baskı politikası olarak karşımıza çıkmamaktadır. Toprak ile ilişkisi kopan insan köksüz bir ağaca dönüşmektedir. Dolayısıyla kısa sürede kuruması ya da başka bir şeye dönüşmesi işten bile değildir. Bu yüzden sömürgecilik tüm dönemlerde bunu temel bir politika olarak pratikleştirmiştir.

Hamza Amara arkadaş zaman içinde Avrupa'ya gider. Neden Kürtlerin bu kadar Avrupa gibi yerlere göçertildiğine anlam verememektedir. Avrupa'da özgürlük mücadelesi ile tanışır. Tanıma geliştikçe çelişkileri de gün yüzüne çıkacaktır. PKK kadrolarının yaşam ve duruşlarından etkilenir. Beritan filmi izleyen Hamza arkadaş her boyutuyla yeni bir sürece adım atar. Beritan filminden çok etkilenen Hamza heval Avrupa'nın robotlaştıran yaşamına karşı gerilla yaşamının olması gereken yaşam olduğuna karar verir.

Kendisi Avrupa'daki yaşamı ve gerillaya katılımını şu sözlerle dile getirmektedir: "...Avrupa'da partiyi tanıma durumum oldu. Oradaki arkadaşların üzerimde büyük etkisi oldu. Özellikle Beritan filminden çok etkilendim. Sistemin bizi şekillendirmesi söz konusuydu. Robot gibi olmuştuk. Avrupa'da yaşam bu şekildeydi, yani duygusuz, robotumsu bir yaşam. Gerillaya katılım kararını bu etkilenmeler temelinde verdim. 2009 yılında katıldım, iki aydır eğitim görüyorum. Eğitim sürecinde birçok değişim yaşadım. Daha önce nasıl yaşadığımızın farkında değildik. Neden Avrupa'da olduğumuzu bilmiyordum. Neden çalışma yürüttüğümüzü bilmiyordum. Buraya geldim, iki ay içerisinde kim olduğumu, neden geldiğimi, daha ne kadar zorluklar yaşandığını, Kürtler olarak ne büyük acılardan geçtiğimizi öğrendim.



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

Önderlik üzerinde gerçekleşen komplo gerçeğini anlama durumu oldu. Önderlik felsefesiyle tanıştım. Yetersizliklerimiz halen de var elbette. Kendimizi daha da geliştireceğiz. Bir süredir eğitim görüyoruz, pratik alanlara geçeceğiz. Pratik alanlarda da kendimizi daha fazla katacağız. Önderlik ve şehitler çizgisinde yürüyeceğiz. Halkımızı korumak, Önderliğe ve şehitlere layık olmak için her zaman fedai bir militan olmayı esas alacağız."

Kandil bölgesinde gerilla yaşamını üreten ve fedai bir militan olmanın yoğunlaşmasını yaşayan Hamza heval 2013 yılının Şubat ayında şehitler kervanına katılır. Şehadetine ilişkin KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı ailesine hitaben şunları belirtir:

"Sayın AKDEMİR Ailesi,

Evladınız ve yakınınız olan değerli yoldaşımız Hamza halkımızın yaşadığı acıları, sıkıntıları yakından görmüş, bunları yüreğinde derinden hissetmiş ve bunlara son vermenin yolunu halkımızın özgürlük umudu gerilla saflarına katılmada bulmuştur. O, Kürdistan halkının sömürgeci devletler tarafından içinde tutulduğu kölelik statüsüne karşı başkaldırmayı, Kürdistanlı ve yurtsever olmanın ahlaki ve en temel insanlık görevi olarak kabul etmiş ve yüksek bir duyarlılıkla vicdanının sesini dinlemiş, fedakârlık örneği olan kısa ama değerli bir yaşam sergilemiştir. Kürt halkının özgürlük davasını kendi yaşamının biricik anlamı olarak gören yiğit ve onurlu dava arkadaşımız, sevgili evladınız Hamza yoldaşımız katıldığı günden şehit düştüğü güne kadar her anını ülkemizin özgürlüğe kavuşması, Kürt halkının özgürce yaşaması ve dünya insanlığı içinde hak ettiği onurlu yeri alması için halkına, ülkesine ve Önder Apo'ya karşı duymuş olduğu büyük sevgi, bağlılık ve fedakârlıkla çalışmış, 25.02.2013 tarihinde Kandil alanında 15 Şubat Önderliğimize uygulanan komplonun yıl dönümünde bedenini ateşe vererek şehit düşmüştür.

Tüm Kürdistan halkının ve sizlerin başı sağ olsun. Acınızı derinden paylaştığımızı ve silah arkadaşları olarak, yoldaşımızın

şahadetinden en az sizler kadar acı duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Biz bu acıyı taşıdığı silahı ve bayrağı layıkıyla taşıyarak ve tüm şehitlerin çizgisinde mücadeleyi yükselterek hafifletmeye çalışıyoruz. Siz değerli aile fertlerinin de yaşanan şehadeti büyük bir sabır ve metanetle karşılayıp aynı doğrultuda yaklaşmanızı bekliyoruz.”

Anıları kesin zafer sözümüzdür.

**Mücadele Yoldaşları**

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



## *MART AYI ŞEHİTLERİ*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

*"Hiçbir şehadet çok büyük bir yaşam gayesi, gerekçesi olmadan gerçekleştirilemez."*

***Rêber Apo***



*Kod Adı: Şiyar Kobanê*

*Adı Soyadı: Adnan Daban*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 3.9.1993/Kobanê*

*Anne Adı: Sedîka*

*Baba Adı: Derweş*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 2.6.2010/Kobanê*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 11.03.2013/Avaşîn*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

### **Gözlerine Akıyordu Avaşın**

Gözlerine akıyordu Avaşın'ın sert suları. Bir benzerlik vardı aralarında, sanki çok önceleri sözleşmiş gibiydiler. Mavi gözlerine her güneş vurduğunda etrafına bir ışık bırakarak gölgeye çekilirdi. Serinliğinde kalmak istiyordu Avaşın'ın. Ya da onunla sonsuzca bütünleşmek. Coğrafi güzelliği yüzüne yansıyor, direngenliği pratiğiyle bütünleşiyordu. İçi içine sığmaz olurdu vadilerin derinliklerine kendilerini bıraktıklarında. Hele zirvelere çıkma görevleri olunca adeta kanatlanır, uçarcasına herkesten önce koşarak giderdi. Ne de olsa Avaşın'dı kaldıkları alan, türkülere awaz, destanlara konu, kahramanlarına ruhtu. Dünyanın tüm kirlerinden arınmak için bir kere derinliklerine bakmak yeterdi Avaşın'ın. O an her şeyi alıp kendisiyle götürürdü. Bir siz kalırdınız geriye bir de Avaşın'ın berraklığı.

Yüksek bir yerinde yıldızlarla buluşmak istediğinizde gökyüzünü içmiş gibi olur ya da gökyüzünce yutulmuş gibi hissedersiniz. Avaşın böyle bir yerdi. Çoğu kişinin hiç gitmediği ama ruhlarının en derinliklerinde hissettikleri bir yer. Dilden dile aktarılan derin vadeleri, yüksek kayaları, tanrıça-tanrılarla yakınlaştığınızı hissettiren zirveleri, yaşamın sonsuzluğuna inancı büyüten gürül gürül akan suyunun yarattığı yaşam sevinci Avaşın'e gitmeyen herkesi de kendisine bulaştırır. Geçmişten günümüze elverişli iklimiyle insanlar için bir yaşam alanı. Stratejik konumuyla da özel bir ilgiyi hep hak etmiş. Çarçell'ya kardeş olan Avaşın, Zagroslar'ın en sevilen alanlarından olur. Gerilla için bir başka heyecan, bir başka duyguyu yaratır. Şiyar Kobani heval böyle bir alanda gerillacılık yapmanın mutluluğunu yaşarken şehitler kervanına katılır.

Şiyar heval 1993 yılında Kobani'de dünyaya gelir. Yurtseverlikle ilişkisi olan her Kürt genci gibi Şiyar heval de Kürdistan özgürlük mücadelesinden etkilenir. Rojava alanında gençlik çalışmalarında aktif olarak yer alır. 2010 yılında gerilla saflarına ka-

tılır. İlk gerilla olma duygusunu ve ilk pratiğini Garê alanında yaşar. 2012 yılına kadar Heftanın alanında gerillacılık yapar, daha sonra Zap alanına geçer. Genç yaşında dağların zirvelerinde olmak Şiyar hevalde büyük bir güç ve yaşam sevinci oluşturur. 2013 yılında artık güzelliğiyle nam salmış Avaşin alanındadır. Avaşin'in her ağacını tanımak, her zirvesine tırmanmak, her kayasına oturmak, vadilerinin derinliklerinde yaşam keşfine çıkmak, bir yaz akşamında üzerine berrak gökyüzünü örtünerek uyumak ister. Her kaynağından su içip özellikle bahar aylarında amansızca akan sularıyla dost olmak ister.

Avaşin de Şiyar hevali sevmiş bağına basmıştır. Patikalarını adımlarken Şiyar hevali hisseder. Birbirleriyle sözleşirler. Eğer bir gidiş olursa bu Avaşin ile olmalı der. Duygularını yazdırır altında mola verdiği ağaçlara, suyunu içtiği pınarlara hayallerini anlatır, yıldızlardan şahit olmasını ister Avaşin ile arasındaki sevdaya. Dağlara son dileğini aktarır; eğer gidersem bent kurmayın önümüze, patikalarınızı geniş tutun ki erken varabileyim ışığa. Bir kötülüğün gelip beni yakalamasına izin vermeyin. Bunu paylaşmaya gitmişti en son yürüyüşünde. Paylaşmaya gitmişti de baharın onu sonsuza dek kendisine alacağını bilmiyordu. Mart ayı önceden Avaşin'i coşturmuştu. En deli haliyle akıyordu Avaşin. Şiyar bir heyecanla seyre dalıyor, yer kaygan, yer Avaşin ile ortak. Gökyüzünde beyaz bulutlar, güneş ışınlarını renkli gözlerine ulaştırıyor Şiyar'ın. Maviliklerde kalıyor Şiyar. Son ve sonsuz bakışı mavi, Avaşin.

Heval Şiyar bir görevdeyken ayağı kayıp düşüyor. Kafasını bir taşla çarpıyor. Düştüğü yer Avaşin'in hemen yanı. Suya düştüğünde artık bir daha Avaşin'den ayrılmıyor. Ne Avaşin onu bırakıyor ne de o Avaşin'den ayrılmak için bir işaret veriyor. Son bakışı mavi, sonsuzluğa yolculuğu Avaşin. Böyle katılıyor şehitler kervanına. Anılarını yaşatmak mücadele gerekçemizdir.

### **Mücadele Arkadaşları**





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Kod Adı: Reşo Omera*

*Adı Soyadı: Mihemed Seydo*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 1968/Efrîn*

*Anne Adı: Emine*

*Baba Adı: Mihemed*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 1992/Ürdün*

*Şehadet Tarihi ve Yeri: 18.3.2013/Belçika*

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*

Kürdistan özgürlük mücadelesinin ülke dışında örgütlenmesi dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda bırakılmış Kürt halkını daha en başından önemli oranda ülke gerçeğinde biraraya getirir. Önder Apo gelişen faşist darbeyi öngörüp ülke dışına çıkararak mücadelenin tasfiyesini engelledi. Konumlandığı alanda hem binlerce kadroyu yetiştirip yeniden ülkeye dönüşün yollarını oluşturdu hem de ülke dışında yaşamak zorunda bırakılan Kürt insanını etkileyip yüzlerini ülkeye dönmelerini sağladı. Heval Reşo Omera da ülke dışında, Ürdün’de Kürdistan özgürlük mücadelesinden haberdar olduktan sonra soluğu Kürdistan dağlarında alan sayısız öncü militanlardan olur.

1968 yılında Efrin’in Şeraa bölgesinde yaşama gözlerini açan heval Reşo Efrin’in kadim yurtseverliğinin etkisinde büyür. Kürdistan ulus devlet canavarı tarafından sömürü ve işgal alanı olarak tutulduğundan ekonomik kaynaklarından Kürt halkı faydalanmaz. Bunun yanında soykırım bir politika olarak tüm Kürdistan’a uygulanır. Bu yüzden çoğu Kürdistanlı geçimlerini sağlamak üzere farklı ülkelere gitmek zorunda kalırlar. Rojava da bu politikardan yoğunca etkilenir. Bir kimliksizleştirme siyaseti Kürtlüğün etkili olduğu alanlarda hayata geçirilir. Demografyanın değiştirilmesiyle Kürtlerin yaşadığı alanlara Arap ve diğer halklardan insanlar yerleştirilerek Kürt halkının kendisi olmaktan çıkarılması için her şey yapılır. Ancak tüm bu kırım politikalarına rağmen Kürt halkı toplumsal değerlerini yaşamakta ısrarlı olur. Sadece doğru öncülük geliştiğinde baskılar sonucu derinlerde yaşanan Kürtlüğün yeniden yaşam bulması kaçınılmazdır. PKK öncülüğünde Kürt halkının özgürlük mücadelesi gelişme gösterdiğinde de her yerden kadın ve erkekler özgürlük mücadelesi saflarında buluşurlar.

Reşo Omera heval de Ürdün’de PKK ve Önder Apo gerçekliğiyle tanışır. 1992 yılında mücadeleyle tanışan heval Reşo hiç beklemeden dağların yolunu tutar. Uzun yıllar Kürdistan dağla-

## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

rında başarılı bir gerilla pratiğini geliştirir. Botan, Serhed, Behdinan, Qendil'de gerillacılık yapar. Belli dönemler Suriye ve Irak'ta da çalışmalar yürütür. Okuryazar olması Önderlik fikirlerini daha derinlikli kavrama ve hayata geçirmede önemli avantajlar oluşturur. Sessiz bir karaktere sahip olan Reşo heval bir deniz dalgası gibi ağır ve asidir. Erdemli bir insan olmanın her şeyden önce ülke ve halkı için büyük işlere cesaret etmeyi gerektirdiğine inanan Reşo heval bunun Önder Apo gerçeğinin kavranmasından geçtiği hakikatının yalın bir örneğini sunar. Yoldaşlık ilişkilerine sonsuz bağlılığı, yoldaş olmanın büyük hakikatının kendisiyle birlikte yoldaşını yaratma olduğunu pratiğiyle ortaya koyar. Bu konuda Önderliği esas alır. Önder Apo'nun verdiği mücadelenin büyük bir bölümünün kendisiyle yoldaş olabilecek insanı yaratma mücadelesi olduğunu ifade eder. Bu temelde kaldığı alanlarda yoldaşları tarafından sevilen, saygı duyulan ve birçok konuda fikirlerine başvurulmuş biri olur. İnsan-ı kamil olmanın yolunda emin adımlarla yürüyen bir gerçekliği yaşar. İdeolojik örgütsel anlamda yakaladığı düzey doğru tespitler ve güçlü değerlendirmeler yapmasına olanak sağlar. Kapitalist modernite sitemine karşı büyük bir tutum sahibi olan heval Reşo bulunduğu her yerde öz toplumsal değerlerine uygun bir yaşamı esas alır. Bu yönleriyle arkadaşlarının büyük sevgisini kazanır.

2005 yılında Rojava çalışmalarına düzenlenir. Devamında Avrupa'ya geçer. Uzun yıllar kapitalist modernitenin merkezi olan Avrupa'da Önder Apo'nun fikirlerini yaşamsallaştırmak, diasporada yaşamaya mecbur bırakılan Kürt halkını Kürdistan özgürlük mücadelesi etrafında buluşturmak, Kürt halk gerçeğini diğer halklara tanıtmak için büyük bir emeğin sahibi olur. Yaşam duruşu, kararlılığı, coşkusuyla etkili bir pratiği sergiler. Çeşitli hastalıkları olmasına rağmen bunu daha fazla çalışmak ve devrim işlerini daha etkili yapmak önünde engel olarak görmez. Büyük işler yapmak için sağlıklı bir fiziğin şart olmadığı, güçlü bir

ideolojik bakışa sahip olmanın büyük yaşam ve büyük işler yapmanın yollarını sonuna kadar açtığını pratiğiyle ortaya koyar. 2013 yılına kadar bir yandan tedavi görürken bir yandan da ara vermeden çalışmalarını sürdürür.

Avrupa'da olduğu süreçte Rojava Devrimi tüm insanlığa yeni bir yaşam umudu olarak gelişir. Heval Reşo da bunun büyük heyecanını yaşar. Ülkeye dönüp mücadelesini doğup büyüdüğü topraklarda vermenin coşkusu tüm varlığını kuşatır. Ancak hastalık onu bırakmaz. 18 Mart 2013'te Belçika'da tedavi gördüğü hastanede Şehitler Kervanı'na katılır. Heval Reşo ülke ve halk gerçeğine adanmış sade, dürüst bir yaşamın örneğini yaşamıyla bize miras bıraktı. Anılarına cevap olmak mücadeleyi kesin zafere ulaştırma pratiğimiz olacaktır.

### **Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*



*Kod Adı: Kurtay Feraşın  
Adı ve Soyadı: Mehmet Kıran  
Doğum Tarihi ve Yeri: 8.10.1987/Mêrdîn  
Anne Adı: Meral  
Baba Adı: Abdulhalim  
Katılım Tarihi ve Yeri: 19.1.2009/İstanbul  
Şahadet Tarihi ve Yeri: 24.3.2013/Amed*

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

### **Önderliğe, Yoldaşlığa Bağlılığın Emsali: Kurtay Faraşın**

1987 yılının bir sonbaharında yaşama gözlerini açan Kurtay heval etrafına anlam vermeye başladığında Kürdistan özgürlük mücadelesinin büyük bir özveri ve fedakarlıklarla yaratılan değerleriyle tanışır. Doğup büyüdüğü ortam Kurtay hevalin erkeken Kürdistan gerçekliğini derinden hissetmesine neden olur. Bu temelde gençlik arayışları O'nu PKK saflarına vardırır. Mücadele arkadaşı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Şehit Kurtay(Yunus Diler) 30.3.2014'te Kurtay hevali şu sözlerle yad eder:

“İstanbul’un o çok kalabalık ama manevi anlamda büyük bir yalnızlığı içinde barındıran gerçekliğinde tanıdım Kurtay Faraşın(Mehmet Kıran)’i. 2007 yılıydı, üniversite ilk yılını bitirmeye doğruydum. 1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e doğru arkadaşlarla yola çıkmıştık. Mehmet arkadaş Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyordu, oradaki arkadaşlarla gelmişti. İkinci kez seçim çalışmalarında Ümraniye’de karşılaştık. İçeri girip pankartları alır almaz çıktı. Kemal pir arkadaşın ruhu dediğimiz gerçekleşme hali aklıma geldi. Pratikçi, bir yel gibi esen, anında harekete geçen özelliğini hemen fark etmiştim. Sonra bir haftalık eğitimde birlikte kaldık. Üniversitelerde sorumlu komitede birlikte görev aldık ve bazen ayrılışta bir bütünün iki parçası gibiydik. Ömrüm boyunca bulamadığım yoldaşlığı Kurtay arkadaş ve o dönemki PKK gençlik zemininde buldum.

Gençlik çalışmalarında bağlayıcı, örgütleyici bir duruşu vardı. Güven veren ve insanı peşinden eylemlere çekebilen bir yoldaşı.

İnsan Mehmet arkadaşta saflığı, temizliği görür ve onunla ilişkilenebilir. Mardinli’ydi. Sanırım ailesi okumuş eğitimli kimselerdi. Aldığı aile terbiyesi güçlüydü. Bu doğal olarak kişiliğine yönelik bir saygı getiriyordu.

Abdi İpekçi yurdunda kalıyordu. Ben güvenlikten dolayı Avcıları terk etmiştim. Abdi İpekçi’ye kaçak giriyordum. Mehmet



## *Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

arkadaşın kaldığı oda Boğaz'a bakardı. Ve gençliğin merkezi gibiydi. Bu odada günlerce kaldım. PKK ve Önderlik düşüncelerini yeni yeni kavradığımızda heyecanlı, dinamik, çok farklı ve yoğun duygular yaşıyorduk. PKK ile güven onur ve saygınlığı tadabileceğimizi biliyorduk ve tadıyorduk. Bu insanlık erdemleri Mehmet arkadaş ile yoldaşlık bağımızda pekişiyor, bu harçla güçleniyor ve yaşamsallaşıyordu.

İlk katılma fikrimi Mehmet arkadaş ile paylaştım. Hepimizde gerillaya katılma durumu büyük bir özgür yaşam hayali, bir efsane gibiydi. Söylemeye cesaret etmek bile meseleydi. Gel gerillaya katılalım dediğimde Mehmet arkadaş kaygılı gördüm. Nedenini merak ettim. Çünkü kendimden şüphe eder ondan etmezdim. Mehmet arkadaş bana o zaman hastalığının önünde engel olabileceğini, arkadaşlara yük olabileceğini söyledi. Gerçekten belli sürelerle bir hastalığa tutuluyordu. Bu akciğerle ilgili bir hastalıktı. Ben 2008'de Mehmet arkadaşla vedalaşıp katıldım. O da benden bir ay sonra katıldı. İkimiz de Haftanın üzeri katıldığımız için Kurtay kodunu aldık. Kodumuzun bir oluşu adeta yoldaşlığımızın birliğini anlatır gibiydi.

Mehmet arkadaş gençlik çalışmalarında kaldı, ben HPG'ye geçtim. Ama hep bir gün o gerilla elbisesiyle, o görkemli özgürlük dağlarında karşılaşmak istedim O'nunla. Ama zaman ve mekan gizemi bizim gerçeğimizi etkiliyordu. Zaman ve uzama rağmen birleşmesinin tek yolu anlamdı. Ancak yoldaşlığımızı anlamlaştırarak faniliğe, unutmaya karşı direnebilir ve ölümsüzleştirebilirdik.

Mehmet arkadaş Güneybatı, Kuzey, Güney gibi yerlerde gençlik ( Komalên Ciwan ) çalışmalarını yürüttü. Devrimci kişiliğini ve militanlık duruşunu emsalsiz sergiledi. Sonra şimdi tam bilmediğim nedenlerle özlemini duyduğu Kuzey topraklarına geçti. 2012-2013 kışı Amed'te var olan hastalığından dolayı şehit düştü.

Bu haberi Botan'da aldım. Yüreğimiz özlem, üzüntü, hastalığa öfke ve yetersizliğe isyan içinde. Ama şehide bağlılığını ve şehidin hayal ve amaçlarına kendimizi adama esasına sarılabildiğimizi belirtebiliriz. Hala Botan'da ortak yolumuzda yürüyor olmak bizim yoldaşlık bütünümüze sadakatimizin küçük bir ifadesi. Ama yetmez; özgürlük ve onur lehine dünyalar kurtarmak, fethetmek, insanları ve halkımızı özgürleştirmek gerek. Mehmet gerçeği özgürlüğe kendini adama, onurlu, kimlikli, kişilikli yaşama gerçeği demektir. Bu gerçek hakikatleşecek ve sonsuza dek yaşayacaktır.”

Kurtay heval için zorluklar olsa da asla özgürlük koşusu önünde engel olamaz. O engel tanımayan Önder Apo gerçekliğini kendisine kılavuz bellemişti. Bu yüzden sürekli bir akış halini yakalar ve gittiği her yerde kendisiyle birlikte büyük enerji açığa çıkarır. Bir başka yoldaşı Kurtay hevalin hakikatini şöyle dile getirir:

“Heval Kutay'da ilk göze çarpan özelliği moral ve coşkusu kahveyi gözlerle etrafıyla paylaşmasıydı. Yaşamı düzenleme ve pratik işlerle ilgilenmekteydi, yani yaşam rehberimizdi. Evet, askeri yaşam öncümüzdü. Katılımı, derin yoldaşlık ruhu, yüksek bağlılığı Kurtay hevali güçlü bir öncülük pozisyonuna taşımıştı. Devrimi dolu dolu, en coşkulu haliyle yaşamayı bilen ve bunu etrafına da yayabilen biriydi. Kurtay hevalin yaşamı bir çok açıdan incelenmeye, takip edilmeye değerdir. İnanılması zor şeyler olur insanın yaşamında, Kurtay hevalin öyküsü de inanılması zor olaylardandır. Bir hastalık sonucu aramızdan ayrılıp sonsuzluğa doğru yol aldı. Kurtay heval Akdeniz anemisiydi. Ama şu bir gerçek ki, onu tanımayanlar bunun ancak filmlerde olabileceğini düşünürler. Yaşamdaki morali, coşkusu ile yaşadığı hastalık durumunun sadece tıbbi bir tabir olduğunu gösterdi. Esas olanın ruhsal olduğu ve büyük bir yaşam duruşu sergilemek için sağlıklı bir ruh ve sağlıklı bir beyinin yeterli olduğuna inanıyordu. Buna uygun da yaşadı. Öyle hastalığa göre gerçekleşen

*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

biri değildi, hiç bir zaman da olmadı. Hastalık onun kontrollündeydi. Hastalığı milyonda bir de olsa bu onun Amed'in dağlarına gitmesine engel değildi. Yoldaşlığa bağlılığı milyon kat fazlaydı o meretten; Önderlikten, dağlardan ve yoldaşlarından güç alıyordu. Bunu paylaşmayı her yerde başarıyordu. Derik'ten İstanbul'a, oradan tüm Kürdistan'a, dağlardan ovalara, Maxmur'dan Amed'e 'ala keska sor'un ZER'iydi. O son denilen anda yeni bir başlangıç yapıp bize güçlü bir direniş mirası bırakan ve muhakkak insalık tarihine mal edilmesi gereken ender yaşam örneklerindendir."

Yoldaşları Kurtay hevalin şهادetini kabullenmezler, o kadar ağır hastalığa rağmen engel tanımayan Kurtay Faraşın şehit düşmüş olamazdı. O yaşamaya devam etmeliydi, buna bağlılığın gereği olarak binlerce genç yönünü dağlara, Kurtayların mekanlarına verecektir. "Genç başladık genç başaracağız" şiarı sana kesin zafer sözümüzdür.

### **Mücadele Arkadaşları**



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*







*Kod Adı: Botan Cudi*

*Adı Soyadı: Mehmet Emin Kaya*

*Doğum Tarihi ve Yeri: 30.5.1993/Élih*

*Anne Adı: Nermin*

*Baba Adı: Mehmet Selim*

*Katılım Tarihi ve Yeri: 4.4.2010/İstanbul*

*Şahadet Tarihi ve Yeri: 27.3.2013/Medaya*

*Savunma Alan-ları*



*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*

### **Dağların Güzelliğine Akan Botan Yoldaş**

Çok genç yaşta gerilla saflarına katılan Botan Cudi 1993 yılında Batman'ın Gercüş ilçesinde dünyaya gözlerini açar. Türk sömürgeciliğinin Kürdistan'ı işgali sonucu binlerce köy yakılmış, milyonlarca insanımız Türkiye'nin çeşitli kentlerine göçertilmiştir. Kürt gençleri Türkiye metropollerindeki bayağı yaşama mahkum edilerek ulusal bilinç ve kültürleri yok edilmek istenir. Botan heval de İstanbul gibi büyük bir metropol kentte yaşar, toplumsal çelişkileri görünce de tutum almaya gider. Kürdistanlı ve Kürt bir genç olarak yaşananlara sessiz kalamazdı. "Devletin halka uyguladığı baskı, Önderlik üzerindeki tecrit gerillaya katılmamı belirledi" der.

Bunu kendisi şu sözlerle ifade eder: "Nisan 2010 yılında İstanbul'dan gerilla saflarına katıldım. Katılma kararını almamda etkili olan gelişmeler vardı. Devletin Kürtler üzerindeki baskısı artmıştı. Daha önceden partiyi az da olsa tanıyordum. Katılım esasım şuydu; o zamanlar halk üzerinde baskı yoğunlaştı. 14 Nisan 2009'da baskılar en üst düzeye ulaştı. Halktan insanlar, herkes tutuklanıyordu. Ben de bundan etkileniyordum. Kabul edemiyordum. Önderlik üzerindeki tecrit ağırlaşıyordu. Bu esaslar üzerine katıldım."

2010 yılında Botan Cudi heval gerilla saflarına katılır. Genç olması büyük avantajlar sunmaktadır. Enerjisi ve moraliyle çevresini de etkileyecektir. Düzenli, disiplinli, Kürdistan devriminin iyi bir savaşçısı olma temelinde gelişme istemi canlıdır. Gerilla yaşamından çok etkilenir. Bu konudaki duygularını şöyle aktarmaktadır: "Katıldıktan sonra gerilla içerisinde dikkatimi çeken gerillanın fedakarlığı, cesareti, yoldaşlığı oldu. Bunun yanında, dağların doruklarında olmanın güzelliği. İnsan bakınca sistem ile arasında dünya kadar fark vardır. Yoldaşlığı, buradaki yaşamı daha dikkat, ilgi çekici geldi."

Gerilla yaşamının, dağlarda bulunuyor olmanın güzelliklerini derinliğine yaşayan Botan heval döneme uygun bir savaş yürütebilmek ve kendisini daha donanımlı hale getirme noktasında da ısrarlıdır. Özellikle Önderlik üzerindeki tecridi ortadan kaldırmayı hedefleri arasında birinci sıraya koyar. Parti okullarının devrimci hamlelerin gelişmesindeki rolünü önemsemektedir. PKK'de eğitimin hayati rolünü çok yalın bir şekilde dile getiren Botan Cudi şöyle devam etmektedir:

"İki yıldır katılmışız. Şehit Mahir Akademisi'ne gelmek için öneride bulundum. Şehit Mahir Akademisi'nde de Şehit Bah-tiyar Suikast Okulu'nu önerdim. Burada güçlü bir eğitim almayı amaçlıyorum. Bize karşı her türden teknolojiyi kullanan düşmana, onun savaş taktiklerine karşı modern gerilla taktiklerini geliştirip güçlü bir savaş yürütebiliriz. Düşman bugün ciddi anlamda zora girmiş bulunmaktadır. Bunun esas nedeni bu okullardır. Okullarımız olmasaydı belki de Çelê, Şemzinan gibi devrimci operasyonlar gerçekleşmezdi. Okulların rolü çok büyüktür.

Önümüzdeki süreçte güçlü bir savaş vermeyi amaçlıyoruz. Önderlik üzerindeki tecridi ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. En azından kendim için bunları hedeflediğimi belirtebilirim."

Devrimde bu kadar kararlı bir duruşu sergileyen Botan arkadaş ne yazık ki hiç hesapta olmayan olaylar neticesinde şehit düşer. Genç ve ışığı bir yoldaşımız olan Botan Cudi kazara patlayan bomba sonucu şehit düşer. Şehadetine ilişkin aynı taburdan olan ve daha sonra farklı bir yerde kendisi de şehit düşen Asmin Umut Mart 2013'te Botan hevale ilişkin günlüğüne şunları yazacaktır:

"Yine talihsiz olaylar, yine kazalar! Bu süreçte ummadığımız kazalar kendini çok öne vermektedir. Daha önce Zilan arkadaşın şehadeti, şimdi ise Botan arkadaş. Botan arkadaşla

aynı taburdanız. Aynı zamanda kendisi benim meslektaşım. Ummadığımız bir kazayla şehit düştü. Arkadaşlar karnas ve raxtını bana verdiler. Gerçekten çok ağır geliyor, bir yandan gurur duyuyorum arkadaşın silahını kaldırdığım için, bir yandan da cevap olamama kaygısı. Botan arkadaşın duruşu, düzeni, disiplini, gelişme istemi çok farklıydı. Bu yüzden de Botan arkadaşın büyük istem ve arzusunu yerine getirmek benim için bir borçtur. Kendisi aynı zamanda çok genç bir arkadaştı.

Genç Başladık, Genç Başaracağız...”

Saygı ve minnetle anıyor, belirledikleri yolda zafere kadar yürüyeceğimizin sözünü veriyoruz.

**Mücadele Arkadaşları**

*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*





*Rêber Apo: "Şehit Yaşamdır"*





*Rêber Apo: “Şehit Yaşamdır”*